



# de Weekbrug

**Zondag 26 December 2021 - 11.15 uur**

**Eucharistieviering**

**H.Familie, Jezus, Maria en Jozef**

**vier zangers uit de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor**

**o.l.v. dirigent Theo Goedhart**

voorganger:

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen:

uit de 9e mis.

voor de mis

Toccatina 'In dulci jubilo' - Hendrik Andriessen

bij het offertorium:

Noël de la haute-Normandie, thema en variaties -  
Jean Bouvard

bij de communie:

Quand Jésus naquit à Noël - Claude Balbastre

na de zegen:

Noël suisse - Claude Balbastre

organisten:

Jan Verschuren (groot orgel) en Wim Verschuren  
(koororgel)

dirigent:

Theo Goedhart

## Misintenties

Gino Dario Socci	Ouders de Goede-Juffermans
Coby Schoof – Vierhout.	Bart Klein
Cock Barning	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Bernard Krabbendam
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin
Fam.Spadon-Christofoli	Fam. Zuliani-Brunello
Margaretha Maria de Geest-Barends	Riet Jongmans-de Winter

## Vieringen komende tijd

Zondag 2 januari 2022	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Vier zangers van de Schola. <b>Aanmelden verplicht !</b>
Zondag 9 januari	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moon ofmconv. Vier zangers van de Schola. <b>Aanmelden verplicht !</b>
Zondag 16 Januari	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Vierzangers van de Schola. <b>Aanmelden verplicht !</b>

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.

**De bisschoppen hebben besloten: voorlopig bij vieringen max. 50 kerkgangers**

Vronesteyn, woensdag 22 december 2021.

**De weg naar Kerst** is zeker niet gemakkelijk. De maatregelen rond de strenge lockdown is pijnlijk voor heel veel mensen. Vooral bij de middenstand met niet-essentiële winkels of bedrijven vallen harde klappen. Ook in de kerk voelen wij de pijn. De nachtmissen mogen niet bezocht worden door parochianen en de vieringen overdag mogen slechts door 50 personen bezocht worden. Koren die zo ijverig gerepeteerd hebben, mogen niet samen zingen. Nee, de weg naar Betlehem is een moeilijke weg. En toch wordt het Kerst.

*Open hart* — In een eenvoudige stal, liggend in een kribbe wordt God mens! Ook al kunnen wij niet massaal samenkomen, de boodschap mogen wij opnieuw vernemen door de viering te volgen via onze livestream of via de uitzending op de televisie. Ook al gaan de deuren van de kerk maar beperkt open, Gods hart blijft niet gesloten en wij mogen ons hart voor Hem openen. Misschien iets eenvoudiger vieren, maar niet minder intens.

*Rust temidden van de onrust* — De profeet Micha kondigde de man van vrede aan: Jezus Christus! In de Bijbel is vrede een duurzame toestand, het is meer dan afwezigheid van ruzie en geweld, het is meer dan een relaxed tijdelijk gevoel. Vrede is een blijvend thuis vinden bij God, onder alle omstandigheden, ook als het donker is om ons heen. Echte vrede is bij God rust vinden, zelfs in de grootste onrust, zelfs in de diepste onveiligheid. Je bent niet alleen aan jezelf overgeleverd, er is een geopende hand, een God die met je mee gaat, ook door de nacht, een kracht die ook jou draagt en behoedt. Vrede is: niet heen en weer geslingerd worden door tegenwind en door de krachten van deze wereld. Vrede is: gegrond zijn in God.

*Vrede* — Ervaar die stabiele vrede en de kracht van God in jouw leven. Open je hart voor zijn aanwezigheid in jouw bestaan. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, in de kerstnacht mag jij jouw hart voor Hem openen en die stabiele vrede, Zijn liefde ervaren. Een stem klinkt uit de hemel: Jij bent Mijn kind, jij bent geen nummer, geen toeval, jij bent van Mij en Ik hou van jou!!

Zalig Kerstfeest, lieve parochianen!! — *Pastoor Walter Broeders*

# Hartebrugkerk

**Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen**

**Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus**

## **Adressen:**

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## **Contacten:**

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,  
tel. 071 5120401,

e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)  
op overige dagen bij dringende noodzaak;  
tel. 06-53712650

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)  
Museum Greccio: Jan van Loon, [www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) [www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## **Misintenties:**

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## **Kerkbijdrage:**

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op

bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer

823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

QR-code 19/12 € 45,-- Donatiezuil: 19/12 € 106,--