



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 53 - Nr. 8

# de Weekbrug

**Zondag 20 Februari 2022 - 11.15 uur**  
**Eucharistieviering en kinderwoorddienst**  
**7<sup>e</sup> Zondag door het Jaar**  
**De Schola Cantorum van het Hartebrugkoor**

Voorganger	Pastoor Walter Broeders
vaste gezangen	uit de 11e mis
voor de mis	Sonate in g kl.t. BWV 1020, deel 1 (Allegro)
bij het offertorium:	Duet "Sub tuum praesidium" - Camille Saint-Saëns (soli: Jan Mooij en Theo Goedhart)
bij de communie:	Sonate in g kl.t. - J.S. Bach, deel 2 (Adagio) en deel 3 (Allegro)
na de zegen:	Veloce - Claude Bolling
organist:	Jan Verschuren
fluit:	Pauline Verkerk
Bariton:	Jan Mooij
Dirigent/organist	Theo Goedhart

## Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Ouders de Goede-Juffermans
Ger Marcellis	Bart Klein
Marie-José en Denis Schils-Rommens	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Bernard Krabbendam
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin

## Vieringen komende tijd

<b>Zondag</b> 27 Februari	<b>11.15 uur: Eucharistieviering</b> <b>Voorganger: Pastoor Walter Broeders</b> <b>Hartebrugkoor Afscheid van onze dirigent Theo Goedhart</b>
<b>Woensdag</b> 2 Maart	<b>19 uur: Eucharistieviering met askruisje</b> <b>Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.</b> <b>Schola.</b>
<b>Zondag</b> 6 Maart	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastoor Ad van der Helm</b> <b>Hartebrugkoor</b>

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdome-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

**\*\* Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 13 mei t/m dinsdag 17 mei 2022.**

**begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg**

**Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij:**

**Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan tel. 015 3693148 e-mail :**

**[paula.opstal@hotmail.com](mailto:paula.opstal@hotmail.com) of tel. 070 3205872 e-mail : [gerard.debruijn@planet.nl](mailto:gerard.debruijn@planet.nl).**

Vronesteyn, woensdag 16 februari 2022.

Je kunt een ander zien als bondgenoot of als een tegenstander, als vriend of vijand, als geestverwant of andersdenkende. Aanstaande zondag wordt in de liturgie afgerekend met het zogenaamde ‘vijanddenken’. Dit denken kan heel diep in ons zitten. Wij hebben onze mening en visie, onze eigen rechten en principes, ons eigendom en ons territorium. En wie daaraan komt, is nog niet klaar met mij! Je laat toch niet zomaar over je lopen. Wij zijn toch geen watjes. Of wel soms? Als iemand je een hak heeft gezet, dan komt er wel een keer een gelegenheid om hem of haar terug te pakken. Ja, zo redeneert het vijandsdenken.

*De rijdende rechter* — Misschien kijk je wel eens naar de televisieprogramma’s van de rijdende rechter of het familiediner. Het gaat vaak hard tegen hard en het is doorgaans geen verheffend schouwspel. Maar soms zie je gelukkig ook een verzoenende houding en zoeken mensen naar een oplossing of een nieuw begin van contact. Dat geeft ruimte en schept toekomst voor alle partijen. Ook in de grote wereld speelt het mee tussen de Oekraïne en Rusland, spannende tijden!

*Barmhartig* — Jezus leert ons de vicieuze cirkel van de vergelding te doorbreken. Dat betekent dus niet met gelijke munt terugbetalen. Wees barmhartig zoals Uw hemelse Vader barmhartig is, oordeelt niet en veroordeelt niet. U denkt misschien: deze woorden staan ver van de harde realiteit van het moderne leven. Mensen hebben overal een mening over, gefundeerd of niet gefundeerd en schreeuwen deze van de daken. Hoe reageren wij bijvoorbeeld op een opmerking die ons diep kwetst en veel verdriet doet? Antwoorden wij op dezelfde manier terug en doen wij er zelfs nog een schepje bovenop door een oude koe uit de sloot te halen? Of kunnen wij rustig blijven en een woord spreken waardoor wij meer tot elkaar komen? Het leven duurt toch te kort om ruzie te maken. Zonde van je tijd en energie.

*Meer dan het gewone* — Jezus vraagt van ons meer dan het gewone. Hij vraagt van ons om ontwapenende mensen te zijn. Mensen die ervoor zorgen dat conflicten niet escaleren maar wegen zoeken van verzoening en vergeving. Want de vergeldingsgedachte is een moordend principe, dat alleen maar ellende oplevert. Dat kunnen wij doorbreken door barmhartig te zijn. Misschien is dat wel het nieuwe normaal. Wat een droom!!

*Wel een opdracht voor ons allen.*

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,  
tel. 071 5120401,  
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)  
op overige dagen bij dringende noodzaak;  
tel. 06-53712650

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)  
Museum Greccio: Jan van Loon, [www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) [www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op  
bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden  
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer  
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Collectes: QR-code: 13/2 € 15,-- Donatiezuil: 13/2 € 87 06/02 € 129.40 en 13/02 € 107.10--
-----------------------------------------------------------------------------------------------