



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 53 - Nr. 7

# de Weekbrug

**Zondag 13 Februari 2022 - 11.15 uur**

**Eucharistieviering**

**6<sup>e</sup> Zondag door het Jaar**

**Schola Cantorum van het Hartebrugkoor**

Voorganger	Pater Thijs Moon ofmconv
vaste gezangen	uit de 11e mis
voor de mis	Praeludium en fuga, c-moll, BWV 549 - Johann Sebastian Bach
bij het offertorium:	Sonata A-Dur, deel 1: Allegro - Carl Philipp Emanuel Bach
bij de communie:	Es ist das Heil uns kommen her - anonymous
na de zegen:	Cortège - Louis Vierne
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Theo Goedhart

## Misintenties

Margaretha Maria de Geest-Barends	Ouders de Goede-Juffermans
Riet Jongmans-de Winter	Bart Klein
Pater Leo van Ulden ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Bernard Krabbendam
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin

## Vieringen komende tijd

<b>Zondag</b> <b>20 Februari</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastoor Walter Broeders</b> <b>Schola</b>
<b>Zondag</b> <b>27 Februari</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering</b> <b>Voorganger: Pastoor Walter Broeders</b> <b>Hartebrugkoor</b> <b>Afscheid van onze dirigent Theo Goedhart</b>
<b>Woensdag</b> <b>2 Maart</b>	<b>19 uur: Eucharistieviering met askruisje</b> <b>Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.</b> <b>Schola.</b>
<b>Zondag</b> <b>6 Maart</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastoor Ad van der Helm</b> <b>Hartebrugkoor</b>

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdome-rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

**\*\* Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van  
vrijdag 13 mei t/m dinsdag 17 mei 2022.  
begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg**

Vronesteyn, woensdag 9 februari 2022.

"Zalig zij die arm zijn, want aan u behoort het Rijk Gods", aldus Jezus in de Bergrede. Waarom benoemt Jezus positief wat wij als mensen negatief ervaren? Het lijkt wel of Jezus ons op een andere manier naar de werkelijkheid wil laten kijken. Wie in armoede leeft, heeft vaak als levensdoel om eens tot de rijken te willen behoren. Zo wil Jezus niet leven. Hij wil niet het menselijk succes tot doel van zijn leven maken, maar Hij heeft God als ideaal, als begin en einde van zijn leven. Van daaruit spreekt hij woorden van geluk uit over allen die vastgelopen zijn in hun leven

**Kansen** — In de zesdelige serie 'Sander en de kloof' bespreekt Sander Schimmelpenninck de kloof in Nederland tussen arm en rijk. Hij laat een verschil zien tussen de kansen die mensen krijgen en ontvangen. Als kinderen in een rijk gezin geboren worden, krijgen zij meer kansen en uitdagingen dan kinderen in minder welvarende gezinnen. Privé-scholen zijn hiervan een goed voorbeeld en wat dacht u van de jubelton? Is dat wat Jezus bedoelt met: "Zalig zij die arm zijn, want aan u behoort het Rijk Gods"?

**Prestatiedrang** — We kennen allemaal de gevolgen van het najagen van menselijk succes. Onze samenleving wordt opgejaagd door de druk van economie en prestatie. Er zijn steeds meer mensen die dreigen te verdrinken in de massaliteit, mensen die ziek worden, een burn-out krijgen. Er gaan stemmen op voor een andere manier van omgaan met elkaar. Wie wil die woorden horen? Wie luistert ernaar? Als mens hebben wij toch de neiging om hogerop te willen en ons leven te spiegelen aan wie succes hebben?

**Koninkrijk van God** — Vertrouw op God en vindt een veilige schuilplaats, zegt de grote profeet Jeremia. Slechts weinigen wilden luisteren naar die nieuwe zienswijze van de profeet. Het moet niet zo zijn dat de arme streeft naar de rijkdom van de rijke. Maar de rijke moet leren zien dat hij zijn bezit kan delen met anderen. De zelfgenoegzame burger moet warm gaan lopen voor het Koninkrijk van God

**Nieuwe zienswijze** — Met de zaligsprekingen wil Jezus de ogen en de harten van mensen richten op een andere orde, een ander perspectief: gerechtigheid en vrede: toekomst voor eenieder. Jezus wil onze heersende denkpatronen doorbreken en wil dat we ons leven afstemmen op God en Gods koninkrijk. God inspireert de mens om zijn leven, zijn bezit, alles wat hij is en heeft, te delen met medemensen en zo elkaar kansen en mogelijkheden te gunnen ten dienste van Gods Koninkrijk. Tot opbouw van een wereld waarin mensen die lijden geholpen worden, waar oorlog is, wij ons in zetten voor de vrede, waar mensen huilen, wij ze proberen te laten lachen. Toch goed dat er een God is, zei eerder Gerard Reve al!!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

# Hartebrugkerk

**Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen**  
**Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus**

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,  
tel. 071 5120401,  
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)  
op overige dagen bij dringende noodzaak;  
tel. 06-53712650

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)  
Museum Greccio: Jan van Loon, [www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) [www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op  
bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden  
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer  
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Collectes: QR-code: 6/2 € 40,-- Donatiezuil: 6/2 € 78,--