



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebbrug.nl

Jaargang 54 -Nr. 49

de Weekbrug

Zondag 26 November 2023 – 11.15 uur

Eucharistie viering

Feest van Christus Koning

de Schola Cantorum van het Hartebbrugkoor

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm

voor de mis	Festival Toccata - Percy Fletcher
vaste gezangen	Uit de eerste mis
bij het offertorium	Gott des Himmels und der Erden - Max Reger
bij de communie	Allegro cantabile uit Symphonie V Charles-Marie Widor
na de zegen	Sortie - Théodore Dubois
organist	Jan Verschuren
dirigent	Patrick de Jonge

Vanmiddag 15.00 uur

concert van het prachtige Alphens Byzantijs- Kozakkenkoor met orthodoxe liederen die a capella gezongen worden o.l.v. dirigent Arkadi Gankin. Op het gevarieerde programma mogen natuurlijk niet de authentieke Kozakkenliederen o.a. uit Oekraïne en Georgië ontbreken. De entreprijs is € 17.00, maar in de voorverkoop € 15.00 via de website van het koor: www.alphenskozakkenkoor.nl. Kinderen t/m 12 jaar gratis onder begeleiding.

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Riet Jongmans-de Winter	Jan de Winter
Fia Preenen – van Leeuwen	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ouders de Goede-Juffermans
Bart Klein	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Jan Hollebeek	Hub Mentink

Zondag 3 december	11.15 uur Eucharistieviering, speciaal voor gezinnen. Voorganger: Pastoor Walter Broeders. Hartebrugkoor
Zondag 10 december	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola
Zondag 17 december	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pater Joachim Oude Vrieling ofm Hartebrugkoor

Kerstnachtmis 24 december om 22 uur, voorganger Pater Thijs Moons ofmconv.

ZONDAG 10 DECEMBER 15.00 uur KERSTCONCERT

Jaarlijks kerstconcert door het Hartebrugkoor in de Hartebrugkerk met delen uit de missa Brevis in bes van Mozart en kerstmuziek van o.a.

Mendelssohn, Rutter, Saint-Saëns, Berlioz, Dvorak en De Nobel.

Voorverkoop toegangsbewijzen à € 12,50 bij de koorleden, na de mis van 3 en 10 december of via de website: Hartebrugkoor.nl en klik op kerstconcert 2023; deurverkoop, voorafgaande aan het concert: € 15.00.

De gemeente Leiden organiseert op **woensdag 29 november 2023 van 17.30 tot 21.00 uur** een informatiebijeenkomst in de Romanuszaal voor direct omwonenden en geïnteresseerden. Onderwerp is haar plannen voor uitbreiding van de fietsenstalling achter de kerk, waarbij een nieuwe Romanuszaal bovenop de fietsenstalling wordt gemaakt. Als eigenaar van het achterterrein, werkt de parochie actief samen met de gemeente aan verdere vormgeving van dit plan. De gemeente informeert deze avond over het definitief ontwerp. Het definitief ontwerp verschilt overigens maar op enkele details van het voorlopig ontwerp dat tijdens de eerdere inloopavond voor de zomer is getoond. Parochianen zijn die avond uiteraard ook welkom.

Afgelopen zondag werd bekend gemaakt dat ik per 1 februari 2024 uw pastoor niet meer ben. Ik ben door de bisschop benoemd tot pastoor van Delft en omstreken. Wederom meerdere kerken in een brede samenwerking. Ik zal daar gaan werken in een team met een collega-priester, diaken en een parttime pastoraal werker. Het zal gaan om een parttime benoeming, ik blijf dus rector van Vronesteyn

Moelijk — De benoeming valt mij zwaar, omdat ik het vertrouwde moet loslaten en begin aan een nieuw avontuur. Ik blijf het altijd moeilijk vinden om mensen met wie ik een band heb opgebouwd in het pastoraat, in het vrijwilligerswerk en in de ontmoeting met elkaar tijdens de liturgie, om die los te laten. En natuurlijk zijn er in Delft ook aardige mensen, goede vrijwilligers, koren en goede liturgie, dat snap ik allemaal, maar je moet het vertrouwde loslaten.

Mensenmens — Ik ben altijd al een mensenmens geweest, in mijn jeugd, in mijn werk als verpleegkundige, en zeker ook in de parochie. De gemeenschap met elkaar is mij dierbaar. Liefs geen conflicten, loyaliteit aan elkaar, geven en nemen, het consensusmodel, dat allemaal net als in een gezin. Daarbij is het omzien naar elkaar belangrijk, bijzonder voor de mensen die het moeilijk hebben, mensen met weinig inkomen of minder kansen, binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Dat alles in gelovig perspectief. Dat is volgens mij de taak van de kerk. God eren in de liturgie en de naasten dienen. Ik heb dat nooit moeilijk gevonden, maar altijd een hele eer om voor te mogen gaan in dat dienstwerk!

Toekomst — De toekomst is niet aan mij, aan u of jou. De toekomst is aan de Heer zelf. Hij zal ons werk zegenen en ons met zijn Heilige Geest begeleiden om de taken te kunnen doen die wij als gedoopte mensen mogen doen. Wat ik dan op weg naar die toekomst belangrijk vind? Vier de liturgie van de kerk en houd je vast aan de normen en waarden van het evangelie!! Daar heb ik als christen, als priester mijn handen vol aan.

Stemmen — In de afgelopen periode hebben wij vele debatten en interviews van politici gehoord met mooie verhalen en beloften. En woensdag zijn wij naar de stembus gegaan, gestemd met ons hoofd of met ons hart op een partij die bij ons past. Maar de proof of the pudding is in the eating. Het gaat tenslotte om de daden van mensen. Analyses en beschouwingen horen daarbij, akkoord! Maar wat telt is ons handelen en onze barmhartigheid.

Christus Koning — Zondag vieren wij het Hoogfeest van Christus Koning en horen wij een andersoortig koninklijk verhaal: al wat u voor de geringsten hebt gedaan, hebt ge voor Mij gedaan (Mt 45). Wie mogen er bij het laatste oordeel rechts van de Heer zitten? Als ik het evangelie lees, wordt het mij duidelijk. Degenen die aan de rechterhand van de mensenzoon worden neergezet slaan zich niet vol trots op de borst en zeggen niet: kijk eens wat ik heb gedaan. Maar hun inborst is vol van liefde voor de medemens, ze zijn nederig en doen wat ze kunnen. Daarom is het feest van Christus Koning een feest van bezinning op de vraag: en ik, wat doe ik?

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoor Walter Broeders

w.p.l.broeders@gmail.com

06-27140117

Museum Greccio: Henk Miedema

www.museumgreccio.nl

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus
Parochie Leiden.

Collecte: 12/11 € 234.65 en 19/11 € 289.60

QR-Code 19/11 € 47,50 Donatiezuil 19/11 € 123

