



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 25

de Weekbrug

Zondag 19 juni 2022 - 11.15 uur
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Sacramentsdag
het Hartebrugkoor
Voorganger: Pater Adri Kortekaas OSB.

vaste gezangen	uit de Missa Sacratissimi Cordis Jesu - J.A. Korman.
voor de mis	Toccata en fuga, F-dur - Dietrich Buxtehude
bij het offertorium:	Gott ist mein Hirt (psalm 23) - Franz Schubert
bij de communie:	Cantilène - Guy Domini Tantum ergo - Joh. Winnubst
na de zegen:	Marche Triomphale - Théodore Dubois
organist:	Jan Verschuren
dirigent	Patrick de Jonge

Vrijdag 24 juni om 20 uur. Het CREA Orkest speelt een programma vol ouvertures: Nature, life, love trilogie van Dvorak, Cyrano de Bergerac van Wagenaar, Die Meistersinger von Nürnberg van Wagenaar en The Cuban Overture van Gershwin. Voor kaarten: <https://digitalekaartverkoop.nl/evenement/het-crea-orkest-24-juni-hartebrugkerk-leiden/>

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Ouders de Goede-Juffermans
René Verhoeff	Bart Klein
Ger Marcellis	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Denis en Marie-José Schils-Rommens	Jan de Winter
Levi Aloysius Visscher	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Bernard Krabbendam	Joannes en Maria van Kampenhout
Gino Dario Socci	Fia Preenen – van Leeuwen
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Familie de Romijn
Giovanni Ammazini	Corry Koren-Hulsbosch
Jacomijn van Duin	Henk Hack

Vieringen komende tijd

Zondag 19 juni	15.00 uur Doopplechtigheid van Daniël Oldenhof Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Zaterdag 25 juni	11.30 uur Huwelijksviering van Ruud de Vaan en Sanne Daemen tevens Doopplechtigheid van Lucas de Vaan Voorganger: Pastoor Broeders
Zondag 26 juni	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola van het Hartebrugkoor
Zondag 3 juli	11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastor Jaap van der Bie Hartebrugkoor
Zondag 10 juli	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola van het Hartebrugkoor

Museum Greccio

Jan van Loon sr. is al vele jaren de drijvende kracht van dit unieke museum onder de Hartebrugkerk: www.museumgreccio.nl Het museumbestuur is naarstig op zoek naar mensen die willen helpen de collectie van religieuze voorwerpen te koesteren en te tonen aan belangstellenden. Jan geeft graag informatie: janvanloonsr@casema.nl of tel. 071 5140381.

Beste parochianen,

Vronesteyn, woensdag 15 juni 2022.

We gaan op weg naar halte 2 na Pinksteren. A.s. zondag vieren wij Sacramentsdag. Al tweeduizend jaar viert de kerk Eucharistie, de maaltijd van en met de Heer. Paulus schrijft ons: 'Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen, dat Hij brood nam en na gedankt te hebben, het brak en zei: 'Dit is mijn Lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.' En: Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed....'

Gedenken – De eucharistie kent meerdere accenten. Heel sterk wordt in onze tijden het maaltijd karakter van de Eucharistie benadrukt en ligt een groot accent op het breken en delen met elkaar. Wij spreken veel minder over het offer karakter. Toch is dit ook een wezenlijk aspect van de Eucharistische Maaltijd. Wij mogen nooit vergeten dat Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Jezus heeft met zijn dood voor ogen brood en wijn in handen genomen en de woorden uitgesproken: Dit is Mijn Lichaam, Dit is mijn Bloed. Dit en ik zelf voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken. Zo verwijst het laatste avondmaal al vooruit naar het levensoffer dat Jezus voor het heil der mensen aan het kruis heeft gegeven. De opdracht van Jezus maken wij waar door samen te komen rondom het altaar om zijn leven, sterven en verrijzenis te gedenken.

Brood – Dagelijks zitten wij aan tafel en eten ons voedsel. Als wij het voedsel tot ons nemen worden wij gevoed en het geeft ons energie en wordt zo deel van ons bestaan. Als wij deelhebben aan de maaltijd van Jezus Christus, aan de eucharistie dan worden wij door het Brood van het Altaar deel aan Jezus Christus zelf, aan zijn leven, aan zijn genade!

Houding – Het is een zinvol gebruik dat getuigt van eerbied en geloof om te gaan staan tijdens het Eucharistisch Gebed. Juist in dit gebed bidt de priester twee maal om de komst van de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn en over de mensen, over de verzamelde gemeenschap. Namelijk dat wij allen door de kracht van de Heilige Geest in de Communie elke keer gevoed en gevormd mogen worden tot goede christenen. Staan is een houding van eerbied, staan is een houding van de verrijzenis, staan is een houding van respect. Als fysiek mogelijk is, is het mooi om te staan tijdens het eucharistisch gebed.

Tabernakel – Het Brood, de overgebleven hosties worden bewaard in het tabernakel. De Godslamp brandt: de Heer is aanwezig. Christus zelf rust in het tabernakel. Het is goed en zinvol wanneer wij de kerk betreden ons voor de Heer in het tabernakel te buigen of te knielen. Hem te begroeten en te beseffen: Hij is hier, Hij is ons midden.

Met hartelijke groet – Pastoor W. Broeders

Leidse bedevaart naar Kevelaer van 29 t/m 31 augustus met o.a. onze pastoor Walter Broeders. Informatie en deelnameformulier achter in de kerk. Of Wim Barning ofs 06-53712650 hartebrugkerk@kpnmail.nl

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06-53712650 (Wim Barning ofs)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Jan van Loon,
www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

Scan de QR-code

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden
Collectes: QR- code: 12/6 € 85,--
Donatiezuil: 12/6 € 80,--
05/06 € 495.80 (Pinksteren) 12/06 € 241.15

