



**WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN**

www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 16

de Weekbrug

**Zondag 17 april 2022 - 11.15 uur
Eucharistieviering
Hoogfeest van Pasen
Hartebrugkoor o.l.v. Ronald Dijkstra**

Voorganger	Pastoor Walter Broeders
vaste gezangen	Messe Lyrique – Frank van Nimwegen.
voor de mis	Festival Toccata - Percy Eastman Fletcher
bij het offertorium:	Christ is the world's true light – W.K. Stanton
bij de communie:	He is risen – Percy Whitlock Communion - Louis-James Alfred Lefébure-Wély
na de zegen:	Marche Triomphale - Théodore Dubois
organist: dirigent	Jan Verschuren Ronald Dijkstra

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Ouders de Goede-Juffermans
Ger Marcellis	Bart Klein
Denis en Marie-José Schils-Rommens	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Ouders Barning-Overduin
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin
Bernard Krabbendam	Elisabeth Marcelis-Hoogveen
Cobi Schoof-Vierhout	Piet Sassen

Vieringen komende tijd

Vrijdag 22 april	16 uur Huwelijksviering van Roos Elisabeth van Wetten & Hendricus Jacobus Jozef Biesjot Voorganger: Pater Coert Biesjot OSB
Zondag 24 april	11.15 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola
Zondag 1 mei	11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pater Kortekaas OSB Hartebrugkoor 13.15 uur; Doopplechtigheid van Leon Teodor Rogozinski Voorganger; Pastoor Jeroen Smith

Het secretariaat is t/m maandag 25 april alleen bereikbaar via de email hartebrugkerk@kpnmail.nl of bij noodgevallen 06-53712650 Wim Barning ofs.

Vrijdagavond 22 april om 20 uur concert in onze kerk

„Dona nobis pacem“

Koormuziek voor Vrede

met het Schönhausen-Chor uit Krefeld

En ons Hartebrugkoor. Zie flyer achter in de kerk

Gratis toegang – collecte bestemd voor

Giro 555/Vluchtelingen Oekraïne



Vronesteyn, woensdag 13 april 2022.

Beste parochianen,

Met de intocht van Jezus in Jeruzalem afgelopen zondag en de processie van de kinderen met palmpaasstokken door onze kerk is de Goede Week begonnen. Ik loop alvast vooruit, langs de belangrijkste dagen. Een herinneringstocht. Loopt u met me mee?

Witte Donderdag: herdenking van het Laatste Avondmaal — Cadeaus verbinden ons met de gever. Je gaat er zorgvuldig mee om. Het is je gegeven! Dat worden wij allen gewaar als wij een geschenk ontvangen, een cadeau dat zorgvuldig en met liefde is uitgezocht en gegeven! We bewaren het en de herinnering aan en van de gever is groot. De eucharistie is een groot geschenk dat aan ons is gegeven, waarmee je zorgvuldig omgaat. Het is niet jouw eigendom, want het verbindt met de gever, het verbindt jou met de Gever, met God zelf. De inhoud van het geschenk is de voetwassing, de dienstbaarheid en de liefde die God ons geeft in Jezus Christus.

Goede Vrijdag: herdenking van het lijden van onze Heer Jezus Christus — De liefde en de dienstbaarheid van Jezus worden niet aanvaard door velen. Jezus wordt overgeleverd in de handen van de zondaars, zoals de Schriften ons vertellen. Niet alleen aan de boze soldaten en de Farizeeën, maar ook aan onszelf, die moeten erkennen dat we zondaars zijn. Aan onze wereld wordt Jezus overgeleverd en zoals dat gaat met geschenken die mensen ontvangen: ze raken beschadigd, ze worden verkeerd gebruikt. Zo wordt de boodschap van Christus vervormd, gemanipuleerd en wordt Christus zelf gemarteld en gedood.

Pasen: herdenking van de opstanding van onze Heer Jezus Christus — Het evangelie schrijft: 'Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen bij het graf'. De eerste dag betekent: een nieuwe start, een nieuw begin, voor ons allemaal. Net zoals God het licht schiep op de eerste dag om de duisternis te verdrijven zo komt er nu licht in de duisternis van het graf, de dood heeft niet meer het laatste woord.

Maria Magdalena kwam, zoals velen dit nog doen, naar het graf om te treuren en respect te tonen voor de overledene. Ze zag het lege graf en liep naar Petrus en de andere leerling. Petrus liep langzaam, zijn traagheid verraadt misschien dat hij nog steeds denkt aan zijn verloochening. Maar de andere leerling keek naar het graf, zag en geloofde! De liefde van deze leerling voor Jezus opende zijn ogen.

Liefde zal onze ogen ook openen. Een liefde die niet is gebaseerd op egoïsme, prestaties of eigen roem. Liefde wordt ons gegeven. Het is een geschenk, ja genade. Met die ontvangen liefde kunnen we nu de dood in zijn vele gedaanten tegemoet treden en overwinnen.

Een mooie Goede Week toegewenst

Pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

**Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus**

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,

e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06-53712650 (Wim Barning ofs)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,

Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Collectes: QR-code: 10/4 € 25,- Donatiezuil: 10/4 € 144,- ` 03/04 € 93.15 10/04 € 377.60
--