



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 11

de Weekbrug

Zondag 13 maart 2022 - 11.15 uur

Eucharistieviering

2^e Zondag Veertigdagentijd

m.m.v. de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

o.l.v. Patrick de Jonge

Voorganger

Pater Thijs Moons ofmconv.

vaste gezangen

uit de 17e mis.

voor de mis

Echofantasie (dorisch) - Jan Pieterszoon Sweelinck

bij het offertorium:

Fuga, C-Dur - Dietrich Buxtehude

bij de communie:

Galliarda ex D - Heinrich Scheidemann

na de zegen:

Fuga h-moll, BWV 579 - Johann Sebastian Bach

organist:

Jan Verschuren

dirigent

Patrick de Jonge

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Ouders de Goede-Juffermans
Margaretha Maria de Geest-Barends	Bart Klein
Riet Jongmans-de Winter	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Bernard Krabbendam
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin
Marie José en Denis Schils-Rommens	Francine Gerfen-Tacke
Marian van der Krogt-Stokkermans	Martha Hiep

Vieringen komende tijd

Zondag 20 Maart	11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst met doopplechtigheid van Tessa en Noa Hamelink Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor 13 .00 uur Doopplechtigheid van Sophie den Ridder Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Zondag 27 maart	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola

Leesgroep: Raak de Wonden aan, Tomas Halik

Tomás Halík is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Kareluniversiteit te Praag. In zijn boek 'Raak de Wonden aan' geeft hij een gelovig commentaar op de huidige tijd. Het verhaal van de 'ongelovige' Thomas neemt hij als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt.

Deze avonden worden geleid door Cathalijne Louwes en pw Marlène Falke. Maandagavonden 14, 21, 28 maart, 4 april van 20.00 – 21.30 uur online via Zoom. Aanmelden per email: m.dehoogh@hotmail.com.

Vronesteyn, woensdag 9 maart 2022.

Op de Aventijn in Rome staat tegenover de Benedictijnse abdij San Anselmo het paleis van de Orde van Malta. In de deur naar de tuin bevindt zich het beroemde sleutelgat. Je kijkt er doorheen en je ziet door een haag van bomen de koepel van de Sint Pieter heel dichtbij. Dat komt, omdat de bomen op een bijzondere manier naar elkaar zijn gegroeid. Optisch bedrog, trompe l'oeil! De kerk van Petrus lijkt heel dichtbij. En als je dan de heuvel weer afdaalt, kom je in het leven van alle dag. Het getoeter, de sirenes en het gekrioel van de vele toeristen!

Thabor – Komende zondag zien de leerlingen op een hele bijzondere manier Jezus, wie Hij is, van heel dichtbij! Dat gebeurt op de berg Thabor, Hij gaat omhoog, Hij bidt en is zo verheven boven de vanzelfsprekendheid van de dagelijkse werkelijkheid. Echter, het betekent niet dat het een sprookje is, een optisch bedrog, een tromp l'oeil, zoals op de Aventijn. Hier wordt echt duidelijk waar het om gaat! Hij is geroepen en mens geworden om beeld en gelijkenis van God te zijn. De ware zoon van God. Jezus is in gesprek met Mozes en Elia, met wet en profeten, met de Tenach, met de Schriften. Het resultaat van die dialoog wordt in een korte flits geschilderd: Jezus verandert van uiterlijk en zijn kleding wordt stralend wit.

Heden – Zou je het visioen van de leerlingen je soms eigen willen maken? Weet wat je zegt, want door dit visioen wordt de weg naar beneden, de berg af niet eenvoudiger. Met het felle licht van Christus op het netvlies van ons hart, wordt het lijden in de wereld nog ondraaglijker, worden we nog gevoeliger voor mensen die een beroep op ons doen, van de vele slachtoffers in de onzinnige oorlog in Oekraïne, ons vastenactieproject, tot de daklozen in onze eigen stad. Wie dit visioen serieus neemt, zal nog meer actie willen ondernemen in zijn/haar leven om barmhartig te zijn.

Getuigen – Laten we dan ook niet zwijgen en met vreugde spreken over dit visioen dat we meedragen in ons leven, het visioen dat we vieren in de eucharistie en dat ons inspireert tot barmhartigheid en liefde. In gesprek gaan met de Schriften en onze handen omhoog houden: bidden om vrede, bidden om de Heilige Geest: dat Hij ons de nodige moed en inspiratie geeft voor dit spreken en getuigen. Met hartelijke groet – Pastoor Walter Broeders

Gebed, elke dag te bidden, voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:

- dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld,
- dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
- dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,

e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06-53712650

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Collectes: QR-code: 6/3 €,- Donatiezuil: 6/3 € 173,-.
