



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 54 -Nr.37

# de Weekbrug

Zondag 10 September 2023 – 11.15 uur

Eucharistie viering

23e zondag door het jaar

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voorganger: Pastor Jaap van der Bie

voor de mis	Festal Fanfare and Processional - Andrew Carter
vaste gezangen	uit de eerste mis
bij het offertorium	Cantilène religieuse - Theodore Dubois
bij de communie	Galiarda ex D - Heinrich Scheidemann
na de zegen	Toccatà - Aloys Clausman
organist	Jan Verschuren
dirigent	Ronald Dijkstra.

**Op maandag 25 september start op Vronesteyn ook het 'Kom en zie-jaar'.**

Het 'Kom en zie-jaar' wordt aangeboden door het bisdom Rotterdam samen met de priester- en diakenopleiding Vronesteyn. Het is voor jonge mannen vanaf 18 jaar (tot 45 jaar) die zich oriënteren op hun roeping. Enkele belangstellenden hebben zich al gemeld, maar er is zeker nog ruimte voor andere deelnemers.

Meer info vindt u op:

**<https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdomrotterdam-nl-jong/start-kom-en-zie-jaar-2023>**

## Misintenties

Pater Ton Peters ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Bart Klein	Jan de Winter
Fia Preenen – van Leeuwen	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ouders de Goede-Juffermans
Riet Jongmans-de Winter	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Cora Geerlings	Pater Leo van Ulden ofm

<b>Zondag</b> <b>17 september</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering</b> <b>Voorganger:.</b> Ziekenhuispastor Bertus Wessel <b>Hartebrugkoor</b> Na de viering gezellig samenzijn in de Romanuszaal met koffie/thee. U bent van harte uitgenodigd!
<b>Zondag</b> <b>24 september</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering</b> <b>Voorganger:</b> Pater Joachim Oude Vrielink ofm <b>Schola</b>
<b>Zondag</b> <b>1 oktober</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering t.g.v feest H.Franciscus</b> <b>Hartebrugkoor</b> <b>12.30 uur Zegening Zonnelied op de muurpanelen voor de kerk en dierenzegening. Voorganger:</b> <b>oud-provinciaal Pater Rob Hoogenboom ofm</b>
<b>Zondag</b> <b>8 oktober</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering</b> <b>Voorganger:</b> Pater Thijs Moons Ofmconv. <b>Schola</b>

De Scheppingsperiode is net begonnen! Aan het einde van de viering kunt u de nieuwe Laudato Si Krant meenemen met het programma voor de komende maand. Onze eerstvolgende activiteiten zijn op **zaterdag 16 september**, Wereld Opschoondag. Om 10 uur 's ochtends gaan we afval uit de grachten vissen en om 14 uur gaan we afval oprapen rond de Hartebrugkerk. Meer informatie vindt u in de krant en de speciale flyer.

En last but not least: Dit jaar is het 20 jaar geleden dat wij met de Kinderwoorddienst zijn begonnen. Dat gaan we over twee weken, op **zondag 17 september**, vieren. Er is een kinderwoorddienst, een fototentoonstelling en veel meer. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te vieren.

Ik ben net terug van een bedevaart naar Kevelaer met bedevaartgangers uit Leiden en het Groene Hart. Weet je: rond Kerstmis 1641 liep een vrome marskramer, Hendrick Busman, van Weeze naar Geldern. Daar waar nu in Kevelaer de genadekapel staat, stond toen een kruis, beschermend tegen noodweer. Hier hoorde hij een stem: bouw mij op deze plaats een kapelletje. Zijn vrouw Mechel Schrouse zag op een nacht in een verschijning een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg, troosteres van de bedroefden. Deze verschijning werd door een wachter bevestigd. Zo komen al eeuwen vele mensen naar deze kapel om te bidden en hun zorgen en problemen neer te leggen.

Leven — Het thema van de bedevaart was: ‘Wees niet bevreesd, ik ben het!’ Vrees en angst kennen we allemaal. Daarom zijn twee woorden in ons leven belangrijk: rust en veiligheid. Wie de wereld overziet, wie zijn eigen leven bekijkt, ziet en bemerkt vaak onrust en onveiligheid. Politiek, economisch, maar ook onze eigen gezondheid en niet te vergeten de situatie in onze kerkgemeenschappen. Je ziet dat onze kinderen niet meer datgene meenemen wat ons dierbaar is: geloof, gemeenschapszin en de kerk. Dat alles geeft veel onrust.

H. Schrift — In het verhaal van de storm op het meer (Mc. 4, 35) heeft Jezus en zijn leerlingen ook te maken met een storm. Jezus slaapt! En als ze Hem wakker maken, zeggen ze tegen Hem: ‘Raakt het u niet dat wij vergaan?’ Jezus antwoordt: ‘Hebben jullie dan geen vertrouwen?’ Vertrouwen dat, hoe moeilijk het ook soms is, het leven mooi is en blijft. Vertrouwen dat die storm ook weer eens zal gaan liggen. De slapende Jezus kan verstaan worden als een beeld van de afwezige God, die niet bekommerd is om de nood van mensen. Maar het kan ook het beeld zijn van het geloof van Jezus zelf, die blijkt een basisvertrouwen te hebben, dat Hij de stormen van het leven de baas is!! In de chaos staat Jezus op!

Pasen — Het verhaal van de storm op het meer is natuurlijk geen vakantietrip op het Meer van Genesareth. Het is een paasverhaal. Het gebeuren hebben de leerlingen zich na Pasen herinnerd als voortekenen van het drama van Goede Vrijdag. Was dat nu het einde van Jezus’ leven? Hebben de stormen in het leven het laatste woord? Het mysterie van het ‘opstaan’ van Jezus in de boot is een voorteken van zijn verrijzenis: het mysterie van de verrezen Heer die met de kracht van de Geest van God de chaos overwint.

Wees niet bevreesd voor de chaos van de wereld, voor de onrust in jouw bestaan, maar besef dat de scheppende Geest van God met ons is en ons in het schip van de mensheid en de wereld de weg zal wijzen. Laten we gevoelig zijn voor de signalen die de Geest ons geeft en beseffen dat Hij met ons is en zegt: ‘Zie ik ben met je tot aan de voleinding van de wereld.’ Dat is de hoop van iedere christen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401  
andere dagen uitsluitend per email.

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoraal werker: Marlène Falke-de Hoogh,  
tijdelijk op ziekteverlof

Museum Greccio: Henk Miedema

[www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl)

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken  
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.  
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 3/9 € 87,-- QR-code 3/9 € 47,--

