

## Nieuws & Activiteiten

### Grote 40-dagentijdactiviteit in de Romanuszaal

Op zaterdag 13 maart houden wij een activiteit voor alle kinderen met als thema "De 40-dagentijd en de 40-jarentijd!"



Eerst zullen wij de betekenis van de 40-dagentijd uitleggen en daarna, samen met Mozes en het volk Israël, een tocht door de grote woestijn maken. Daar zullen wij veel avonturen beleven, maar eerst moeten wij ontsnappen aan de soldaten van de Farao. Gaat het lukken?

Er zullen activiteitentafels zijn en wij zullen voor versnapering in de pauze zorgen. De activiteit is geschikt voor kinderen van alle leeftijden en loopt van 14 tot 15.30 uur.

### Vriendjes van Franciscus weer bij elkaar

Op zaterdag 13 februari kwamen de kinderen van onze catecheseclub bij elkaar voor de eerste bijeenkomst van het jaar. Ter ere van Maria Lichtmis begonnen wij met een Wees Gegroet bij het Maria Altaar. Daarna leerden wij over het jaarthema, *Laudato Si!* of *Wees Geprezen!* en luisterden naar de eerste strofen van het Zonnelied van de H. Franciscus. Wij hebben tips uitgewisseld over hoe wij de natuur kunnen beschermen en hebben pindakettingen voor de vogels geregen. Onze eerstvolgende activiteit is ploggen (zie hieronder) en daarna op zaterdag 17 april van 15.30 tot 17.00 uur.



Kom je met ons afval oprapen op de **Landelijke Opschoondag** op zaterdag 20 maart? Wij beginnen om 14.00 uur bij de Romanuszaal.



## DE KINDERBRUG

Informatieblad voor kinderen in de Hartebrugkerk (ook in samenwerking met de Sint Petrus en Lam Gods ) Nr. 45 maart/apr 2021



### Lieve Ouders en Kinderen,

De dagen worden langer en op 20 maart begint de lente. Dat betekent dat het hoogfeest van Pasen eraan komt. Met Pasen vieren wij de verrijzenis van Jezus en de kern van ons geloof als christenen.

Maar eerst hebben wij de veertigdagentijd of vastentijd. In deze periode denken wij aan Jezus die naar de woestijn ging om dichterbij God de Vader te zijn. Wij denken ook aan mensen die het moeilijk hebben en proberen hen te helpen. Dit jaar willen wij een project in Brazilië steunen.



Wij willen geld inzamelen zodat meisjes en vrouwen cursussen kunnen volgen en een baan kunnen vinden. Wij hopen weer een marktje te houden en zijn op zoek naar allerlei producten voor ons kraampje. Meer informatie volgt per mail.

Zoals altijd zit deze Kinderbrug bomvol nieuws en activiteiten. Wij beginnen met onze grote 40-dagentijd activiteit op 13 maart waar wij een tocht door de woestijn zullen maken.

Wij wensen jullie een fijne vastentijd en een vrolijke lente!

Veel liefs van het team xxxx



## Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15 in de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110)



### 7 maart: 3<sup>de</sup> zondag van de 40-dagentijd

Jezus en Zijn leerlingen bezoeken de tempel in Jeruzalem. Maar Jezus is helemaal niet blij met wat Hij daar aantreft. Wat doet Hij?

### 21 maart: 5de zondag van de 40-dagentijd

Jezus zegt: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen. Maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort.



### 28 maart: Palmpasen met processie

Vandaag horen wij hoe Jezus de stad Jeruzalem op een ezel komt. De kinderen jubelen en zwaaien met hun palmtakken. Kom met je Palmpaasstok naar de kerk en loop mee in de processie.

### 4 april: Pasen

Afhankelijk van de corona-regels gaan wij **of** een kinderwoorddienst houden **of** met iedereen in de kerk zitten. Je krijgt t.z.t. bericht van ons!

### 18 april: Derde zondag van Pasen

De leerlingen zijn droevig omdat Jezus is gedood. Plotseling verschijnt Hij in hun midden. Eerst denken ze dat het een spook is maar dan begrijpen ze dat Jezus echt uit de dood is opgestaan.



## Andere activiteiten



Voorlopig zijn er geen kinderwoorddiensten in de Maria Middelaes / Sint Antonius. Voor activiteiten rond Palmpasen en Pasen kijk op de website: <https://lamgodsleiden.nl/>

### Op zaterdag 27 maart van 14.00 tot 15.30 uur gaan wij **Palmpaasstokken maken in de Romanuszaal**

Wij zorgen voor de stok, het crêpepapier en de broodhaan. Breng jij snoep en andere versiering mee? In de pauze is er limonade met een klein hapje. Daarna leggen wij de stokken klaar voor de intocht op Palmzondag. Iedereen is welkom!



### De Kruisweg voor kinderen op Goede Vrijdag 2 april

Door langs de 14 staties in de kerk te lopen vertellen wij het lijdensverhaal van Jezus. Wij beginnen om 11 uur.

Daarna gaan wij een Paastuin maken of een Paaskaars versieren. De kruisweg is alleen geschikt voor kinderen van boven de zeven jaar.

### Eerste Heilige Communie op zondag 6 juni

De datum voor de eerste Heilige Communieviering in de Hartebrugkerk is nu bekend. Het wordt **6 juni** en de voorganger is Pastoor Walter Broeders. De voorbereidingen beginnen op **woensdag 7 april om 13.45 uur in de Romanuszaal**. Opgeven (van kinderen in groep 4 en hoger) kan via het secretariaat: [hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl).

### Kinderlunches in de Romanuszaal

De lunches gaan voorlopig niet door maar je hoort van ons zodra ze weer beginnen!

