



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebbrug.nl](http://www.hartebbrug.nl)

Jaargang 55 -Nr. 2

# de Weekbrug

Zondag 14 Januari 2024 – 11.15 uur

Eucharistie viering

de Schola Cantorum van het Hartebbrugkoor

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

voor de mis	Concerto I, BWV 592 - Johann Sebastian Bach
vaste gezangen	uit de vijfde mis.
bij het offertorium	Canción para la Corneta con el Eco - anonymous
bij de communie	Herzlich lieb' hab ich dich, o Herr – Melchior Schildt
na de zegen	Tocatta sopra 'Te Deum Laudamus' - Antoon Maessen
organist	Jan Verschuren
dirigent	Ronald Dijkstra

De voorbereidingen voor de **Eerste Heilige Communie** gaan deze week van start. Er liggen nog aanmeldingsformulieren achter in de kerk. De begeleiders (Maaik Victoria) zijn beschikbaar voor een gesprek na de viering.

**De nieuwe Kinderbrug, onze nieuwsbrief voor gezinnen, ligt achter in de kerk.**

**Doortocht**

**Het maandblad van de Orde van Franciscaanse Seculieren  
ligt ook achter in de kerk.**

## Misintenties

Pater Jan van Duijnhoven ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Riet Jongmans-de Winter	Jan de Winter
Fia Preenen – van Leeuwen	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ouders de Goede-Juffermans
Bart Klein	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Ouders Overdijk-Slegtenhorst	Marjolein Floor

Zondag 21 januari	<p>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst          Voorganger: Pastoor Walter Broeders          Hartebrugkoor          Laatste viering met Pastoor Walter Broeders als voorganger          Na de viering: koffie/thee in de Romanuszaal          en ook gelegenheid tot afscheid nemen.</p>
Zondag 28 januari	<p>11.15 uur Eucharistieviering          Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm          Schola          13.00 uur Doopviering van Anisa Johanna van Hemert          Voorganger: Pastoor Walter Broeders</p>
Zondag 4 Februari	<p>11.15 uur Eucharistieviering          Voorganger: Pastoor Jeroen Smith          Hartebrugkoor          De communicanten stellen zich aan ons voor</p>

**Zondag 28 januari** a.s. is er gelegenheid om afscheid te nemen van onze pastoor Broeders in een speciale Vesperviering met er na receptie.  
 Aanvang 15.30 uur In De Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude

**Dag van het Jodendom Woensdag 17 januari 2024**  
 Van 11 – 15 uur De Regenboog, Watermolen 1, Leiden  
 Met het thema: Lef / Lev  
 Kosten deelname: € 10,00 (inclusief koffie/thee, lunch)  
 Door € 10,-- te betalen aan NL70 INGB 0002 5811 91 van t.n.v.  
 Algemene Kerkelijke Merenwijkraad onder vermelding van  
 Dag v.h. Jodendom 2024

Met velen hebben wij in de Advent uitgezien en verlangd naar de komst van de Heer, we hebben Kerstmis gevierd, het licht aangestoken en met Driekoningen werd Jezus ons geopenbaard, getoond aan de wereld. En afgelopen maandag hebben wij met de doop van de Heer de kersttijd echt afgesloten. Het stalletje is opgeruimd en weer naar zolder. De kamer is leeg, al dan niet schoongemaakt, maar wel leeg! Maar eigenlijk is dat precies wat er gebeurt bij het einde van de kersttijd: we gaan het gewone leven in. Van toeschouwers worden we deelnemers.

**Doop van de Heer** — Met de doop van de Heer vieren wij dat Jezus van Galilea naar de rivier de Jordaan is gegaan en zich heeft laten dopen door Johannes de Doper. Heeft Jezus dit doopsel nodig? Hij is toch de Zoon van God, Hij is toch de Rechtvaardige? Waarom moet Hij dan gedoopt worden? De kerkvaders leren ons dat! In het doopsel toont Jezus zich solidair met ons mensen. Hij is mens geworden, in Christus heeft God zich solidair verklaard. Hij laat zich dopen, zoals Hij aan het kruis voor ons zal sterven. Hij draagt onze lasten, ons lijden en onze pijnen. Hij zal ook onze dood dragen. Dat komt in het doopsel allemaal naar voren. Dan gaat de hemel open en de Vader noemt Hem de welbeminde, luistert naar Hem. Hij leerde ons te hopen!

**Wereldse hoop** — Het is vaak zo, als wij het nieuws zien, de kranten lezen, dat allerlei problemen in de wereld, vaak samen met de problemen van het leven, op onze schoot worden gelegd. Dan is er te veel water, dan weer te droog, te koud of te warm. We zouden daar moedeloos, somber van kunnen worden, de blijdschap kunnen wegnemen. Het zou ons cynisch kunnen maken. Ook de maatschappij gaat dit zien. SIRE is dan ook een campagne gestart: Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen.' En natuurlijk kun je nooit lichtpuntjes opleggen. Iemand ziet zijn werkelijkheid soms somber en donker in. Maar deze campagne probeert een negatieve spiraal te doorbreken. Dat is goed!!

**Christelijke hoop** — Als christenen geloven wij dat er hoop is. De drie kardinale deugden zeggen ons: Geloof, hoop en liefde. Het geloof dat God ons leven draagt en liefheeft, Hij is solidair met ons geweest en loopt met ons mee, in liefde. Dat is onze hoop!! Wij zijn niet alleen, het is niet blijvend zwart! Hij neemt de zorgen en de pijnen niet weg, maar Hij draagt het met ons. Hoop is geen optimisme... maar een vertrouwen dat ondanks de duisternis er lichtpuntjes zijn. Ons geloof in Christus zal ons die hoop openbaren, wetende dat Hij met ons is, alle dagen van ons leven.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401  
andere dagen uitsluitend per email.

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoor Walter Broeders

[w.p.l.broeders@gmail.com](mailto:w.p.l.broeders@gmail.com)

06-27140117

Museum Greccio: Henk Miedema

[www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl)

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons  
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus  
Parochie Leiden.

QR-Code 7/1 € 66,50 Donatiezuil 7/1 € 112,--

Collecte 31/12 € 192.40 en 7/01 € 352.70

