



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 56 -Nr.15

de Weekbrug

Zondag 13 april 2025 – 11.15 uur

Eucharistieviering en kinderveerdienst
Zesde zondag in de veertigdagentijd (jaar C)

Palmzondag
het Hartebrugkoor

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

Voor de mis	Praeludium H-moll, BWV 644/1 – Johann Sebastian Bach Pour la Fête des Rameaux - Jeanne Joulain
Offertorium	Ingrediente Domino - George Malcolm
Sanctus en Agnus Dei	uit de Missa in Honorem S. Nicolai – Leopold Rombach.
Bij de communie	I am the bread of life - Noel Rawsthorne Schmücke dich, o liebe Seele en O Welt, ich muß dich lassen - Johannes Brahms
Na de zegen	Toccaten en fuga D-moll, BWV 565 – Johann Sebastian Bach
Organist	Jan Verschuuren
Dirigenten	Ronald Dijkstra en Patrick de Jonge

Na de viering kunt u de bestelde paasbroden achter in de kerk ophalen.

Misintenties

Hub en Riet Mentink-Overdijk	Joannes en Maria van Kampenhout
Ouders Socci-Santomo	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Familie de Romijn	Jan de Winter
Bart Klein	Margaretha Maria de Geest-Barends

VIERINGEN DE KOMENDE WEEK:

Donderdag 17 april <u>WITTE DONDERDAG</u> <u>MARIA</u> <u>MIDDELARES KERK</u>	19 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Maria Middelaes Koor
Vrijdag 18 april <u>GOEDE VRIJDAG</u> <u>HARTEBRUG KERK</u>	11 uur Kinderkruisweg 15 uur Kruisweg 19 uur Goede Vrijdag plechtigheden Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola
Zaterdag 19 april <u>St.PETRUSKERK</u>	21 uur Paaswake Voorganger: Don Remery Petruskoor
Zondag 20 april <u>1^e PAASDAG</u> <u>HARTEBRUG KERK</u>	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Frans Gerritsma ofm Hartebrugkoor

Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend aan kinderen en volwassenen op **zaterdagmiddag 15 november a.s.** Kinderen mogen meedoen vanaf groep 8. Er is een ouderavond via Zoom op maandagavond 12 mei 20u-21u waar uw meer over het voorbereidingstraject kunt leren. De voorbereidingen beginnen op woensdag 14 mei van 18.45u- 20.15u in de Sint Joseph kerk. Voor kinderen vanaf 15 jaar en volwassenen is er een aparte voorbereiding. Aanmelden via: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl met hartebrug.youth@gmail.com in cc."

Met de intocht in Jeruzalem begint de Goede week. Over het verloop daarvan laat de liturgie weinig te raden over. In de evangeliëlezingen volgen we stap voor stap de weg van het lijden van Jezus tot en met zijn dood op het Kruis. Wat daar 'goed' aan is kunnen we ons terecht afvragen. Misschien wel dat wij als mensen van 'na Pasen' er weet van hebben dat dit lijden ten goede wordt gekeerd en uitloopt op de Verrijzenis. Maar zover zijn we nog niet, nu is eerst de weg van het lijden te gaan. Het lijden van Jezus dat óns lijden spiegelt. En vise versa ?

Intocht — De weg die Jezus gaat is er een van verwarring en tegenspraak. Het begint al bij de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem. De intocht op een ezel roept bij de omstanders herkenning op. In Jezus zien ze de Verwachte, de Gezalfde, de Messias van God. Hij is het die ze zal bevrijden van het juk van de Romeinse onderdrukker. Ze roepen Hem dan ook toe: "Gezegend de koning die komt in de naam van de Heer". Maar als Jezus niet die bevrijder blijkt te zijn wordt het "Zegen Hem" als snel "Kruisig Hem". En precies daardoor, door Zijn offer op het Kruis, wordt Jezus ons tot Verlosser. Als dat niet verwarrend is!

Verraad — Bij de maaltijd is ook niets wat het lijkt, breken en delen van brood en wijn worden tot delen in Lichaam en Bloed, nieuw Verbond tussen God en mens. En wie daarover nu grote vreugde verwacht, komt van een koude kermis thuis. Wat volgt, is vriendschap die zich keert in verraad omwille van een ogenschijnlijk groter goed. Geweldloosheid die zich keert in het opnemen van het zwaard. En verloochening uit angst en vertwijfeling. Zou je kunnen zeggen waar Gods heil doorbreekt in onze wereld, het verwachte en bekende op z'n kop gaat ?

Lijden — Wat onveranderlijk blijft, is de intensiteit van het Lijden en het offer dat wordt gebracht. In een wereld waar een mensenleven niet veel waard is, mensen vervolgd worden om geloof, cultuur, afkomst of geaardheid kent dat een zekere actualiteit. Er wordt veel geleden. Het lijkt een wereld van God los. Dat dit geen nieuwe ervaring is, blijkt uit de geschriften en brieven van onder andere Dietrich Bonhoeffer. Een Lutherse theoloog die tijdens de Tweede Wereld oorlog ter dood is veroordeeld voor zijn rol in de beraamde aanslag op Hitler. Tijdens zijn gevangenschap overdenkt hij bij herhaling de betekenis van het Lijden van Christus, de wereld en van hemzelf. Over het gevoel van Godsverlatenheid zegt hij: "Wie God in het kruis van Jezus Christus gevonden heeft, weet hoe wonderlijk God zich in deze wereld verbergt en hoe Hij juist daar het meest nabij is, waar wij denken dat Hij het verste weg is. " Een mooie gedachte om mee te nemen dit weekend van Palmvasen en in de week die komt.

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoor: Jeroen Smith

jhsmithpr@gmail.com 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 071-3626310

Museum Greccio: Henk Miedema

www.hartebrug.nl/museum-greccio

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718 t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkelijke bijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk

zien wij graag tegemoet op bankrekening:

NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen

te Leiden .U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van

ons RSIN/fiscaal nummer: 823765714 t.n.v. HH Petrus en

Paulus Parochie te Leiden.

QR-code: 6/4 € 80,00 en donatiezuil: 6/4 € 225,00

Collecte: 30/03 € 255.05 en 06/04 € 254.80

