



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 55 -Nr.17

# de Weekbrug

**Zondag 28 april 2024 – 11.15 uur**

**Vijfde zondag van Pasen (jaar B)**

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voorganger: pater Joachim Oude Vrieling ofm

voor de mis	Sonata II - Felix Mendelssohn Bartholdy
vaste gezangen	uit de eerste mis
bij het offertorium	Scherzo - Eugène Gigout
bij de communie	Allegro cantabile uit Symphonie V – Charles-Marie Widor
na de zegen	Final uit Symphonie I - Louis Vierne
organist	Jan Verschuren
dirigent	Ronald Dijkstra

De Pastoraatgroep Regio-Zuid nodigt u op **Hemelvaartsdag 9 mei om 10 uur** van harte uit op een feestelijke ochtend **in de Maria Middelaeskerk**. Wij beginnen met een Eucharistieviering en eindigen met een lunch en gezellig samenzijn. Iedereen is welkom!

## misintenties

Jan van Loon	Jan de Winter
Hans en Toos Wijgers-Mandemaker	Fia Preenen – van Leeuwen
Bart Klein	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ouders de Goede-Juffermans
Riet Jongmans-de Winter	Echtpaar Cornelisse – de Romijn

Zondag 5 mei	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Ad van der Helm Hartebrugkoor Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal En lunch voor de kinderen.
Dinsdag 7 mei	10 uur: Eucharistieviering <u>in Kapel van de R.K .begraafplaats Zijlpoort.</u> Voorganger: Pastoor Jeroen Smith
Donderdag 9 mei Hemelvaart	10.00 uur Eucharistieviering <u>in Maria Middelaeres kerk</u> Voorganger: Pastoor Ad van der Helm Eigen koor
Zaterdag 11 mei	11 uur: Doopviering van Julia den Ridder Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens
Zondag 12 mei	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola
Zondag 19 mei Pinksteren	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens Hartebrugkoor Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal
Zaterdag 25 mei	11 uur: <u>Opening Bedevaartseizoen Martelaren van Gorcum.</u> De Rik 5 (hoek kloosterweg) Brielle Voorganger Mgr .J.van den Hende
Zondag 26 mei	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm Schola

Het is mooi om in deze weken onderweg naar Pinksteren te horen hoe de zondagslezingen met elkaar samenhangen. Ze lijken ons ontvankelijk te maken voor de komst en werking van Gods Geest. De heilige Geest die ons niet gegeven wordt als persoonlijke inspiratie of als bron voor zelfontplooiing, maar als bezielende kracht om ons geloof handen en voeten te geven.

**Werk maken van je inspiratie** — Dit weekend is het de brief van de apostel Johannes, in de tweede lezing, die duidelijk maakt wat van navolgers van Jezus verwacht mag worden. Niet alleen herhaalt Johannes het dubbelgebod: ‘van harte geloven in Gods Zoon en elkaar liefhebben, zoals Hij ons bevolen heeft.’ De apostel zegt hier ook: ‘wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden’. Deze lezing zet de woorden van het evangelie, waarin Jezus van zichzelf spreekt als ‘de ware wijnstok’ op scherp. Het vers: “Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, snijdt Hij af”, is ondubbelzinnig. Geloven, liefhebben en navolgen vragen om daden.

**Wat moet ik doen?** — Maar dan: hoe doe je dat? We leven in een dynamische wereld, er zijn veel zorgen en er is veel om voor te zorgen. Het is niet eenvoudig om te onderscheiden wat dan het goede is dat gedaan kan en moet worden. De vraag is niet nieuw, maar wordt wel in elke tijd opnieuw gesteld. Is het misschien daarom, dat we het antwoord daarop, sinds paus Leo XIII, vastgelegd hebben in de sociale leer van onze Kerk? “De sociale leer die”, zo zegt paus Franciscus, “niet is bedacht door een bepaalde paus of geleerde. Hij komt uit het hart van het evangelie. Hij komt van Jezus zelf. Jezus is de sociale leer van God.”

**DoCat** — Sinds september vorig jaar bestaat er een in het Nederlands vertaalde samenvatting van deze sociale leer van onze Kerk: de Docat. Deze Doe-Catechismus is een moderne variatie op het oude catechismusmodel met de herkenbare methodiek van vragen en antwoorden. In een twaalfstal hoofdstukken wordt het ideaal van een solidaire samenleving besproken en vooral wat en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Oorspronkelijk was deze DoCat bedoeld voor jongeren maar door zijn toegankelijkheid is het een goede handleiding voor iedere gelovige.

**Sociale leer op twee benen** — Net zo onverbloemd als het evangelie is paus Franciscus, als hij zegt: “Een christen, die in deze tijd geen revolutionair is, is geen christen.” Hij doelt daarmee op een revolutie van de liefde en de gerechtigheid. Hij droomt daarbij van “de sociale leer op twee benen”. Van een generatie jongeren die in beweging komen en er mede zorg voor dragen “dat deze kerk verandert, ... omdat zij zich laten uitdagen door het roepen van hen die ontrecht zijn, door het smeken van hen die nood lijden, door hen, om wie niemand geeft”. Dit dringende appèl aan de jongeren is ook een appèl aan ons allemaal. Wij zijn ook die kerk. Dat de heilige Geest ons mag verlichten en de DoCat ons mag richten.

*Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker*

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoor: Jeroen Smith

[jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com) 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

[kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl)

Museum Greccio: Henk Miedema

[www.hartebrug.nl/museum-greccio](http://www.hartebrug.nl/museum-greccio)

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

## Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons  
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus  
Parochie te Leiden.



QR-Code 21/4 € 65,--      Donatiezuil 21/4 € 168,--  
Collectes: 14/04 € 212.90    21/04 € 611.95  
Vronesteyn: 21/04 € 110.05