



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebbrug.nl

Jaargang 55 -Nr.11

de Weekbrug

Zondag 17 Maart 2024 – 11.15 uur

Vijfde zondag in de veertigdagentijd (jaar B)

Eucharistie viering en kinderwoorddienst
het Hartebrugkoor en het Italiaanse jongerenkoor van de Scuola
Media Statale, "A. Volta", uit de regio Lombardia.

Voorganger: kapelaan Daan Huntjens

voor de mis	Sonata da chiesa - Hendrik Andriessen
vaste gezangen	uit de MISSA: L'homme désarmé van Jan Mul.
bij het offertorium	Jesus bleibet meine Freude (uit cantate 147) - Johann Sebastian Bach
bij de communie	Toccatà cromatica per le levatione – Girolamo Frescobaldi Koormuziek: O Salutaris Hostia (uit Messe Breve Nr. 7) - Charles Gounod
na de zegen	Attende Domine Toccatà - Jan Nieland
organist	Jan Verschuren
dirigent	Ronald Dijkstra

Op **zaterdag 9 november** a.s. komt onze bisschop Mgr. J. van den Hende om het H.Vormsel toe te dienen aan kinderen die in groep 8, de brugklas of hoger zitten, en aan volwassenen. Informatie in de **"Vormselbrief 2024"**. op de **collectanten tafel**.

misintenties

Pater Mario Conconi	Jan de Winter
Bart Klein	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Denis en Marie-José Schils-Rommens
Bernard Krabbendam	Ouders de Goede-Juffermans
Hans en Toos Wijgers-Mandemaker	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Fia Preenen – van Leeuwen	Marian van der Krogt-Stokkermans

Zondag 17 maart	15.00 uur Concert <u>Hartebrugkoor en Italiaans jongerenkoor</u>
Zondag 24 maart Palmzondag	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm. Schola Aan het begin van de viering herdenken we de intocht in Jeruzalem. We beginnen achter in de kerk, in de dagkapel, en maken een rondgang door de kerk.
Donderdag 28 maart <u>Witte Donderdag</u>	19 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Koor Lam Gods Maria Middelaes Kerk, Rijndijk
Vrijdag 29 maart <u>Goede Vrijdag</u> Hartebrugkerk	11 uur Kinderkruisweg 15 uur Kruisweg 19 uur: Goede Vrijdagviering Schola Voorganger Pater Thijs Moons ofmconv
Zaterdag 30 maart <u>Paaswake</u> St.Petruskerk	21.00 uur Paaswake Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.. Gemengd koor St.Petruskerk
Zondag 31 maart <u>1^e Paasdag</u>	<u>Na de klok eerst 1 uur vooruit gezet te hebben !!</u> 11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofnconv. Hartebrugkoor

Na de Eucharistieviering vandaag nog een bezoekje aan het kindermarktje en vervolgens koffie/thee in de Romanuszaal.

Afgelopen weekend heb ik weer eens de krant gelezen en naar het nieuws geluisterd. Het is toch hartverscheurend hoe wereldwijd conflict na conflict ontstaat. Hoe mensen tegen elkaar opstaan, hoe burens en vrienden elkaar tot vijand worden. Hoe we onze kinderen het slagveld op sturen om uit te vechten wat we met woorden niet kunnen regelen. Wie bepaalt dat nu eigenlijk, wie jouw vriend of vijand is?

Verbond – Het zijn de lezingen van komend weekend die ons in dat verband aan het denken mogen zetten. Bij monde van de profeet Jeremia horen we God zeggen: 'Ik leg mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.' Daarmee is een nieuw verbond gesloten. Mensen als volk van God met Zijn wet in hun hart. Dat is een andere wetmatigheid dan die van de wereld.

Onthechten – Dit verbond krijgt zijn hoogtepunt in Jezus. Door zijn dood en Verrijzenis krijgen wij deel aan het Eeuwig leven. In het Johannes-evangelie houdt Hij zijn leerlingen voor dat 'de graankorrel in de aarde moet sterven om vrucht voort te brengen'. En spreekt hij over het haten van je leven in deze wereld om het eeuwig leven te verwerven. Een mooi beeld en klare taal, maar ik geef het je te doen. Dat vraagt heel wat onthechten. Ook dat is een andere wetmatigheid dan die van de wereld.

Een mensenleven – In het licht van de gebeurtenissen in de wereld, zegt Jezus niet: 'een mensenleven is niets waard'. Hij zegt niet: 'een burgerslachtoffer meer of minder maakt niet uit als het gaat om een hoger doel'. Hij zegt wel: 'Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buiten geworpen'. Dat is de wetmatigheid van God

Geen wapens maar woorden – Door zijn hele pontificaat heen spreekt paus Franciscus, over een morele plicht die wij als broederschap van mensen hebben om te streven naar vrede. Daarin is hij ondubbelzinnig: 'We kunnen elkaar niet als broeders en zusters blijven vermoorden! Het heeft geen zin!' Bij paus Franciscus gaat het redden van mensenlevens door te onderhandelen boven het verdedigen of terugwinnen van territorium. Niet de wapens maar woorden brengen vrede. Ook dat is de wetmatigheid van God.

Met hartelijke groet – Marlene Falke, pastoraal werker

Vastenactie voor Burundi.

De Gemeenschap Emmanuel openen in 2021 de Ecôle Notre Dame de l'Espérance in Gitega, de hoofdstad van Burundi. Het bisdom stelde de grond voor de school beschikbaar. De vastenactie draagt bij aan het aanschaffen van meubilair voor de nieuwe klas, lesmaterialen voor een jaar voor alle klassen en het trainen van vier leraren. DONEER NU: via de collectebus achterin de kerk.

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoor: Jeroen Smith
jhsmithpr@gmail.com
071-5130700

Museum Greccio: Henk Miedema
www.hartebrug.nl/museum-greccio
Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.
HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden.

QR-Code 10/3 € 49,50

Donatiezuil 10/3 € 139,--

:

