



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebbrug.nl

Jaargang 55 -Nr. 6

de Weekbrug

Zondag 11 Februari 2024 – 11.15 uur

Zesde zondag door het jaar (jaar B)

Eucharistie viering

de Schola Cantorum van het Hartebbrugkoor

Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm

voor de mis	Sonata per Organo - Vincenzo Bellini
vaste gezangen	uit de achtste mis
bij het offertorium	Spitfire Prelude - William Walton
bij de communie	Fantasia F-dur - Georg Philipp Telemann
na de zegen	Mozart Changes - Zsolt Gárdonyi
organist	Jan Verschuren
dirigent	Ronald Dijkstra

Oecumenische vespervieringen in de 40 dagentijd

Op vier woensdagavonden worden meditatieve bijeenkomsten gehouden
van 19.00 uur – 19.30 uur.

In De Pelgrim, het protestantse wijkcentrum
onder in de Apollotoren aan de Apollolaan in
Leiden-ZW. Data zijn:

21 en 28 februari en 13 en 20 maart.

De avonden zijn los bij te wonen en opgave is niet nodig.

Misintenties

Pater Ton Peters ofm	Jan de Winter
Petrus Rieff	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ouders de Goede-Juffermans
Bart Klein	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Fia Preenen – van Leeuwen	Hans en Toos Wijgers-Mandemaker
Riet Jongmans-de Winter	Margaretha de Geest-Barends

Woensdag 14 februari	19 uur <u>as-woensdag</u> Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola
Zondag 18 februari	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens Hartebrugkoor
Zondag 25 februari	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola
Zondag 3 maart	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Jeroen Smith Hartebrugkoor

Zaterdag 24 februari van 15-17 uur

Franciscaanse inspiratiemiddag

Thema: Verhalen en liederen uit De Fioretti verhalen

Rob Hoogenboom ofm, franciscaan en Frans Moussault, musicus vertellen verhalen over richting in je leven, verbondenheid met de schepping, omgaan met leed.

Op zijn basklarinet neemt Frans Moussault je mee naar de diepere lagen van de vertellingen door Rob Hoogenboom ofm.

Zijn klanken raken en vervullen de ziel.

Locatie: Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude

Kosten: € 5,- Aanmelden: niet nodig

Georganiseerd door de Orde van Franciscaanse Seculieren.

Kent u dat: op een onverdacht moment iets toezeggen waarvan je later denkt ... oe wat heb ik gedaan! Toen pastoor Walter Broeders mij vroeg of ik de zendbrief zou willen overnemen, heb ik gelijk ja-gezegd. En nu kijk ik naar een lege pagina op mijn laptop en denk 'oe' ... De raad van de pastoor was: kijk naar het evangelie, naar de actualiteit of iets dat jou heeft geraakt of aangesproken. En wees lief voor de mensen ... Nu ja, een eerste poging dan maar.

Wordt rein – Dit weekend horen we in het evangelie hoe Jezus een melaatse geneest. Iemand met huidvraat, zo staat er in de nieuwste bijbelvertaling. Wat dat precies voor aandoening is, wordt daarmee niet gezegd. Zoveel is wel duidelijk: het was voor iedereen zichtbaar en het was besmettelijk. Wie aan melaatsheid leed, was onrein en moest zich afzonderen, buiten de stad gaan wonen, en zijn of haar komst aankondigen met een bel of luid geroep. Geen makkelijk bestaan dus. Wat mij opvalt in het evangelie is dat de melaatse tegen Jezus zegt: 'u kunt mij reinigen'. En 'als u dat wilt'. En Jezus antwoordt: 'Ik wil, word rein'. Hier ontmoeten twee bewegingen elkaar, het geloof van de melaatse en de wil van Jezus. Zo gaat dat dus blijkaar in de Godsrelatie.

Geen ruchtbaarheid – Wat er op volgt is dat Jezus aan de reine man vraagt er niets over te zeggen. Maar waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Je vraagt je af: hoe zou dat in onze tijd zijn gegaan? Uit heel wat zakken was een mobieltje gekomen en hadden filmpjes hun weg gevonden naar Insta, X of Tiktok. Goed nieuws en rampen raken aan ons gevoel van sensatie en verspreiden zich snel. De vraag blijft wel waarom Jezus dit niet wilde.

Onreine geesten van onze tijd – In zijn preek bij de presentatie van onze nieuwe kapelaan, Daan Huntjes, sprak vicaris-generaal Lex van Deelen over de onreine geesten van onze tijd, over het niet aflatende bombardement van de reclame en de marketing die ons de hele dag en nacht door probeert te verleiden en te beïnvloeden, over industrieën die mensen verslaafd willen maken aan tabak, aan gokken en meer. 'Tegenover de onreine geest', aldus Van Deelen, zet Jezus Gods heilige Geest. Tegenover deze dwingelandij zet Jezus geen nieuwe dwingelandij... maar het Koninkrijk van God: vrede en gerechtigheid en vreugde.'

Het Koninkrijk van God – Hier zie ik een antwoord op de vraag waarom Jezus vraagt, aan de weer rein geworden man, om er geen ruchtbaarheid aan te geven. Het gaat Jezus niet om eer of roem om wat Hij bewerkt. Voor Jezus staat voorop de komst van het Koninkrijk van God en een bevrijden uit wat ons als mensen bezet en beklemd houdt. Met andere woorden, wat ons in de weg staat om voluit te kunnen leven.

Met hartelijke groet – Marlene Falke, pastoraal werker

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoor: Jeroen Smith

jhsmithpr@gmail.com

071-5130700

Museum Greccio: Henk Miedema

www.museumgreccio.nl

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus
Parochie Leiden.

QR-Code 4/2 € 45,-- Donatiezuil 4/2 € 78,--

