



de Weekbrug

Zondag 10 oktober 2021 - 11.15 uur
28^e Zondag door het jaar
Eucharistieviering
Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart

voorganger:

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen:

Uit de 8^e mis

voor de mis

Praeludium G-dur, BWV 568 –
Johann Sebastian Bach

bij het offertorium:

Drie Magnificat-fuga's - Johann Pachelbel

bij de communie:

Cantabile - César Franck

na de zegen:

Praeludium en fuga, d-moll, BWV 554 –
Johann Sebastian Bach

organist:

Jan Verschuren

dirigent:

Theo Goedhart

Misintenties

Marian van der Krogt	Jacomijn van Duin
Margaretha Maria de Geest - Barends	Bart Klein
Ali van Boheemen--Mooren	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Bernard Krabbendam
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Riet Jongmans-de Winter
Oud pastoor van Winden ofm	Pater Louis Heere o.s.c.

Vieringen in de komende week

Zondag 17 oktober	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor Na de mis weer koffie/theedrinken in de Romanuszaal
Zondag 24 oktober	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola Cantorum
Zondag 31 oktober	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola Cantorum

Versoepelingen voor het kerkbezoek per 25 september

De bisschoppen staan weer toe:

- * Alle plaatsen in de kerkgebouwen te benutten mits verstandig en met goede ventilatie
- * Zonder opgave, registratie of ‘coronapas’ naar de kerk te komen
- * Communie met de hand uit te reiken (of met pincet/tenaculum - lepel/kochliarion) vanachter een scherm op de hand of corporale op de hand
- * Mee te zingen

Wat dus nog gevraagd wordt:

- * Goede ventilatie in de kerkgebouwen, voor en na de vieringen/bijeenkomsten.
- * Geen handen geven (ook niet bij de vredeswens), in de elleboog hoesten/niezen en bij klachten thuis blijven
- * Geen wijwater in de bakjes
- * Niet rondgaan met collecteschalen of deze doorgeven

Pastoraal Team en bestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden e.o.

Beste parochianen,

Vandaag bevinden wij ons midden in de week van de eenzaamheid. Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelt zich wel eens eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar het meest toch wel onder de oudere medemens. Het kan ontstaan door het verlies van een dierbare, door echtscheiding, door ziekte of verhuizing, maar ook door ontslag. Eenzaamheid is het fysiek ervaren van een tekort in patronen van verbinding met andere mensen.

Alleen — Eenzaamheid bedreigt de kwaliteit van het leven. Je bent eenzaam als jij dat zo voelt. Je kunt vele mensen om je heen hebben en je toch eenzaam voelen en dat maakt de mens zo ongelukkig. Alleen leven is natuurlijk niet hetzelfde als eenzaam. Ieder mens is op zijn tijd alleen: getrouwd of alleen gaand door het leven. Daarbij is de opdracht in jouw leven de verbinding te blijven maken met jouw eigen innerlijk. Wie ben ik en wat ga ik doen in mijn leven om mij gelukkig te voelen. Vaak is dat maakbaar, niet altijd. Dat kan heel bewust door een film te bekijken op de televisie, een boek te lezen of iemand op te bellen die naar jouw verhaal wil luisteren. Ook in het gebed kun je de verbinding maken met jouw innerlijk, met de kamer in je hart waar God verblijf houdt.

Sociaal isolement — Het kan mensen ook ontbreken om die verbinding met de ander te leggen. Weinig familie, geen kinderen fysiek of in de buurt en bijna geen sociale contacten zijn dan de oorzaken. De mens wordt kwetsbaarder en sluit zich op in zichzelf. Een toegestoken hand van de ander, een luisterend oor van je medemens is dan vaak een stap in de goede richting. Iedere situatie is natuurlijk anders en verschilt van mens tot mens en dat geldt dan ook voor de oplossing.

Oplossing — Is er een oplossing? Natuurlijk, denk ik dan. Altijd begint de oplossing eerst bij jezelf. Neem een besluit en trek aan de bel. Waar vind je die bel? Bij de burens, bij onze kerkgemeenschap of bij jouw eigen huisarts. Laat van je horen! Hier ben ik, wil je me helpen? En samen dragen wij ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. Kijk eens goed om je heen. Wie zou er een luisterend oor kunnen gebruiken, of samen even een kopje koffie drinken. Het hoeft geen uren te duren!! Neem iemand mee die naar de kerk wil of nodig eens iemand uit voor een maaltijd, zo zijn wij samen een naaste voor elkaar en strijden wij samen tegen eenzaamheid.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

QR-code 3/10 € 30,-- Donatiezuil: 3/10 € 74,-- Collecte 26/09 € 210.80 03/10 € 164.85
--