



de Weekbrug

Zondag 19 September 2021 - 11.15 uur

25^e Zondag door het jaar

Eucharistieviering

Vormelingen stellen zich voor en Kinderwoorddienst

Voorganger: Pastoor Walter Broeders

enkele leden van het Hartebbrugkoor

o.l.v. Theo Goedhart

voorganger:	Pastoor Walter Broeders
vaste gezangen:	Missa in simplicitate van Hans Leenders
voor de mis	Echofantasia a-klein - Jan Pieterszoon Sweelinck
bij het offertorium:	(koor) Miserere mei - Jan Pieterszoon Sweelinck (orgel) Offertoire - Alexandre Guilmant
bij de communie:	(orgel) Minuetto - Eugène Gigout (koor) Ave verum corpus - Ernest Chausson
na de zegen:	Mars - Alexandre Guilmant
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Theo Goedhart

Misintenties

Ger Marcellis	Jacomijn van Duin
Ouders Schils-Rommens	Bart Klein
Ali van Boheemen--Mooren	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Bernard Krabbendam
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	

Vieringen in de komende week

Zondag 26 september	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
Zondag 3 oktober	11.15 uur Eucharistieviering, Feest van Franciscus Kinderwoorddienst Enkele leden van het Hartebrugkoor. Voorganger: Pater Jan ter Maat ofm, uit klooster San Damiano Den Bosch en kort geleden tot priester gewijd.
Zondag 10 oktober	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor.

Op **dinsdag 21 september**, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert Diaconaal Centrum De Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties van 16 tot 17 uur weer een Vredes Ontmoeting op de Hooglandse Kerkgracht. Dit jaar staan we stil bij het thema "Wat doe jij in Vredesnaam?" Vrede sluit niemand uit en kan ook alleen bestaan bij de gratie van de aandacht en inzet van ons allemaal. Vrede maak je samen, vier je samen, koester je met elkaar. Daarom staan wij jaarlijks een uur stil bij vrede en delen wij wat ons zorgen baart.. Inspiratie te over, dus komt u ook?

Boekenmarkt - Petruskerk

Op zondag 19 september vindt weer de traditionele boekenmarkt van de Petruskerk plaats.. U bent van harte welkom. De deur van de Petruszaal (links naast de Petruskerk, Lammenschansweg 40a) geopend van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. De opbrengst van deze boekenmarkt zal bestemd zijn voor het verduurzamen van de kerk en het bijbehorende onderhoud.

Vronesteyn

31 augustus jl. werd het nieuwe studiejaar geopend met een eucharistieviering in de Eendrachtskapel (kerk van de HH. Laurentius en Ignatius) in Rotterdam.

In totaal zijn er voor het bisdom Rotterdam dit studiejaar drie priesterstudenten en drie diakenstudenten. Verder is er één priesterstudent die dit najaar de priesterwijding ontvangt.

Vronesteyn is het diocesane centrum voor priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Het is tevens het woonhuis van de rector en van priesterstudenten. Vronesteyn heeft geen eigen studieroute. De studenten zijn verbonden met verschillende opleidingsinstellingen.

2 priesterstudenten en 3 diakenstudenten, seminarie Bovendonk te Hoeven

1 priesterstudent te Utrecht

1 priesterstudent bereidt zich voor op de wijding

Steun Vronesteyn met uw gebed en uw gift is zeer welkom bij de start van het nieuwe studie- en vormingsjaar via: **IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Centrum Vronesteyn.**

Op 14 september viert de kerk het feest van Kruisverheffing. Op deze dag begint het grote vasten in vele kloosters, als voorbereiding op Pasen. Geen zes weken, maar zes maanden! Dit geeft de verbinding aan tussen het Kruis en de Opstanding van Christus!! Het feest herinnert ons aan de inwijding van de Heilig Grafkerk in Jerusaleem, de plaats waar Christus in het graf heeft gelegen.

Kruis in de wereld — Veel mensen hebben in hun leven een kruis te dragen. We zien honger, vervolging, oorlog en geweld in de wereld, ver weg, maar ook dichtbij. Mensen in onze omgeving hebben te lijden door ziekte, dood of eenzaamheid, maar ook door verdriet om welke reden dan ook. Als christenen kijken wij naar dit lijden en zien daarin het gelaat van de lijdende Christus. God heeft gekozen om in deze mensen Jezus, de lijdende dienaar onze tochtgenoot te laten zijn. Daar waar mensen nu nog vervolgd en gekleineerd worden, hun geweld wordt aangedaan, draagt God dit lijden van de mensheid.

Verrijzenis — Als christenen beseffen wij dat Goede Vrijdag niet de laatste etappe is van ons geloof, dat is Paasmorgen: de Verrijzenis. Het feest van Kruisverheffing zegt ons dat wij onze ogen niet gesloten moeten laten voor het leed in de wereld en tegelijk beseffen dat dit niet het eindpunt is, maar ook een opdracht.

Stil maar, wacht maar? — God zegt niet tegen alle mensen die moeten lijden: “stil maar wacht maar, straks wordt alles goed”. Hij roept ons allen op om mee te werken aan de Opstanding van zovele mensen die moeten lijden, door keuzes te maken voor het goede in ons leven, die anderen doen helpen ‘opstaan’ uit hun ellende, uit hun verdriet!

Pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,

e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,

Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

QR-code 12/9 € 0,00,-- Donatiezuil: 12/9 € 108,--