



de Weekbrug

Zondag 18 april 2021 - 11.15 uur

3^e zondag na Pasen

Eucharistieviering en kinderwoorddienst

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart

voorganger:	Pastoor Walter Broeders
vaste gezangen:	Het koor zingt de vaste gezangen uit de Eerste mis (Lux et origo)
voor de mis	Orgelmuziek: Prélude - Gabriel Pierné
bij het offertorium:	Orgelmuziek: Psalm 24, Vers 3. a 4. In de Bas - Anthoni van Noordt
bij de communie:	Orgelmuziek: Meditation, op. 57, no. 4 - Alexandre Guilmant
na de zegen:	Orgelmuziek: Boléro de concert, op. 166 - Louis-James-Alfred Lefébure-Wély
organist: dirigent:	Jan Verschuren Theo Goedhart
13.00 uur	Doopviering Peter Moesman Voorganger: pastoor Walter Broeders

Misintenties voor de overledenen:

Ger Marcellis	Joop Kruijs
Marie José Schils-Rommens	Bart Klein
Elisabeth Sassen – Pieterse	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Gé en Carolien Sassen	Fia Preenen – van Leeuwen
Giovanni Ammazzini	Bernard Krabbendam
Corrie Koren – Hulsbosch	Peter en Tiny de Goede
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende week

Zondag 25 april	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: pastoor Jeroen Smith Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
Donderdag 22 en 29 april	12.30 uur – <u>geen</u> Eucharistieviering
Zondag 2 mei	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: pastoor Walter Broeders Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Alle VIERINGEN OP ZONDAG aanmelden verplicht!

Voor vrijdag 19 uur.

Hartebrugkerk@kpnmail.nl

Pater Leo van Ulden ofm en pw Marlène Falke

Pater Leo van Ulden ofm en Pastoraal werker Marlène Falke zijn, wegens hun gezondheid, tijdelijk voor de Hartebrug niet beschikbaar. Op donderdag voorlopig geen eucharistieviering. Uw gebed voor hen wordt gevraagd

Volgende week zondag is het roepingenzondag.

Paus Franciscus schrijft hierover:

“Niet bevreesd zijn: het zijn de woorden die de Heer ook tot jou richt”

De heilige Jozef is “een buitengewone figuur”, schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor Roepingenzondag 25 april. De Kerk viert dit jaar een Jozefjaar. Daarom houdt de paus op Roepingenzondag de heilige Jozef ten voorbeeld.

“De heilige Jozef deed niet van zich spreken, hij was niet met bijzondere charisma’s begiftigd, hij leek niet bijzonder in de ogen van wie hem ontmoette. Hij was niet beroemd en viel evenmin op: de evangeliën vermelden zelfs geen woord van hem. En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt. God ziet het hart (vgl. 1 Samuel 16, 7) en in de heilige Jozef heeft Hij een vaderhart herkend dat in staat is om leven te geven en voort te brengen in het alledaagse.”

De paus verwijst naar zijn de apostolische brief *Patris corde* (“Met een vaderhart”) en schrijft: “De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken. Hieraan hebben het priesterschap en het gewijde leven vandaag in het bijzonder behoefte.”

In zijn boodschap voor Roepingenzondag werkt de paus drie trefwoorden uit: droom, dienstbaarheid, trouw. De eerste woorden die de heilige Jozef in een droom hoorde, vormden de uitnodiging om niet bevreesd te zijn, omdat God trouw is aan zijn beloften: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd” (Matteüs 1, 20). Daarover zegt paus Franciscus: “Niet bevreesd zijn: het zijn de woorden die de Heer ook tot jou, geliefde zuster, en jou geliefde broeder richt, wanneer u merkt dat het verlangen om uw leven aan Hem te geven niet meer uit te stellen is, ook al gaat dat gepaard met onzekerheden en aarzelingen.

De pauselijke brief is verder te downloaden op de website van het bisdom Rotterdam. www.bisdomrotterdam.nl

De collecte is volgende week bestemd voor onze priester- en diakenopleiding Vronesteyn.

Ook kunt u storten op de bankrekening van Vronesteyn:

IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Centrum Vronesteyn.

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak; tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl- www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. Parochie HH Petrus en Paulus Hartebrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. Parochie HH Petrus en Paulus Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Opbrengst collecte

QR-code 11/4 € 35,- Pin automaat: 11/4 € 56,-
29/3 € 128.25, 4/4 €202,40, 11/4 € 50,80