



de Weekbrug

Zondag 4 oktober 2020 - 11.15 uur

27e zondag door het jaar

Eucharistieviering en kinderwoorddienst

Leden van het Hartebrugkoor

| | |
|--------------------------|--|
| voorganger: | Pater Leo van Ulden ofm. |
| vaste gezangen: | Bavo-mis van Hans Leenders |
| orgelmuziek voor de mis: | Orgelmuziek: Fanfare - William Mathias |
| bij het offertorium: | Zonnelied van Franciscus tekstbewerking: Hélène Nolthenius (1920 - 2000) melodie: Eliseus Bruning ofm (1892 - 1958) |
| bij de communie: | Koormuziek: Lord, make us instruments of thy peace - Martin Shaw Orgelmuziek: Sonata III, BWV 527, deel 2: Adagio e dolce - Johann Sebastian Bach |
| na de zegen: | Orgelmuziek: Concerto I, BWV 592, deel 3: Presto - Johann Sebastian Bach |
| organist: dirigent | Jan Verschuren Theo Goedhart |

Misintenties voor de overledenen:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Overleden leden van de ofs | Hans en Toos Wijgers – Mandemaker |
| Eugène Plouvier ofm | Fia Preenen – van Leeuwen |
| Alfredo Spadon | Bernard Krabbendam |
| Familie Cristofoli | Peter en Tiny de Goede |
| Elisabeth Sassen – Pieterse | Joannes en Maria van Kampenhout |
| Gé en Carolien Sassen | Jacomijn van Duin |
| Giovanni Ammazzini | Elisabeth Meijers – Schaafstra |
| Corrie Koren – Hulsbosch | Alice van Dam |
| Henk Hack | Ouders Barning – Overduin |
| Levi Aloysius Visscher | Ger Marcellis |
| Bart Klein | Pater Piet van Westen |

Vieringen in de komende week

| | |
|--------------------------------------|---|
| Donderdag 8 oktober | 12.30 uur – Eucharistieviering Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. |
| Zondag 11 oktober | 11.15 uur Eucharistieviering 28e zondag door het jaar Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart |
| Zondag 18 oktober | 11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 29e zondag door het jaar Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart |

Wegens de aangescherpte coronamaatregelen is het belangrijk dat u zich weer met naam en telefoonnummer opgeeft bij het secretariaat, voor vrijdag 19 uur, en niet wacht tot zondag voor de mis. Om dan uw naam en telefoonnummer nog te moeten noteren kost te veel tijd. U kunt zich per e-mail opgeven. Ons e-mailadres is hartebrugkerk@kpnmail.nl

En verder het vertrouwde rijtje

- 1,5 afstand houden
- desinfecteren van handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan
- uitreiken van de communie middels lepel of pincet
- en achter een scherm.

De martelaren van Alkmaar

Minder bekend dan de Martelaren van Gorcum – 19 in getal, waaronder 11 franciscanen - zijn de martelaren van Alkmaar. Werden de eerstgenoemden heilig verklaard (1867), bij die van Alkmaar is het er nooit van gekomen. Om aan hen meer bekendheid te geven is op zondag 13 september jl. in de Laurentiuskerk te Alkmaar een gedenkplaat onthuld.

Wie waren die martelaren? Voorafgaand en tijdens het beleg van Alkmaar in 1572 en 1573, zijn acht geestelijken gevangengenomen. Zes van hen waren franciscaan. Zij werden afgevoerd naar Enkhuizen en zijn zonder enige vorm van proces vermoord. Het waren: Daniël van Arendonck (gardiaan), Cornelis van Diest (vicaris), Adrianus van Gouda (portier), Johannes van Naarden (koster), en Ludovicus Voets. Zij werden opgehangen op 24 juni 1572. De zesde franciscaan was Engelbrecht Terborg; hij had zich een tijdlang verborgen gehouden, maar uiteindelijk was ook hij gesnapt. Hij stierf op 24 november 1572 de marteldood.

Dan was er nog Pastoor Eylard van Waterland en kapelaan David Leendertsz. van de Sint-Laurenskerk (huidige Grote Kerk). Zij bleven trouw aan hun geloof en doken onder in de stad. Door verraad werden zij in september 1573 gevangengenomen en later opgehangen.

Martelaren zijn geloofsgetuigen. Zij geven hun leven omwille van hun geloof. Maar de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn vaak een mengeling van maatschappelijke en politieke belangenstrijd, soms nog vermengd met persoonlijke rancune van mensen. Politieke kampen kunnen gemakkelijk met het geloof aan de haal gaan en het zelfs tot inzet van de strijd maken. Als gelovigen moeten we ons daar niet in laten meenemen of laten vastzetten, zelfs als het ons gunstig uitkomt. We moeten ons niet laten binden door politieke en maatschappelijke systemen, maar de handen vrij houden. Alleen zo kunnen we gist en zout zijn en blijven.

Ton Peters ofm, oud pastoor Hartebrugkerk

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak; tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl- www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. Parochie HH Petrus en Paulus Hartebrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. Parochie HH Petrus en Paulus Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Opbrengst collectes incl. pinautomaat

20 sept.jl € 258,-- 27 sept.jl € 217,10 Vluchtelingen hulp € 355,50