



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 51 - Nr. 37

de Weekbrug

Zondag 13 september 2020 - 11.15 uur

24e zondag door het jaar

Eucharistieviering

Leden van de Schola van het Hartebrugkoor

voorganger:	Pastoor Walter Broeders
wisselende gezangen:	Gregoriaans
vaste gezangen:	Uit de 8e mis
orgelmuziek voor de mis:	Orgelmuziek: Fuga C-moll, BWV 549/2 - Johann Sebastian Bach
bij het offertorium:	Orgelmuziek: Sonata IV, deel 1: Adagio-Vivace, BWV 528/1 - Johann Sebastian Bach
bij de communie:	Orgelmuziek: Thema en variaties over 'Vater unser im Himmelreich' - Felix Mendelssohn Bartholdy
na de zegen:	Orgelmuziek: Ciaccona - Elias Bronnemüller
organist:	Jan Verschuren
dirigent	Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:

Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Henk Hack
Levi Aloysius Visscher
Bart Klein
Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Fia Preenen – van Leeuwen

Bernard Krabbendam
Peter en Tiny de Goede
Joannes en Maria van Kampenhout
Jacomijn van Duin
Gerrit Neuteboom
Jan en Riet de Vriend – van Velzen
Marian van der Krogt – Stokkermans
Karin Theulings
Elisabeth Meijers – Schaafstra
Adrianus Kardinaal Simonis

Vieringen in de komende week

Donderdag 17 september	12.30 uur – Eucharistieviering Voorganger: pater Leo van Ulden ofm.
Zondag 20 september	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 25e zondag door het jaar Voorganger: pater Leo van Ulden ofm Leden van de Schola en Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart
Zondag 27 september	11.15 uur Eucharistieviering 26e zondag door het jaar Voorganger: pastoor Walter Broeders Leden van de Schola en Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Wegens de aangescherpte coronamaatregelen is het belangrijk dat u zich weer met naam en telefoonnummer opgeeft bij het secretariaat, voor vrijdag 19 uur, en niet wacht tot zondag voor de mis. Om dan uw naam en telefoonnummer nog te moeten noteren kost te veel tijd. U kunt zich per e-mail opgeven. Ons e-mailadres is hartebrugkerk@kpnmail.nl

En verder het vertrouwde rijtje

- 1,5 afstand houden
- desinfecteren van handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan
- uitreiken van de communie middels lepel of pincet
- en achter een scherm.

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak; tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. Parochie HH Petrus en Paulus Hartebrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. Parochie HH Petrus en Paulus Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Opbrengst collecte

De collectes van 30 aug. en 6 en 13 sept. worden komende week geteld

HET VERDRIET VAN BRABANT GEEFT STEM AAN DE PIJN EN BIEDT HOOP DOOR ALLE TRANEN HEEN

Een uitvaart onder de treurwilg van oma. Het rouwcentrum in het tuinhuisje van je zus. Vieringen van een kwartier op het kerkhof. Soms vier uitvaarten op één dag. Geen afscheid kunnen nemen van moeder in het verpleeghuis. Sprakeloos achterblijven als de jongste koster het ook niet redt. Met vier mensen afscheid nemen van vader in de doopkapel. Een slagveld in Schijndel en Tilburg waar tien en dertien zusters in korte tijd sterven. En toch blijven geloven dat het leven verder gaat en dat God met ons meelijdt. Maar ook helpen waar het kan, nabij zijn waar het moet en bidden waar geen woorden meer zijn.

RITUELEN DIE TROOST GEVEN

Dat is allemaal vastgelegd in 'Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona', een gedenkboek (ISBN 9789493161375 Uitg. Adveniat) dat is samengesteld door de bisschop van Den Bosch, Mgr. dr. Gerard de Korte. Hij legt daarmee vast waar geen woorden voor zijn en wat toch nooit meer vergeten mag worden: het lijden van zo velen, maar ook de zorg voor elkaar en de kracht van het geloof in onmogelijke tijden. Het boek is een tijdsdocument dat meer wil doen dan vastleggen: door alle verhalen heen is het verdriet tastbaar, spreekt de compassie van kerken en kloosters die zelf ook zwaar worden getroffen en zoekt iedereen naar rituelen die troost en hoop geven door alle sterven heen. En hoe kun je nabij zijn ook in de maanden die nu gaan komen. De rode draad in dit gedenkboek wordt gevormd door de 12 teksten van bemoediging zoals bisschop Gerard de Korte die heeft geschreven voor de kerken en kloosters. Ze zijn een reis door de maanden van corona en weerspiegelen de verschillende stadia van de crisis. Deze bemoediging wordt afgewisseld met ontroerende verhalen uit de zwaar getroffen wereld van religieuzen en met inspirerende voorbeelden van pastorale teams die hun weg vonden in deze ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.