

de Weekbrug

Zondag 1 september 2019

22e zondag door het jaar

Thema: Laudato Si (Zorg voor de Schepping)

11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst

Hartebrugkoor

voorganger:	Pater Leo van Ulden ofm.
wisselende gezangen:	Gregoriaans
vaste gezangen:	Missa simplex - Rihards Dubra
orgelmuziek voor de mis:	Fuga in g mineur - G.F. Händel
bij het offertorium:	Cantico di frate Sole (op tekst van Franciscus van Assisi) - Theo Goedhart
bij de communie:	(orgel) Aria variata - J.S. Bach (koor) Verleih uns Frieden - Felix Mendelssohn
na de zegen:	Fuga - Henri d'Anglebert
organist:	Klaas Trapman
dirigent:	Theo Goedhart

**Na de viering is er koffie/thee/kinderlunch in de Romanuszaal.
Van daar uit kunt u het Laudato Si programma volgen.**

Misintenties voor de overledenen

George Gussenhoven
Victor Emanuel Simon
Alice van Dam - Schilder
Ouders Barning Overduin
Ger Marcellis
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Henk Hack

Bart Klein
Levi Aloysius Visscher
Toos Wijgers – Mandemaker
Fia Preenen – van Leeuwen
Bernard Krabbendam
Peter en Tiny de Goede
Joannes en Maria van Kampenhout
Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende week

Donderdag 5 september	12.30 uur – Eucharistieviering Donderdag in week 22 door het jaar. Voorganger pater Leo van Ulden ofm. Na de viering is er biechtgelegenheid tot 13.30 uur
Zondag 8 september	11.15 uur Eucharistieviering 23e zondag door het jaar Voorganger pastoor Walter Broeders Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart 13.00 uur Doopviering Fie Gilsing Voorganger pastoor Walter Broeders

Activiteiten agenda

Maandag 2 september	09.15 uur – Vertrek Groene Hart Bedevaart naar Kevelaer
Woensdag 4 september	13.30 uur – Ouderensoos – Romanuszaal 19.45 uur – Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal 20.15 uur – Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal

Opbrengst collecte

Zondag 25 augustus 2019

€ 450,65 inclusief een extra gift voor MIVA

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

LAUDATO SI

PROGRAMMA ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019

Na de mis van 11.15 uur is er koffie/thee en kinderlunch in de Romanuszaal en het museum Greccio is open.

Vervolgens kunt u om 13.00 uur meewandelen naar de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11, Leiden.

Tijdens deze wandeling kunt u 'ploggen': vuil rapen.

Dat hoeft u niet met de blote handen te doen, materiaal wordt uitgedeeld.

Aankomst in de Antoniuskerk rond 14.00 uur.

In en rond de Antoniuskerk:

Stilteruimte voor persoonlijk gebed geopend van 14.00 tot 16.00 uur

Filmvoorstelling "De Terugkeer van de natuur" van 13.00 tot 13.50 uur

Officiële opening Laudato Si Jaar 14.00 uur

High Tea en Infomarkt

Aansluitend aan de officiële opening vanaf 14.15 u tot 16.00 u.

Iedereen is van harte welkom!!

U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid naar de Antoniuskerk komen en het programma volgen.





Vertaling van Canticum di frate Sole

(tekst van H. Franciscus van Assisi)

*Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van u zijn de lof, de glorie
en de eer en alle zegening.*

*Alleen aan u, Allerhoogste, komen zij toe, en geen mens is
waardig om zelfs maar uw naam te noemen.*

*Geprezen zij u, mijn Heer, samen met al uw schepselen: vooral broeder Zon,
die het daglicht is, en u verlicht ons door middel van hem;
en hij is mooi en stralend en vol schittering: van u, o Allerhoogste, is hij het symbool.*

*Geprezen zij u, mijn Heer, om zuster Maan en de sterren:
aan de hemel hebt u ze geschapen, stralend en kostbaar en mooi.*

*Geprezen zij u, mijn Heer, om broeder Wind
en om de lucht en de bewolkte en onbewolkte hemel en alle soorten weer,
waarmee gij zorgt dat uw schepselen hun voedsel krijgen.*

*Geprezen zij u, mijn Heer, om zuster Water,
die heel nuttig is en nederig en kostbaar en kuis.*

*Geprezen zij u, mijn Heer, om broeder Vuur, door wie u de nacht verlicht:
en hij is mooi en vrolijk en krachtig en sterk.*

*Geprezen zij u, mijn Heer, om onze zuster moeder Aarde, die ons verzorgt en voedt,
en allerlei vruchten voortbrengt en kleurige bloemen en planten.*

*Geprezen zij u, mijn Heer, om hen die vergeving schenken omwille van uw liefde
en ziekte en ellende verdragen.*

*Zalig degenen die dit in vrede zullen verdragen, want door u, Allerhoogste, zullen zij
worden gekroond!*

*Geprezen zij u, mijn Heer, om onze zuster de lichamelijke Dood, aan wie geen levend mens
ontkomen kan: wee degenen die in doodzonde zullen sterven;
zalig degenen die zij zal aantreffen levend volgens uw allerheiligste wil,
want de tweede dood zal hen niet deren!*

*Looft en prijst mijn Heer en dankt hem
en dient hem in grote nederigheid.*