



# de Weekbrug

**Zondag 17 september 2017**

24e zondag door het jaar

11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst

H.Vormsel Theo Goedhart

Hartebrugkoor

voorganger:	Pater Leo van Ulden ofm.
wisselende gezangen:	Gregoriaans
vaste gezangen:	Messe lyrique - Frank van Nimwegen
voor de mis:	Paraphrase over 'Gelukkig is het Land' - Jacob Bijster
bij het offertorium:	Nisi Dominus - Theo Goedhart Giga - Johann Sebastian Bach
bij de communie:	Sonata IV, 2e deel: Andante - Johann Sebastian Bach Dona nobis pacem - Johann Sebastian Bach (uit de "Hohe Messe")
na de zegen:	Slotlied: Dankt, dankt nu allen God Symphonie I, Final - Louis Vierne
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Theo Goedhart

**Na afloop van de eucharistieviering is er koffiedrinken in de Romanuszaal**  
*After mass you are welcome in the Romanuszaal for a cup of coffee*

# Toediening van het Heilig Vormsel

## Hernieuwing van de doopbeloften

Priester (P): Verzaakt u aan de Satan, zijn werk, zijn verleiding?

Vormeling (V): *Ik verzaak.*

P: Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

V: *Ik geloof.*

P: Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?

V: *Ik geloof.*

P: Gelooft u in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die vandaag, door het sacrament van het Vormsel, aan u geschonken wordt zoals eens aan de apostelen op het Pinksterfeest?

V: *Ik geloof.*

P: Gelooft u in de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?

V: *Ik geloof.*

P: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer. *Amen*

## Hymne Veni Creator Spiritus

### Handoplegging

P: Laat ons bidden, dat onze God en Vader de Heilige Geest uitstort over hen die door het doopsel tot het ware leven zijn herboren en zijn kinderen zijn geworden. Moge deze Geest hen bevestigen door zijn rijke gaven en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon Gods.

P: Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt uw dienaren herboren doen worden uit het water en de Heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde.

Wij bidden U:

Zend over hem de Heilige Geest, de Trooster, schenk hem de geest van wijsheid en verstand,

De geest van inzicht en sterkte,

De geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam.

Door Christus onze Heer.

Allen: *Amen*

### Zalving met chrisma

De priester zalft met de rechterduim de vormeling in kruisvorm op het voorhoofd en zegt: ONTVANG HET ZEGEL VAN DE HEILIGE GEEST, DE GAVE GODS.

## Motet bij de offerande:

Nisi Dominus aedificaverit domum,  
in vanum laborant qui aedificant eam.  
Nisi Dominus custodierit civitatem,  
frustra vigilat qui custodit eam.  
Vanum est vobis ante lucem surgere,  
et sero quiescere,  
qui manducatis panem doloris,  
quia dabit dilectis suis somnum.

*Als de Heer het huis niet wil bouwen,  
vergeefs zwoegen daaraan de bouwers;  
wil de Heer de stad niet bewaken,  
vergeefs staat de wachter op wacht.  
Vergeefs is het dat gij vroeg opstaat,  
vergeefs dat ge laat pas u rust gunt,  
dat gij het brood der smarten eet:  
hij toch schenkt die hij lief heeft de slaap.*  
[Psalm 127:1-2]

## Slotlied

Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God  
moge ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven.

Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal  
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.

## Misintenties voor de overledenen:

Elisabeth Sassen – Pieterse

Gé en Carolien Sassen

Giovanni Ammazzini

Henk Hack

Bart Klein

Levi Aloysius Visscher

Toos Wijgers – Mandemaker

Truus Neuteboom – Hoogland

Ger Marcellis

Marie-José Schils-Rommens

Luciana Gomes

Eldon Casseres

Sophia Luttkhuizen - Kies

## Vieringen in de komende week

<b>Donderdag</b> <b>12.30 uur</b>	<b>21 september – H. Matteüs, apostel en evangelist</b> Eucharistieviering in de dagkapel Voorganger pastoor Walter Broeders
<b>Zondag</b> <b>11.15 uur</b>	<b>24 september – 25e zondag door het jaar</b> Eucharistieviering Voorganger pastoor Walter Broeders Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

## Activiteiten agenda

<b>Maandag</b> <b>18 september</b>	20.00 uur Hartebrugberaad – Bijsacristie 18.45 uur Start Alpha cursus - Petruspastorie
<b>Dinsdag</b> <b>19 september</b>	15.00 uur Repetitie Dameskoor - Romanuszaal
<b>Woensdag</b> <b>20 september</b>	13.00 uur Ouderensoos – Romanuszaal 19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal 20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal 20.00 uur Wat geef ik door aan mijn kind? – Petruspastorie
<b>Donderdag</b> <b>21 september</b>	16.30 uur Vredeswake op het Stadhuisplein ‘De kracht van verbeelding
<b>Zondag</b> <b>24 september</b>	13.30 De Zonnebloem, Nationale Ontmoetingsdag – Romanuszaal Aanmelden bij: lenyvanloon@casema.nl, tel. 071-5140381

Opbrengst collecte op zondag 10 september

€ 358,40

Hartelijk dank voor uw bijdrage!