



de Weekbrug

Zondag 9 juli 2017

14e zondag door het jaar

11.15 uur – Eucharistieviering

Schola Cantorum

voorganger:	Pastoor Walter Broeders
wisselende gezangen:	Gregoriaans
vaste gezangen:	8e mis
voor de mis:	Passacaglia - Dietrich Buxtehude
bij het offertorium:	Sonata III, 1e deel, Andante - Johann Sebastian Bach
bij de communie:	Sonata III, 2e deel, Adagio e dolce - Johann Sebastian Bach
na de zegen:	Tocatta sopra 'Te Deum Laudamus' - Antoon Maessen
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:

Elisabeth Sassen – Pieterse

Gé en Carolien Sassen

Giovanni Ammazzini

Henk Hack

Bart Klein

Levi Aloysius Visscher

Toos Wijgers – Mandemaker

Margaretha Maria de Geest – Barends

Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week

Donderdag 12.30 uur	13 juli – Donderdag in week 14 door het jaar Eucharistieviering Voorganger pastoor Walter Broeders
Zondag 11.15 uur	16 juli – 15e zondag door het jaar Eucharistieviering 50 jr. priesterjubileum pater Leo van Ulden Voorganger pater Leo van Ulden ofm Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda

Woensdag 12 juli	19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal 20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakantiestop:

Repetities Dameskoor tot en met 15 augustus

Ouderensoos tot en met 16 augustus

Bisdombedevaart

Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar Rome.

per touringcar 12 t/m 22 oktober 2017

vliegreis 14 t/m 21 oktober 2017

Aanmelden voor de bedevaart kan nog tot 15 juli !!

Hoe mooi is het om mee te gaan met deze bedevaart?

Er is een aantal redenen om mee te gaan op bedevaart. Op de eerste plaats is het voeding voor je persoonlijke geloof. Op bedevaart gaan is een doorbreking van je dagelijkse routine. Je stapt daar even uit om je te laven aan plekken die belangrijk zijn voor ons geloof. In Rome zijn dat onder meer de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Op de tweede plaats, geloven doe je vaak thuis in een kleinere groep en in Rome zie je dat je deel bent van de Wereldkerk. Dat is bemoedigend. En het kan ook uitdagen: hoe zijn we kerk in Nederland en hoe goed kennen we elkaar?

Vicaris-generaal Tjeerd Visser coördineert de bedevaart en vertelt over de reacties tot nu toe:

We hebben grotere en kleinere bijeenkomsten gehouden in parochies en telkens bleek dat mensen heel erg enthousiast zijn. 'Wat een mooi programma' hoorden we veel mensen zeggen. De bijeenkomsten hebben mensen geholpen om te besluiten om wel of niet mee te gaan. Sommigen moesten het besluit nog nemen, anderen wisten al dat ze mee zouden gaan en werden bevestigd in die keuze. We merken dat veel mensen al eerder in Rome zijn geweest, en de stad dus ook al wel kennen, maar nu juist als pelgrim Rome willen bezoeken: daar ligt de nadruk op bij deze bedevaart.

We vieren dagelijks de eucharistie telkens in een van de belangrijke kerken van Rome, waaronder de Sint Pieter. Natuurlijk gaan we ook op audiëntie bij de paus. In deelgroepen maken we een aantal wandelingen langs plekken die voor ons geloof van betekenis zijn. Dat zijn natuurlijk mooie momenten om vanuit je geloof met elkaar in gesprek te gaan over wat je ziet en meemaakt. Rome heeft een rijke christelijke geschiedenis, die we van dichtbij gaan zien in de Vaticaanse musea of de catacomben.

Heel veel mensen die we in de parochies spreken hebben zich in allerlei bochten gewrongen om mee te kunnen gaan. Ze hebben vrij genomen, zetten geld opzij, leggen hun vrijwilligerswerk een week stil en laten hun gezin een week achter. Ze gaan mee naar Rome. Heel bewust maken ze zich vrij. Er zijn al meer dan veertig aanmeldingen voor het projectkoor. Dit wordt een prachtige reis!

Kijk voor meer informatie op: www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart



Hartebbrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebbrugkerk: Corry Arendse
bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag van 10.00 – 14.00 uur
tel. 071 5120401, op overige dagen 071 3412889 of 06 25198458
Eerst aanspreekbare van het pastorale team: Marlène Falke-de Hoogh pw,
tel. 06 53249187, e-mail: m.dehoogh@hotmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
e-mail: hartebbrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebbrug.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718 t.n.v. HHPP Hartebbrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Hartebbrugkerk te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie

Opbrengst collecte:

Zondag 2 juli € 350,85
Hartelijk dank voor uw bijdrage!