



# de Weekbrug

**Zondag 7 mei 2017**

**4<sup>e</sup> zondag van Pasen**

11.15 uur – Eucharistieviering en kindwoorddienst  
Hartbrugkoor

voorganger:	Pater Leo van Ulden ofm.
wisselende gezangen:	Gregoriaans
vaste gezangen:	Missa Sacratissimi Cordis Jesu - J.A. Korman
voor de mis:	Wer nur den lieben Gott lässt walten - Georg Böhm
bij het offertorium:	Geistliches Lied - Johannes Brahms
bij de communie:	orgel: Es ist das Heil uns kommen her - anonymus koor: Bringt her dem Herren - Heinrich Schütz (solo: Dorien van Rumt)
na de zegen:	Toccata - Eugène Gigout
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Theo Goedhart

**Na afloop van de eucharistieviering is er koffiedrinken in de Romanuszaal**  
*After mass you are welcome in the Romanuszaal for a cup of coffee*

## Misintenties voor de overledenen:

Elisabeth Sassen – Pieterse  
Gé en Carolien Sassen  
Giovanni Ammazzini  
Henk Hack  
Levi Aloysius Visscher  
Ger Marcellis  
Pater Jan van Duijnhoven

Bart Klein  
Riet van der Meijden  
Toos Wijgers-Mandemaker  
Paulus van Dam  
Familie Klein  
Ouders Barning – Overduin

## Vieringen in de komende week

<b>Donderdag</b> <b>12.30 uur</b>	<b>11 mei – Donderdag na de 4<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> Eucharistieviering Voorganger pastoor Walter Broeders
<b>Zondag</b> <b>11.15 uur</b>	<b>14 mei – 4<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> Eucharistieviering Voorganger Father Lucas Brum * Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

\*Father Lucas Brum is priester in Brazilië.

Hij logeert op het moment in Leiden om te promoveren.

Bij deze gelegenheid gaat hij graag een keer voor in onze eucharistieviering.

## Activiteiten agenda

<b>Dinsdag</b> <b>9 mei</b>	11.00 uur Vergadering Pastoraatgroep - secretariaat 15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal 20.00 uur Fatima 100 jaar - Lodewijkpastorie
<b>Woensdag</b> <b>10 mei</b>	13.00 uur Soos voor ouderen – Romanuszaal 19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal 20.15 uur Repetitie Hartbrugkoor – Romanuszaal
<b>Vrijdag</b> <b>12 mei</b>	16.30 uur Boeteviering Eerste Communicanten 19.30 uur Film en spiritualiteit - Romanuszaal

# Wandelen en bezinnen tijdens Pinksteren

48e Pinkstervoettocht van de Franciscaanse beweging

**Van 3 tot 5 juni in de Hatertse en Overasseltse Vennen bij Nijmegen**

Het jaarthema van de Franciscaanse Beweging, 'het lied van Broeder Zon, het Zonnelied of de lofzang van de schepelen, staat centraal tijdens de Pinkstervoettocht. Tijdens de gesprekken onderweg, in de ontmoetingen, de bezinningsmomenten, vieringen en workshops in het Pinksterweekend is er extra aandacht voor deze beroemde tekst van Franciscus. De combinatie van wandelen en overwegingen is karakteristiek voor de Pinkstervoettochten van de Franciscaanse Beweging.

Er wordt drie dagen gewandeld in groepen van acht tot tien deelnemers, over een afstand van 8 of 16 kilometer. De groepen worden ruwweg op leeftijd samengesteld. Zo zijn er groepen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Op die manier wordt er voor gezorgd dat de gesprekken onderweg aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers.

Voor meer informatie en/of aanmelding kijkt u op [www.franciscaansebeweging.nl](http://www.franciscaansebeweging.nl) of belt u met 073 6131340.



## Vrijdag 12 mei om 19.30 uur Filmavond in de Romanuszaal

Les Innocentes is geregisseerd door Anne Fontaine met Lou de Laâge, Agata Buzek en Joanna Kulig

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Madeleine Pauliac, een arts in het Franse ziekenhuis in Warschau die de toestand van het klooster ontdekte en een dagboek bijhield dat door haar neef Philippe Maynial die in Frankrijk woont, ontdekt werd.

Polen, 1945. De Tweede Wereldoorlog is eindelijk voorbij. Mathilde Beaulieu, een jonge Franse dokter bij het Rode Kruis, behandelt in de buurt van Warschau de laatste Franse soldaten die terugkeren van het front. Op een ochtend komt een non naar het hospitaal die haar om hulp vraagt. Mathilde volgt haar naar het klooster waar ze een schokkend geheim ontdekt.

**Vanaf 19.00 uur** staat de koffie klaar. Nabeschouwing van de film onder leiding van pastoraal werker Marlène Falke.

Deelname en consumpties zijn gratis.

Wel graag even aanmelden bij het secretariaat: [arendse.corry@hetnet.nl](mailto:arendse.corry@hetnet.nl)



## Hartebbrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

### Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden

### Contacten:

Secretariaat Hartebbrugkerk: Corry Arendse  
bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag van 10.00 – 14.00 uur  
tel. 071 5120401, op overige dagen 071 3412889 of 06 25198458  
Eerst aanspreekbare van het pastorale team: Marlène Falke-de Hoogh pw,  
tel. 06 53249187, e-mail: m.dehoogh@hotmail.com  
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420  
e-mail: [hartebbrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebbrugkerk@kpnmail.nl) website: [www.hartebbrug.nl](http://www.hartebbrug.nl)

### Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag  
op rekening NL12 INGB 0000 558718 t.n.v. HHPP Hartebbrugkerk te Leiden

### Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op  
bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Hartebbrugkerk te Leiden  
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer  
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie

### Opbrengst collecte:

Zondag 30 april - € 257,80  
Hartelijk dank voor uw bijdrage!