



de Weekbrug

Zondag 13 november 2016

33e zondag door het jaar

11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum

voorganger:	Pater Leo van Ulden ofm.
wisselende gezangen:	Gregoriaans
vaste gezangen:	11 ^e mis
voor de mis:	Gelukkig is het land - Jacob Bijster
bij het offertorium:	Voluntary II - John Stanley
bij de communie:	Wachet auf, ruft uns die Stimme - Flor Peeters
na de zegen:	Toccatà en Fuga, F-Dur - Dietrich Buxtehude
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen

Jeanne Zwetsloot

Elisabeth Sassen – Pieterse

Gé en Carolien Sassen

Giovanni Ammazzini

Rozella Mandas

Henk Hack

Levi Aloysius Visscher

Rob Poos

Adrianus van Kins

Margaretha Maria de Geest - Barends

Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week

Donderdag 12.30 uur	17 november – H. Elisabeth van Hongarije Eucharistieviering Voorganger pastoor Walter Broeders
Zondag 11.15 uur	20 november – Christus Koning van het heelal 34e zondag door het jaar Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger pater Leo van Ulden ofm. Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Agenda activiteiten

Zondag 13 november	Diaconaal Weekend 14.00 uur Bijeenkomst gasten Zonnebloem in de Romanuszaal
Maandag 14 november	20.00 uur Antoniuskerk Boshuizerlaan 11 Leiden 'Doen wat Jezus ons heeft voorgedaan' Bezinningsbijeenkomst o.l.v. Marlène Falke pw.
Dinsdag 15 november	10.00 uur Repetitie Dameskoor 20.00 uur Lodewijkpastorie Steenschuur 19 Leiden Lectio divina –overweging van Adrienne von Speyr o.l.v. pastoor Jeroen Smith
Woensdag 16 november	13.00 uur Ouderensoos in de Romanuszaal 19.45 uur Repetitie Schola Cantorum 20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor 20.00 uur Vergadering PG's Regio Zuid in de bijsacristie 20.00 uur Petruspastorie Lorentzakade 16a Leiden 'Geloof in alle redelijkheid' Catechese bijeenkomst o.l.v. Bas van Pampus pw.
Donderdag 17 november	13.00 uur Bijbellezen o.l.v. Bas van Pampus pw.
Zondag 20 november	12.15 uur Koffiedrinken in de Romanuszaal

Vredelievend:

Van lieve vrede naar echte vrede
Inspiratiemiddag van de Franciscaanse Beweging
Zaterdag 19 november om 13.30 uur
in het Dr. Piersoncollege te Den Bosch.



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

De Franciscaanse Beweging draagt het gedachtegoed van Franciscus van Assisi uit. Dezelfde waarden waar ook paus Franciscus zich voor inzet: betrokkenheid, naastenliefde, zorg voor het milieu en vrede. Heel 2016 staat bij de Franciscaanse Beweging in het teken van vredelievendheid. Het programma van de middag is erop gericht mensen te inspireren en bij het onderwerp te betrekken. Wat kunnen we zelf doen? Hoe kunnen we voorkomen dat we moedeloos, cynisch en onverschillig worden? Op die vragen krijg je antwoord. Maar bovenal wordt het een heel leuke middag, aldus Mieke Dorssers, directeur van de Franciscaanse Beweging. Meer informatie en het uitgebreide programma kunt u vinden op de website: www.franciscaansebeweging.nl

Barmhartigheid

Dit diaconaal weekend, 12 en 13 november 2016 staat in het teken van menselijke waardigheid en barmhartigheid.

In de Romanuszaal is er vanmiddag voor de gasten van de Zonnebloem een gezellige bijeenkomst georganiseerd.

Vanuit het diaconaal centrum De Bakkerij zijn er twee impulsen aangereikt:

Allereerst in de vorm van een eenvoudig, maar verrassend strategisch bordspel, genaamd "7 werken". Met opdracht- en hulpkaarten rond de Zeven Werken die laten zien hoe barmhartigheid in onze tijd praktisch vorm kan krijgen. Het spel zal in onze werkgroepen gebruikt worden, maar u kunt het ook zelf bestellen bij De Bakkerij of downloaden via de website.

De tweede impuls is de start van een kunstproject rond de Zeven Werken van Barmhartigheid. In de loop van het komende jaar worden diverse groepen (waaronder dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen met een geestelijke beperking, bewoners van een verzorgingshuis, e.d.) uitgenodigd om elk een eigentijds kunstwerk te maken rond één van de Werken van Barmhartigheid. Dat kunstwerk kan de vorm krijgen van een collage, een wandkleed, een beeld, een videoproductie of schildering, met de voorbereiding van dit project. Op deze website kunt u de vorderingen van dit creatieve proces in de loop van het komende jaar op de voet volgen.

www.debakkerijleiden.nl



Hartebbrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebbrugkerk: Corry Arendse
bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag
van 10.00 – 14.00 uur tel. 071 5120401,
op overige dagen 071 3412889 of 06 25198458
Eerst aanspreekbare van het pastorale team:
Bas van Pampus, e-mail: pwbasleiden@gmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
e-mail: hartebbrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebbrug.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Hartebbrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Hartebbrugkerk te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie

Opbrengst collecte:

Zondag 6 november 2016: € 341,55
Hartelijk dank voor uw bijdrage!