

Rondom Petrus en Paulus

Maart - Mei 2025

No. 5

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

De kracht van het Kruis is niet te stuiten

Heeft u wel eens lang en rustig naar een mooi kruisbeeld gekeken? Misschien in een grote kathedraal of juist in een kleine kapel. Het kruisbeeld, dat u elke week in de vertrouwde kerk ziet, heeft u wellicht een keer, zomaar, heel diep geraakt. Of dat schilderij! Grünewald, Velázquez, El Greco, Bradi Barth.



Elke katholieke kerk heeft sinds halverwege de 18e eeuw 14 kruiswegstaties. We lopen er wekelijks langs, totdat ons oog ineens wordt vastgehouden. Wat gebeurt er wanneer we door een kruisbeeld worden gegrepen?

Het is niet louter esthetica, mooie kunst, die raakt. Ook al kunnen afbeelding en emotie elkaar vinden, het gaat dieper. Het is de kracht van het kruis die ons treft. Dat kan een besef zijn van Christus' lijden, maar evenzeer van mijn eigen zondigheid. Alles wat we meedragen aan overweging van Christus' liefde en lijden en wat we meedragen aan eigen pijn, lijden, angst en verdriet kunnen samen komen in een blik op een kruisbeeld. Maar is dit louter iets van onze ziel en gemoed? Nee. Het gaat op zulke moment niet van ons uit, maar van het Kruis.

Op zijn mooist?

Tijdens de dag van de missionaire parochie liet de hoofdspreker Johannes Hartl zien hoe de mens in staat is 'schoonheid' te waarderen. Een hond staat nooit stil om de zonsongang te bewonderen, een mens

wel. Uiteindelijk liet hij zien waar we de schoonheid van God het meest tegenkomen. Bij Christus en wel bij Christus aan het kruis. Hij vat de eeuwenoude theologie - die teruggaat op Paulus - hiermee samen.

Heel kort gaat het hierom. De drie-ene God is liefde. De mens is geschapen vanuit en voor deze liefde! Maar deze liefde vraagt ook om een vrije wil met alle risico's van dien! De mens koos en kiest vaak tegen de liefde in, zodat zonde, kwaad, gebrokenheid en onliefde veel bepalen. Toch blijft de mens verlangen naar het goede, ware en mooie, naar de liefde die God is. Aan het kruis openbaart God de Zoon deze liefde tot het uiterste toe. Omwille van deze zelfgevendende liefde is de Gekruisigde 'mooi'. En dat kan ons raken wanneer we lang en rustig, biddend kijken naar een kruisbeeld. Maar waarom deze beschouwing? Wat heeft dat met het leven nu te maken?

Wat geeft houvast?

Er gebeurt zoveel in de wereld, we houden het niet bij. Er zijn wendingen op wereldniveau die niemand voorzien had en bang maken omdat ze soms van enkele personen lijken af te hangen. Het doet denken aan de oude woorden uit de kartuizer-traditie: orbis volvitur, de wereld draait, de wereld tolt rond.

Ook in de Kerk is er veel in beweging. De stroom van pelgrims die door de heilige deuren gaan, de broze

gezondheid van de paus, het verschil aan aantallen gelovigen en roepingen in de delen van de Wereldkerk ... In onze parochie de vitaliteitstoets, nieuwe mensen die aankloppen om het katholieke geloof te leren kennen ...

De wereld tolt dan door, de Kerk is in beweging maar het kruis blijft staan, onwrikbaar sterk gegrondvest in Christus' liefde. Het kruis staat, terwijl de wereld draait. Stat crux, dum volvitur orbis.

Niet te stuiten dynamiek van Pasen

De Conferentie Missionaire Parochie ligt al weer anderhalve maand achter ons. Begin maart kwamen heel wat van degenen die de conferentie hadden meegemaakt weer samen: wat had ons geraakt, wat namen we mee, hoe gaan we verder ...? Een ding is duidelijk, deze dynamiek van de missionaire parochie is niet meer te stuiten. Natuurlijk dankzij de inzet en overtuiging van velen, maar meer nog omdat de Heer waarlijk verzezen is en niet alleen de kracht van het kruis maar ook de kracht van Pasen niet te stuiten is.

Pastoor Smith



Een aantal van onze parochianen bij de Conferentie Missionaire Parochie.

In dit nummer ...

Social media van de parochie - Van regio naar kernen - Vitaliteitstoets - Wat is het Triduüm - Berichten uit de kernen - Alle vieringen van de Goede Week op één bladzijde en veel meer ...

Van 3 regio's naar 8 kernen, één parochie

Deze keer besteden we aandacht aan een paar organisatorische wijzigingen in de parochie. Een parochie is natuurlijk geen doorsnee organisatie maar één met een bijzondere missie en die hoofdzaak moeten we ook vooral de hoofdzaak houden: liturgie, catechese en caritas vanuit het geloof. Om de hoofdzaak waar te kunnen maken heeft een parochie ook een "huishouding" met mensen, geld en andere middelen. Onze parochie is ontstaan bij een fusie in 2012. Het werd één parochie met lokale kernen maar in 2016 werden deze onderverdeeld in regio's: Noord, Oost en Zuid. Aldus was er een zekere clustervorming, maar die gaan we nu weer loslaten.

We zijn nu één parochie met acht kernen. En overleg tussen kernen en "centraal" doen we nu rechtstreeks zonder tussenschakel. Dat overleg gaat dan langs de lijnen van de beheercommissies, pastoraatgroepen, pastoraal team en parochiebestuur. Er worden bijeenkomsten gepland door het jaar heen waardoor de kernen en pastoraal team en parochiebestuur elkaar geregeld zullen spreken. Niet alle kernen hebben een locatieraad maar waar nu een locatieraad is kan die natuurlijk blijven bestaan maar dat wordt ge-

zien als een beraad van de beheercommissie en pastoraatsgroep eventueel aangevuld met parochianen vanuit de kern. Geen van de acht kernen heeft alles in huis wat een parochie dient te bieden: liturgie, catechese en caritas maar met elkaar kunnen we wel heel veel. Vanuit het bisdom Rotterdam wordt ons dit jaar een vitaliteitstoets aangeboden (zie blz. 4). Het kan ons helpen om een stappen te zetten om ons te ontwikkelen tot een parochie waarbij de kernen:

- Vrij zijn van de druk alles nog te moeten

Vastenactie: Laat de zon stralen voor de boeren in Madagaskar

Op het Afrikaanse eiland Madagaskar staat de landbouwschool CFR (Centre Formation Rural). De onbetrouwbare stroomvoorziening wil CFR vervangen door zonnepanelen. Daarvoor is € 37.000 nodig. Onze parochie HHPP heeft dit project geadopteerd. U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van Vastenactie IBAN NL21 INGB 000 000 5850 t.a.v. projectnummer 402744. Hartelijk dank!

Mirjam de Wit



Missionair Team bij de terugkomst na de Missionaire parochie, v.l.n.r. Henk Miedema, Angélique Steysel, Miriam Witt, José Miltenburg-Smits, Stephanie Jägel, Eliza Oudshoorn en pastoor Smith

Autobiografie van de paus

Vorig jaar verscheen het boek *Leven*. Dat was al een soort autobiografie van paus Franciscus met medewerking van een journalist (zie *Rondom mei-juni 2024, no.6 blz.4*). Eind vorig jaar verscheen het boek *Hoop*, helemaal van de hand van de paus. Prachtig om te lezen en het leest ook erg makkelijk. Een bewogen leven, waarin Bergoglio de ervaringen en wijsheid opdoet, die later nodig zijn voor het ambt van paus. We leren hem kennen als een zeer betrokken, actieve én biddende mens. Een man met visie en doorzettingsvermogen. De bladzijden over zijn pontificaat



zijn vooral getekend door zijn compassie met het vele lijden dat hij overal tegenkomt of dat in slachtoffers naar hem toekomt. In alle eerlijkheid bekend hij zijn gebrek aan geduld. Hier en daar staan ook wel wat al te pragmatisch geformuleerde richtlijnen, maar dit boek is geen 'encycliek'! Het is natuurlijk opmerkelijk dat een paus zo'n autobiografie schrijft. Maar het is ook welkom. Hier leren we de mens kennen en kunnen daardoor beter zien wat van hem als mens komt en wat in zijn ambt als paus wordt aangereikt. Wat mij zelf opviel is dat

hij nergens uitvoerig beschrijft dat een bepaalde viering hem geraakt heeft. Zijn fijngevoeligheid ligt op andere vlakken. Zijn bladzijden over de waanzin van oorlog en geweld zijn indringend. Dus zeker de moeite van het lezen waard. Dit boek geeft niet alleen een inkijkje in het menselijk hart van de schrijver, maar ook een gang door de tijd en geschiedenis van de Kerk van bijna 90 jaar. Het kan ook helpen voor de toekomst te onderscheiden welke wenken de heilige Geest speciaal door dit pontificaat heeft willen aanreiken. De titel is overigens een aansporing! Het is niet het zelfstandig naamwoord, maar een gebiedende wijs. In het Italiaans en andere talen is dat duidelijker: *Spera* en niet *Speranza*, *Hoffe* en niet *Hoffnung*.

Pastoor Smith

Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.45-11.30 uur), secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
Pastoor **J. Smith**: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com,
Kapelaan **D. Huntjens**: 071 362 63 10, kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl, Diaken **G. Clavel**: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com, Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh**: 06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com.

www.petrusenpaulusleiden.nl



Colofon

Jaargang 4 (20), nr. 5, Maart - Mei 2025

Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat. Redactie a.i.: Marlène Falke de Hoogh en pastoor Smith
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden
Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding. Nr. 6 komt uit op 18 mei. Deadline 14 april 2025.

Al het goede komt in drieën

Wie A zegt ...

De Veertigdagentijd bereidt ons voor op Pasen. Zoals al het goede in drieën komt, viert de Kerk dat in drie heilige dagen: het heilig Triduüm van Witte Donderdagavond tot en met de avond van Paaszondag.

Deze dagen vormen één geheel. Tijdens het Pesachmaal op Witte Donderdag loopt Jezus immers al vooruit op Zijn kruisdood op Goede Vrijdag en maakt er een offer van ten bate van ons: "Mijn Lichaam dat gegeven, Mijn Bloed dat vergoten wordt - voor u." Maar daarmee is dan ook Jezus - en niet een lam op de Pesachtafel - het ware Paaslam en luidt Zijn dood op Goede Vrijdag dus ons *Pasen* in: onze overgang naar het beloofde land, het eeuwig leven, de verrijzenis waarin Hij ons is voorgegaan.

Omdat het Goede in drieën komt, roept de deelname aan de heilige Mis van Witte Donderdag ook die aan de liturgie van Goede Vrijdag en de Paaswake op. Wie A zegt, zal hopelijk ook B en C willen zeggen. En omgekeerd: wie C zegt en naar de Paaswake gaat, zal merken dat dat des te betekenisvoller is als ook A en B gezegd zijn.

Een doorlopende viering

Het Triduüm komt dan wel in drieën, maar is eigenlijk één doorlopende viering. Op Witte Donderdag ontbreken de gewone slotriten, op Goede Vrijdag de openings- én slotriten: de ene viering sluit naadloos aan bij de vorige. De wegzending van de gelovigen gebeurt pas aan het einde van de Paaswake. Dit doorlopende karakter is het meest zichtbaar tussen Witte Donderdagavond en de liturgie van Goede Vrijdag (bedoeld is hier niet de tevens zeer waardevolle devotieele Kruisweg, maar de officiële liturgie in de avond).

Na de heilige Mis van Witte Donderdag wordt, zoals Jezus van Zijn kleren, het altaar ontdaan van doeken - niet achter de schermen, maar onmiddellijk, zodat iedereen het kan zien. Daardoor treffen we de kerk op Goede Vrijdag weer precies zo aan als we haar hebben verlaten. Het is bijna alsof we niet weg zijn geweest. Als de vele plechtigheden van het Triduüm ons dus bijna het gevoel geven dat we 'de hele dag in de kerk zijn', dan is dat precies de bedoeling! Daarom kent de Goede Vrijdagliturgie ook geen 'begin': geen openingsriten en geen bel bij binnenkomst van de priester (en evenmin de ratel van Witte Donderdag).

Tussen Goede Vrijdag en de Paaswake is het doorlopend karakter iets minder duidelijk. We treffen de kerk bij de Paaswake anders aan dan we haar op Goede Vrijdag verlaten hebben. (Zoals de vrouwen het graf!)

De kerk is gedurende de Stille Zaterdag immers al versierd. Weliswaar is dat in het donker nog niet zo goed te zien, maar onze aandacht wordt wel getrokken door iets dat er op Goede Vrijdag nog helemaal niet was, namelijk het Paasvuur. Dat de liturgie hiermee in zekere zin toch 'opnieuw inzet', is misschien ook de reden dat de nieuwste edities van het missaal aangeven dat de Paaswake wel degelijk met het kruisteken begint.

Een toontje hoger

Toch is de samenhang met Goede Vrijdag dieper dan deze nieuwe inzet. Dat blijkt uit een subtiele connectie 'in drieën'. Op Goede Vrijdag werd het Kruis in drie stappen getoond, waarbij steeds hoger werd gezongen: "Aanschouwt het kostbaar Kruis,



waaraan de Redder heeft gehangen!" In de Paaswake gebeurt exact hetzelfde bij het tonen van de Paaskaars met het drievoudige "Licht van Christus - Heer, wij danken U." Verderop in de wake gebeurt het nogmaals met het Alleluia, dat ook driemaal en steeds hoger klinkt. Zo zien we in de Paasdriedaagse drie dingen in drieën: de Kruistoning, het 'Licht van Christus' en het Alleluia. Niet zomaar omdat wie A zegt, ook B en C moet zeggen, maar omdat de Drie-ene God ons gedurende ons leven ook in stapjes wil binnenleiden in het mysterie van Jezus' Kruis en Verrijzenis, en steeds hoger.

Het Triduüm leert ons: al het goede komt in drieën. Het *Kruis* komt in drieën. Driemaal viel Jezus onder het kruis. Ook in ons leven wordt het Kruis gaandeweg doorgaans zichtbaarder en zwaarder. Maar wie met Jezus het Kruis draagt, is nooit verder dan één balk van Hem verwijderd. Langs die weg valt dan ook het *Licht van Christus* in drieën binnen: steeds meer van ons leven en ons hart komt in Zijn Licht te staan. "Wie Mij volgt [met opgenomen kruis], dwaalt niet in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten." Heer, wij danken U! En het *Alleluia* komt in drieën.

Als we eenmaal bij de verrezen Heer Jezus Christus zijn, dan zal onze vreugde zo onuitsprekelijk zijn dat we niet ophouden Hem steeds een toontje hoger te bezingen, tot in eeuwigheid.

Kapelaan Huntjens

uitvaartverzorging

Janson & Bolland

071 5 12 21 12
dag en nacht bereikbaar

Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103
2311 JG Leiden

Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

DE BOOG

035 6946350
info@deboog.nl
www.deboog.nl

Een zuivere ziel is als een mooie parel.
Cateches van de pastoor van Ars

De preken van de Pastoor van Ars (1786-1859) zijn opgetekend door een van zijn toehoorders. Ze belichten telkens een ander aspect van onze geestelijke strijd en de middelen die Jezus Christus ons gegeven heeft om deze strijd tot een goed einde te brengen. Ze zitten boordevol menselijke en godsdienstige wijsheid.

J.M. Vianney, 160 blz. 13,75 - E-boek 8,50

installatie
totaal verbouwing
wigtged
koopmans verf
ijservaren
geroedschappen
tuingeroedschappen
bouwmaterialen
beveiliging
sleutel service

Hartwijk

installatietechniek
ijservaren wigtged

www.hartwijk.nl
Lammermarkt 3 2312CK Leiden 071-5126627

R.K. Zorgcentrum ROOMBURGH
Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
T | 071 589 22 00
E | info@roomburgh.nl
W | www.roomburgh.nl

Ondersteuning
Zelfstandig wonen met ondersteuning.
Roomburgh biedt de volgende services:
THUISZORG
DAGBESTEDING
CASEMANAGEMENT DEMENTIE
MAALTIJDSERVICE
HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Zorg & wonen in Roomburgh
Roomburgh beschikt over handige voorzieningen:
VERPLEEGHUIS
HUURWONINGEN
KAPEL
RESTAURANT
GEZONDHEIDSCENTRUM

Rooms-katholieke identiteit
Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.

Vrijwilligers
Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens?
U bent van harte welkom.



Nieuwe opzet Rondon

Vanaf dit nummer vindt u niet meer de bekende indeling van regio's met ieder een eigen pagina, Oost, Noord en Zuid. Met het verlaten van de regio-indeling (zie hierboven), worden ook de regio-pagina's vervangen door parochie-pagina's. Elke kern kan copy aanleveren van nieuwsberichten en initiatieven die voor de hele parochie van belang zijn. Dat kan betekenen dat in het ene nummer uit een bepaalde kern wat minder en uit een andere wat meer berichten staan. En de redactie zal indien nodig ook een selectie maken van de aangeleverde berichten.

In feite worden de oude regio-pagina's nu algemene pagina's en passen dan ook beter bij

Berichten uit de Parochiekernen

O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph
Avond van Barmhartigheid
De week voor Kerstmis en voor Pasen houden we al jaren een avond van barmhartigheid. Na de Mis is er een lange tijd van ...

Sint Jan's Onthoofding
Ziekenzalving
Op zaterdag 8 maart werd in de ser Wijde zorg verzorgingshuis Emmauterwoude-dorp de Ziekenzalving ge...

de overige pagina's waarop altijd al algemene berichten stonden. We hopen ook dubbures te voorkomen rond de bijzondere tijden van het kerkelijk jaar. En misschien houden we meer ruimte voor berichten uit het bisdom en de Wereldkerk of voor een serie uitleg rond een bepaald thema, bijvoorbeeld over de opbouw van de Eucharistieviering of de rijke geschriften van onze paus ...

Het is een nieuwe weg die we gaan verkennen.
De redactie a.i.
Marlène Falke-De Hoogh pw. en pastoor Smith

De Vitaliteitstoets

Het bisdom Rotterdam ontwikkelde een Vitaliteitstoets (2022) die werd vastgesteld door de bisdomstaf. Alle parochies in het bisdom zijn gevraagd om de Vitaliteitstoets in te vullen. We worden hierbij begeleid en ondersteund door Lizzy Beenhakker. Zij is projectmedewerker parochievitaliteit bij het bisdom.

Deze maanden wordt de Vitaliteitstoets door alle pastoraatgroepen, beheercommissies en locatieraden ingevuld. Het is bedoeld als een soort "selfie" rond de vraag; "Waar kunnen we in de toekomst op welke manier present zijn en wat hebben we hiervoor nodig?"

"Maar wat is parochievitaliteit? Wanneer ben je als parochie en geloofsgemeenschap vitaal?" vraagt u zich misschien af. De Vitaliteitstoets gaat voor een deel over aantallen, maar vooral over geloof en de zending van de Kerk. Daarom vraagt de Vitaliteitstoets



ook: Praat je over je geloof? Kom je tot een geloofsgesprek?

De Kerk heeft een drievoudige opdracht: het geloof verkondigen, de sacramenten vieren en elkaar dienen (catechese/leren, liturgie/vieren en diakonie/dienen). Dit zijn de onderwerpen (beleidsterreinen) in de Vitaliteitstoets: Geloof - Pastoraat - Personeel en vrijwilligers - Financiën - Gebouwen en begraafplaatsen - Besturen en beheren.

Als we dat hebben gedaan volgt een gesprek van de parochie en het bisdom, om ook met het bisdom tot een gezamenlijk beeld van de parochie te komen. In zijn beleidsvisie zegt bisschop Van den Hende: "De Vitaliteitstoets helpt parochiebesturen om beleidsmatige stappen te zetten, dat wil zeggen: bedachtzame en zorgvuldige stappen, die ook de vrucht zijn van overleg en afstemming" (Beleidsverslag 2022, p. 34).

Het Paasmysterie

Dat Pasen - met de overwinning op de dood - een groot mysterie is behoeft geen betoog. Mysterie betekent letterlijk dat wat zich door het menselijk verstand niet volledig laat begrijpen. In dat -niet volledig- zit hem gelovig gezien, de crux. Jezus legt in de nacht aan Nicodemus uit, dat Gods liefde voor de wereld aan dit mysterie ten grondslag ligt. Hij heeft zijn Enig geboren zoon gegeven met de belofte dat wie in Hem -in Jezus- gelooft, niet verloren zal gaan in de dood maar eeuwig leven zal hebben. We hoeven niet bang te zijn dit hoogfeest mis te lopen. In iedere eucharistieviering vieren we het Paasmysterie. Ons amen bij de communie is het beamen van het mysterie, ontvangen. Wie ons in liefde wordt gegeven en delen in de hoop op de verrijzenis en het eeuwig leven. Een goed vervolg van de Veertigdagentijd en alvast Zalig Pasen!
Marlène Falke-de Hoogh pw.

Het Katholieke Volleybaltoernooi is terug!
Zondag 11 mei!
Mis - sport - ontmoeting.
info en aanmelding:

Voor in de agenda: parochiemiddag zaterdag 28 juni!

RK-Leiden is nu op Social Media!

Op 1 maart is het officiële social media kanaal van de parochie gelanceerd! Je kan nu alles volgens via Facebook, Instagram, X, TikTok en YouTube onder de naam: RK_Leiden. (RKunderscoreLeiden)

Deze social media houden je geïnformeerd over het nieuws uit de parochie, verdiepen je geloof en betrekken je nog meer bij de geloofsgemeenschap. Inspirerende teksten, updates over (de tijden van) de vieringen, uitleg over het katholieke geloof en veel meer.

We nodigen je uit: volg, like, en deel deze pagina's. Wat jij hiermee doet - like, reageren en doorgeven - helpt om het Evangelie te verspreiden, onze gemeenschap te versterken en anderen de weg te laten vinden naar Christus en de Kerk.



- Follow us now:
- Facebook: RK_Leiden
 - Instagram: RK_Leiden
 - X: RK_Leiden
 - TikTok: RK_Leiden
 - YouTube: RK_Leiden

De parochie App

En heeft u al gelezen over de parochie app? Binnenkort beschikt onze parochie over de RK Leiden app!

- Hierbij zetten we voor u op een rijtje wat u met deze app straks kan:
- Andere parochianen makkelijk vinden door de ledengids
 - Precies weten wat wanneer is door de agenda
 - Berichtjes met elkaar uitwisselen in verschillende groepen zoals bijvoorbeeld "Lief & Leed".
 - Ook alle groepen krijgen een eigen plek in de app
 - Je kunt helemaal zelf bepalen waar je allemaal wel en niet aan mee wil doen!
 - Simpel uw bijdrage aan de collecte doen

In de volgende rondom de kerk komt de benodigde informatie om de app te downloaden en te installeren

O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

Catechese van de Goede Herder: De Paaskaars

De Paaskaars is een herinnering voor ons dat Jezus gestorven is en dat Hij is verrezen, Hij leeft! De Paaskaars is voor de Paastijd, zoals de kribbe voor de Kersttijd is. De Kerk viert de Liturgie van het Licht tijdens de Paaswake. Bij de kindercatechese we vieren het samen in het atrium kort na Paaszondag. De jongste kinderen genieten van het licht van de Paaskaars en zijn ze nog meer geboeid door het licht van hun eigen kleine kaars [die wordt aangestoken aan de Paaskaars en] aan hen wordt gegeven. Ze associëren het licht van de kaars ook gemakkelijk met het licht van Christus dat ze in zich hebben. Ze reageren op de vraag waar we het echte licht van de verrezen Christus dragen ("in ons hart").

De Paasliturgie is bijzonder rijk; we selecteren de Liturgie van het Licht voor de kleinere kinderen. Om het te vieren verduisteren we eerst de catecheseruimte, zodat de kinderen bij aankomst in deze donkere ruimte, het "verontrustende" effect van het gebrek aan licht zullen ervaren. Zo wordt de schittering van het licht in de Liturgie indrukwekkender en bevredigender voor hen. De kinderen tekenen zelf het kruis, de Alpha en Omega en de datum van het jaar op de paaskaars; dan steken ze het aan, dragen het in processie, met de rest van de kinderen die achter dit ene licht aanlopen. Het Licht dat ons in staat stelt om vooruit te lopen. Ten slotte steken de kinderen hun eigen kaarsen aan de paaskaars, die symbool staat voor de verrezen Christus.

De viering van het licht ontwikkelt zich geleidelijk naarmate de kinderen groeien; later voegen we de passage van de paasjubelzang en de vernieuwing van de doopbeloften toe. Het moment waarin we vertoeven om naar het licht te kijken dat helemaal tot ons is gekomen, is vaak een moment van intense contemplatie, wat een levendige herinnering achterlaat die de opgroeiende kinderen koesteren. Ingeborg Kleemans



Sint Jan's Onthoofding

Kinderkerk Palmzondag

Op zondag 13 april is er weer kinderkerk. Dit keer staat de viering in het teken van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Zoals gebruikelijk zullen ook de jongste groepen van Scouting Zoeterwoude bij deze viering aanwezig zijn. Voorafgaand aan de viering (tussen 11.00 en 11.45 uur) kunnen de kinderen (in groepjes van 2 of 3) een palmpasestok maken in gebouw Ons Huis, Kosterspad 3. In optocht lopen we naar de Dorpskerk, waar om 12.00 uur de viering begint.



Voor de palmpasestokken én de broodhaantjes wordt gezorgd, de kinderen mogen zelf lekkere en gezonde dingen meenemen om aan de stok te hangen. Na de viering brengen de kinderen de palmpasestokken bij mensen die een opkikkertje kunnen gebruiken.

Kinderkerk is een gezamenlijk initiatief van de Rk parochiekern Sint Jan en de protestante gemeente rond de Dorpskerk. Circa 6x per jaar wordt een viering aangeboden gericht op gezinnen met jonge kinderen (3-7 jaar). De vieringen zijn afwisselend in de Sint Jan en in de Dorpskerk (Dorpsstraat 17).

Hartebrug

2025 Een bijzonder jaar: 800 jaar Zonnelied, 10 jaar Laudato Si'

In 2025 is het 10 jaar sinds de publicatie van de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. De rondzendbrief gaat "over de zorg voor het gemeenschappelijke huis" en is geadresseerd aan alle bewoners van onze planeet. Een wezenlijke gedachte van de encycliek is dat het achteruitgaan van de natuur en van de mens niet los van elkaar staan maar zijn juist intrinsiek met elkaar verbonden. Het uitbuiten van de natuur en het exploiteren van mensen komt doordat wij ons niet gedragen als rentmeesters van Gods wereld. De encycliek heeft een grote impact gehad, ook buiten katholieke kringen, en is een belangrijk deel van de katholieke sociale leer geworden. De eerste twee woorden (en dus de titel) van de encycliek zijn ontleend aan het Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi. Ze betekenen "Wees geprezen!" Het Zonnelied, ook "Loflied op de schepselen" genoemd, is een loflied aan God de Schepper. In 2025 is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus dit prachtige lied heeft geschreven.

Om deze twee jubilea te vieren organiseren de Franciscaanse Beweging en de Laudato Si' Alliantie veel speciale activiteiten. Tussen maart en oktober kan je het Zonneliedpad lopen, een pelgrimstocht van Friesland naar Brabant. De pelgrimstocht bestaat uit meerdere etappes met een totale lengte van circa 400 kilometer. Je kunt je inschrijven voor zoveel etappes als je wilt.

Onderweg en gedurende het jaar worden allerlei festiviteiten georganiseerd. Verwonder je bij een kunstexpositie in Friesland over de schepping. Kom in de zomer naar de Cantico Concertreeks



in het franciscanenklooster in Megen. Dompel je in Stads klooster San Damiano onder in een viering mét een eigentijds Zonnelied. Bezin je tijdens de Zonneliedretraite in de Huijberg en kom met de Stoutenburglezing dichter bij het Zonnelied.

Hier in Leiden werkt de Laudato Si' werkgroep van de parochie aan een eigen programma. De meeste activiteiten zullen plaatsvinden in de Laudato Si' week (24 t/m 31 mei) en de Scheppingsperiode (1 sept. t/m 4 okt.). Ook gaat Portiuncula, de o.f.s. groep in Leiden, een aantal activiteiten organiseren. Verder wordt hard gewerkt aan een oecumenisch festival over het thema

klimaat. Het festival Klimaat van Hoop - maak je geest warmer, niet de aarde - is een dag vol creativiteit, workshops, inspirerende sessies, muziek en actie. Zet alvast zaterdag 14 juni in je agenda. Kortom een jaar van hoop!

Meer informatie <https://laudato-si.nl/zonnelied/> en <https://franciscaansebeweging.nl/> Voor de Leidse activiteiten kunt u abonneren op de Laudato Si' Krant door een mail aan laudatosi@petrusenpaulusleiden.nl



H. Laurentius

Carnavalsviering in de Laurentius

Op zondag 2 maart was in de Laurentiuskerk de traditionele carnavalsviering. Het koor van Oud Prinsen is al sinds december aan het repeteren geweest voor deze viering en voor optredens in verschillende bejaarden- en verzorgingshuizen. Op de foto de laatste repetitie op zondagochtend. Al het repeteren heeft zijn vruchten afgeworpen, want het werd een prachtige viering voor een bomvolle kerk. Pastoor Ad van der Helm ging in op de actualiteiten van een onrustige wereld en riep op om de onderlinge

vrede te bewaren, zowel in het groot als in het klein, en zorg te dragen voor elkaar. De viering in het carnavalsweekend is altijd weer een inspirerend moment voor heel veel mensen. Dank aan al degenen die hier heel veel tijd en energie in gestoken hebben. Marianne Turk



Sint Petrus

Tentoonstelling "De Verkondiging"

Op 3 februari is de tentoonstelling "De Verkondiging" in de Petruskerk weer ontmanteld. De panelen met foto's zijn verwijderd en verschillende houtconstructies zijn weer afgebroken. Hierbij kwamen een groot aantal houtblokken vrij die uiteindelijk naar de Josephschool zijn gegaan om te gebruiken bij verschillende lessen kunstzinnige vorming. Eveneens een woord van dank aan de schoonmaakploeg van de Sint Josephkerk die met grote inzet de bezems en andere schoonmaakspullen ter hand hebben genomen om de Petruskerk weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat na 3 maanden tentoonstelling. Dit is door ons van de Petruskerk zeer gewaardeerd en het was heel fijn om deze ondersteuning te ervaren en graag tot wederdienst bereid!

Beheercommissie en pastoraatgroep Petrus

De Goede Herder

Vrijwilligersmiddag in De Goede Herder

Om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseerde de Beheercommissie onlangs een vrijwilligersmiddag. Iedere parochiaan die zich op enige wijze inzet voor de gemeenschap van de Goede Herder was van harte welkom in het atrium van de kerk voor een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje. Vier vrijwilligers werden speciaal in het zonnetje gezet: Riet Heemskerck, Gerard Verdoes, Cor Francken en Chris Roessen. "Wanneer we het hebben over de kerk als tweede huis, dan geldt dit absoluut voor deze vier mensen, die alle



vier wel ongeveer elke dag in dit gebouw te vinden zijn", aldus BC-voorzitter Gerard van der Hulst. Riet als coördinator van alle activiteiten rond de catering in het atrium, maar ook als spil in het secretariaat.

H. Lodewijk

Overweging, gesprek, gebed en pizza voor ... mannen

We organiseren voor mannen deze reeks avonden waarbij we elke keer een kleine overweging hebben en daar met elkaar over praten. We bidden de rozenkrans en eten een pizza! Donderdagavonden vanaf 19.30 uur 24 april (Steenshuur 17), 22 mei (locatie volgt) en 19 juni (Steenshuur 17).

Dit is bedoeld voor de hele parochie en we hebben een app groep hiervoor. Info ook over de locatie én aanmelding bij Joost van Halem: joostvanhalem@gmail.com

O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph en H. Lodewijk

Palmpaasstokken

Palmpaasstokken maken zaterdag vooraf aan Palmzondag. Tijd, locatie en info via: gezininleiden@gmail.com

Petrus&Paulus Pot

Vind je het gezellig om een keer samen met anderen te eten? Dat kan. Op zaterdag 5 april staat er een heerlijke warme maaltijd voor je klaar. Kom naar de pastorie van de Petruskerk, Lorentzkade 16a in Leiden, om 18.00 uur. Dan kun je zo aanschuiven. Er zijn

geen kosten aan verbonden. Graag wel even vooraf opgeven, zodat de koks weten voor hoeveel gasten ze moeten koken: Petruspauluspot@gmail.com of per telefoon 06 5142 1079 De volgende Petrus&Paulus Pot is op zaterdag 12 juni, 18.00 uur. Fijn als je komt!

Roepingenzondag 11 mei

Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. God roept mensen heel persoonlijk. "Wat vraagt God van mij?" is het thema dit jaar. Elk jaar wordt Roepingenzon-

dag gevierd op de Vierde Zondag van Pasen met de Evangelielezing over de Goede Herder. Jezus zegt: "Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen" (Johannes 10, 11-16).

Tour of Faith - Gebedsintenties Rome - Bedevaart Heiloo

Voor jongeren (16-30) Tour of Faith special Heilig Jaar op zondag 25 mei, 15.00 uur in de Basiliek, Singel 106, Schiedam. Mis en catechese van bisschop Van den Hende over het Heilig Jaar en pelgrims van hoop. Meld je aan via een mail naar jong@bisdomrotterdam.nl.

Vul de Jubileumkaarten in met een speciale intentie en leg die in het Jubeljaarmandje in je kerk. Deze worden uit het hele bisdom verzameld bij de Christamamis. Tijdens de nationale bedevaart (26 april - 4 mei) worden voor al deze intenties gebeden in Rome. Het bisdom nodigt uit voor een diocesane

bedevaart op zaterdag 31 mei. In de meimaand gaan we naar het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Zie voor alle informatie: <https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/heilig-jaar-pelgrims-van-hoop/diocesane-bedevoert>. Aanmelding is verplicht. Wellicht wordt er een bus georganiseerd vanuit de parochie. U hoort daar z.s.m. meer over.



H. Lodewijk

24 uren aanbidding – elke week is de kapel open.

“Men kan de Heer niet kennen zonder de gewoonte om te aanbidden, om in stilte te aanbidden. Ik geloof – als ik me niet vergis – dat dit gebed van aanbidding het minst bekend is onder ons; het is het gebed dat we het minst aangaan. Om tijd te verspillen – als ik het mag zeggen – voor de Heer, voor het mysterie van Jezus Christus. Om te aanbidden, daar in de stilte, in de stilte van aanbidding. Hij is de Heer en ik aanbid Hem.” (Paus Franciscus)

Elke week vrijdagmiddag en -avond en zaterdagochtend en -middag is de Johannes-Paulus II kapel



open, in het hartje van de stad Leiden. Iedereen kan even naar binnen lopen en - om het zo te zeggen - in een andere wereld terecht komen, die van stilte en gebed, die van rust en de volle aanwezigheid van de Heer. Johannes Paulus II kapel, Steenschuur 19, links van de Lodewijkkerk, het poortje door, pleintje over en de kapeldeur staat open. Vrijdag 14.00 - 23.00 uur en zaterdag 07.00 - 14.00 uur. Van 23.00 - 07.00 uur is er alleen toegang met een code. Aanmelding voor een vast uur elke week via: aanbiddingleiden@gmail.com

Sint Jan's Onthoofding

Ziekenzalving

Op zaterdag 8 maart werd in de serre van Wijezorg verzorgingshuis Emmaus in Zoeterwoude-dorp de Ziekenzalving gegeven. Veertien bewoners hebben hier aan deelgenomen. De Ziekenzalving is bedoeld als extra kracht van de Heer wanneer iemand ernstig ziek is of de lasten van de ouderdom gaan wegen. Soms vragen mensen hierna nog naar het 'laatste Sacrament' of 'het Sacrament der stervenden.' Zo heette dat vroeger, inmiddels 50 jaar geleden. Nu spreken we in alle gevallen van de Ziekenzalving. Anderen denken: als ik de Ziekenzalving krijg ga ik snel dood... Nee, het is juist een Sacrament waarin de Heer kracht naar lichaam en ziel geeft. Dus mocht het Sacrament in een gezamenlijke viering worden aangeboden, en u bent ziek of voelt de lasten van het ouderworden, neemt u daar aan deel. Pastoor Smith

Sint Jan's Onthoofding

In memoriam Lon Kuenen

Op 13 februari bereikte ons het droevige bericht dat Lon Kuenen is overleden. Lon heeft zich jarenlang ingezet voor onze geloofsgemeenschap, als lector, lid van de pastoraatsgroep en vice voorzitter van de beheercommissie. Samen met haar man Nico bezocht zij trouw de vieringen in de Sint Jan. Door afnemende gezondheid en het plotselinge overlijden van haar man Nico, in april vorig jaar, heeft Lon nog ruim een jaar in een verpleeghuis elders gewoond. Zij bereikte de leeftijd van 82 jaar. De afscheidsdienst was op woensdag 19 februari j.l. in de Sint Jan. Moge zij rusten in vrede.



Lon en mgr. van den Hende, Sint Jan op 20 mei 2018.

H. Laurentius

Herdenking noodlanding

22 februari was er een indrukwekkende herdenking van het neerstorten van een Amerikaanse bommenwerper precies 80 jaar geleden. De negen bemanningsleden van het vliegtuig hebben de noodlanding overleefd, maar vier dagen later werd het vliegtuigwrak door Engelse vliegtuigen beschoten. Hierbij vielen vijf slachtoffers, waaronder twee kinderen uit Stompwijk.

Tijdens de herdenking spraken ooggetuigen en kinderen van de bemanningsleden. De drie aanwezige (loco)burgemeesters (van Zoetermeer, Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg) legden kransen voor de slachtoffers.

Maandag 24 februari is de krans die de locoburgemeester van Leidschendam-Voorburg had neergelegd voor de Stompwijkse slachtoffers door familieleden verplaatst naar het kerkhof van de Laurentiuskerk. Daar ligt de krans nu op het grafmonument van de omgekomen kinderen.



O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

Avond van Barmhartigheid

De week voor Kerstmis en voor Pasen houden we al jaren een avond van barmhartigheid. Na de Mis is er een lange tijd van aanbidding met liederen, teksten en stilte. Ondertussen is er gelegenheid om te biechten. Er zijn 4 priesters aanwezig die avond. Ook zijn er gebedsteams waar men naar toe kan gaan om voor bepaalde intenties te laten bidden.

Het is een mooie voorbereiding op het heilig Triduum en kan voor sommigen ook de stap mogelijk maken om na langere tijd het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (de biecht).

Maandag 14 april, Sint Josephkerk: 19.00 uur Mis; 19.45 – ong. 21.15 uur aanbidding, biechtgelegenheid en gebedsteams. Men kan de kerk vrij in en uit lopen.

Sint Petrus

Weldoeners geeft Sint Petrus cadeau

Wij werden aangenaam verrast door een mail van een voor ons onbekend iemand uit Rotterdam, met de mededeling dat zij een mooi gestileerde houten beeldnis van Sint Petrus beschikbaar hadden uit een erfenis, waar men een mooie plek voor zocht. Een foto stuurde men mee.

De vraag aan ons was of er belangstelling voor was om het beeld een mooie plek te geven in onze Petruskerk aan de Lammenschansweg in Leiden. Onderling beraad was geboden, een niet alledaags aanbod en dan nog wel zo'n mooi beeld. Een echte Petrus inclusief de sleutel van de Hemelpoort, die wil je toch graag in bezit zien te krijgen.

We besloten een positieve reactie terug te sturen, maar legde wel onmiddellijk ons probleem op tafel, het financiële component, en dat we als locatieraad een beetje moeite hebben om over iets dergelijks te gaan onderhandelen. Direct kwam een reactie terug dat de familie na onze enthousiaste reactie besloten had het beeld om niet aan de parochie te schenken.

De goede gevers waren ook bereid het beeld op een zaterdagmorgen te komen brengen. Die afspraak gemaakt en exact zaterdagmorgen om 10.15 uur stonden ze met een auto voor de kerk en lieten het beeld zien. In werkelijkheid nog mooier dan op de foto en gezamenlijk hebben we het beeld op een sokkel geplaatst naast het Josefaltaar op een goed zichtbare plek voor iedereen.

In onderling overleg zullen we een definitieve plek bepalen, dat laten wij u t.z.t. weten.

Beheercommissie en pastoraatgroep Petrus



Vormselvoorbereiding gaat beginnen

Ben je gedoopt? **Ja!** Heb je 1e Communie gedaan? **Ja!** Ben je rond de 12 (groep 7, 8 of 1e middelbare) of nog wat ouder, max 14 jaar? **Ja!** Drie keer **Ja**, doe dan mee met de voorbereidingen op het Vormsel! Mocht je nog geen 1e Communie hebben gedaan maar mee willen doen, meld je dan ook aan!

De bijeenkomsten zijn op woensdagavonden 18.30 tot 20.00 uur. We beginnen na Pasen! Het Vormsel is op zaterdagmiddag 15 november. We nemen dus de tijd, met zo'n 6 avonden, de Vuurdoop (met alle vormelingen van het bisdom Rotterdam!) en een dag naar de bedevaartsplaats Heiloo.

Binnenkort liggen de brieven met alle gegevens in de kerken.

Kan je niet wachten, meld je dan meteen aan secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl: **Ik doe mee voor het Vormsel.** Dan krijg je na een tijdje de brief met alle gegevens terugge-maild. Kapelaan Huntjens, Anne Bakermans en Sylvia Maenhout



vanuit De Regenboog

Op zaterdag 5 april wordt de musical Jozef in de Regenboog uitgevoerd, samen met theatergroep 'De Vliegende Speeldoos'. Een onvergetelijke ervaring voor jong en oud!! Voor meer informatie zie website www.deregenboogmerenwijk.nl

Vieringen rond Pasen

17 april Witte Donderdag 19.30 uur, m.m.v. Regenboogkoor
18 april Goede Vrijdag 19.30 uur, m.m.v. Regenboogkoor
19 april Paaswake 21.30 uur, m.m.v. Arcobaleno
20 april Pasen 10.00 uur, m.m.v. Regenboogkoor

Zijlpoortlezing over 'Goede Mie' - 18 mei

Wist u dat er slachtoffers van gifmengster 'Goede Mie' begraven liggen op de Zijlpoort begraafplaats? De deskundige bij uitstek op dit gebied Stefan Glasbergen zal er over vertellen. De lezing wordt gehouden in de fraaie kapel op de begraafplaats (Haven 64) op zondag 18 mei om 14.00 uur (kapel open vanaf 13.30 uur). De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Sint Joseph en H. Lodewijk

Biechtgelegenheid

Vaste tijden

Wo 18.30 uur Sint Joseph
Vr 18.45 uur Heilige Lodewijk
Zo 16.00 uur Heilige Lodewijk

Extra in voorbereiding op Pasen

Zo 13 april 16.00 - 17.00 u., Heilige Lodewijk - 2 priesters
Ma 14 april Avond van Barmhartigheid, Sint Joseph - 4 priesters
Di 15 april na de Avondmis, Heilige Lodewijk - 2 priesters
Vr 18 april na de Tocht met het Kruis, Heilige Lodewijk - 2 priesters

LAM Gods (Maria Middelaars)

Aanpassingen in de Maria Middelaarskerk

Vele maanden is de kerk in 2023 buiten gebruik geweest, maar bij de opening in oktober was nog niet alles naar wens. Om kosten te besparen, is een aantal zaken naar later verschoven. Met gepaste vreugde kunnen we nu melden dat er weer knielgelegenheid is en dat het orgel grondig is opgeknapt. Al in 1998 waren de kerkbanken verwijderd en vervangen door losse witte stoelen, die als tweedehandsjes goed pasten bij de rest van het interieur. Een paar losse bidstoelen waren voldoende voor de kerkgangers die wilden knielen. In 2007 kwamen in zowel de Antoniuskerk als de Maria Middelaarskerk nieuwe stoelen: blankhouten zittingen met een zwartmetalen frame. Die konden gekoppeld worden wat inmiddels een eis van de brandweer was. De PKN-wijkgemeente die in 2006 bij ons ingetrokken was wilde daar graag aan meebetalen. Protestant knielen immers niet in de kerk en de knielgelegenheid verdween toen helemaal. Bij het maken van plannen voor de grote verbouwing in 2023, kwam vanuit het bisdom de sterke wens om kerkgangers toch

weer de mogelijkheid te geven om te knielen. Het blijkt dat vooral jonge mensen dat graag willen en die vinden steeds vaker de weg naar de kerk. Omdat er ook bezuinigd moest worden, was vervanging van de stoelen - zoals in de Sint Jan - niet aan de orde. Een opklapbaar bankje aan elke stoel laten lassen was net zo duur. De oplossing bleek in Hoogmade te staan. We waren uitgenodigd bij de opening van de kerk die door brand was verwoest, omdat we zaken zoals de godslamp uit de gesloten Antoniuskerk hadden geschonken. Daar hadden ze soortgelijke stoelen aangeschaft en we zagen mooie knielbanken die aan de stoelen gehaakt konden worden, één bank per drie stoelen. De minimale afname van de fabriek was meer dan ze nodig hadden in Hoogmade en we mochten er



vier overnemen. Na een kleine aanpassing passen ze ook in onze kerk en er werd direct gebruik van gemaakt! Verder is het Vierdagorgel dat voor in de kerk staat uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Het was om kosten te besparen blijven staan tijdens de verbouwing, weliswaar goed ingepakt, maar toch. De toon was er niet mooier op geworden en de organist en dirigent hielden een pleidooi voor een grote onderhoudsbeurt. Het bisdom gaf gelukkig toestemming. Het wensenlijstje van de verbouwing is nog niet afgewerkt, want we hopen nog op zonnepanelen op het dak. En over de Mariakapel op het kerkplein verwachten we een volgende keer te kunnen berichten. Zo zetten we een bescheiden stap op weg naar een Missionaire Parochie.

De locatieraad van de MM

H. Lodewijk

Mee-zingen?

Vind je het leuk om te zingen en wil je graag je talenten inzetten dan nodigen we je graag uit om mee te komen zingen in het Lodewijkkoor. We mogen de Heilige Mis ondersteunen op de 2e en 4e zondag van de maand en we repeteren dan de vrijdag daarvoor. Wil je meer weten stuur een mailtje naar lodewijkkoor@gmail.com en kom een keer langs. Tot snel,

Eliza Oudshoorn

LAM Gods (Maria Middelaars)

De sobere maaltijd

De sobere maaltijd in het atrium van de MM kerk is op woensdag 26 maart om 18 uur. Deze is oecumenisch en vandaar dat gekozen is voor een dichtbij project. Ook bij ons is de keuze op het Straatpastoraat gevallen! Er komt een intekenlijst achterin de kerk en ook kan aanmelden via een mail naar secretariaat@lamgodsleiden.nl

Hartebrug

Eerste Heilige Communie-voorbereiding onderweg

De communicantjes hebben zich aan de kerkgangers voorgesteld op het feest van Maria Lichtmis. Naast verhalen over Jezus hebben we de kinderen ook verteld hoe God de Vader een mooie wereld voor ons heeft gemaakt en een poster over de zeven dagen van de Schepping gemaakt (foto). Natuurlijk hoort het Onze Vader bij de gebeden die we hebben geleerd. Zoals we hier gewoon zijn wordt dit met de hulp van gebaren gedaan.

Tijdens de les over het Doopsel waren we blij verrast om een bijzondere gast welkom te heten. Het was niemand



minder dan Johannes de Doper zelf! De kinderen hebben zijn mantel van kamelenhaar mogen aanraken en tijdens de pauze hebben we honing, krekels met chocolade en sprinkhanenchips gegeten. Het is ook belangrijk dat de nieuwe communicantjes zich thuis voelen in de kerk.

Daarom hebben ze deelgenomen aan een speurtocht door de Hartebrug om de namen van de belangrijkste voorwerpen te leren (foto). De acht kandidaten en hun begeleiders verheugen zich op de viering op zondag 18 mei.



Hartebrug

De Vriendjes van Franciscus



In maart en april doen de Vriendjes van Franciscus mee met de algemene kinderactiviteiten in de 40-dagentijd. Op 10 mei gaan ze verder met hun jaarthema "de Schepping." Wij zijn dan bij dag 5, Zeemonsters! God zei: "Het water moet wemelen van dieren." Wat betekent 'wemelen' en wemelen onze zeeën nog steeds? Wij horen hoe de Heilige Antonius een preek voor de vissen hield en over Franciscus die met de vogels praatte.

De Goede Herder

Kinderwoorddiensten in de Veertigdagentijd

Dit jaar willen we in de Goede Herder met een speciaal vastenproject voor kinderen niet alleen de jongste leden van onze parochie inspireren, maar hen ook uitdagen om de liefde van Jezus zichtbaar te maken in hun omgeving. Gedurende de vastentijd zullen we elke zondag tijdens de eucharistieviering een kinderwoorddienst aanbieden. Tijdens deze bijeenkomsten ontdekken kinderen op een speelse en toegankelijke manier wat de boodschap van het evangelie betekent voor hen. Maar we gaan ook een stap verder: hoe kunnen we als kinderen van God liefde, hoop en licht verspreiden in onze wereld? Samen zullen we nadenken over kleine, praktische acties waarmee de kinderen een verschil kunnen maken, thuis, op school en in hun buurt.

We hopen dat veel kinderen (en hun ouders) zich aangesproken voelen om mee te doen. Dit is een prachtige gelegenheid om als gemeenschap te groeien in geloof én om die vreugde uit te dragen naar anderen. Van harte welkom! Laten we samen Pasen tegemoet gaan, vol vertrouwen.

Stephanie Jägel - lid pastoraatgroep De Goede Herder

O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

Heilige Juan Diego

Juan Diego Cuauhtlatoatzin is in 1474 geboren in Cuauhtitlan, Mexico en overleed in 1548 op 74 jarige leeftijd. Zijn familienaam betekent 'sprekende arend'. Juan Diego was een boer, hij was een nederig en vroom mens en was getrouwd met Maria Lucia en had een stuk land waar hij zijn huis op had gebouwd. Nadat de franciscanen het Evangelie aan de indianen hadden gepredikt, zijn Juan Diego en Maria Lucia rond 1525 tot het christendom bekeerd. Maria Lucia stierf in 1529. Ze hadden geen kinderen. Juan Diego zijn enige familielid was zijn oom Juan Bernardino. Juan Diego was iemand die vaak Jezus in de Eucharistie aanbad.

Maria is op 9 december 1531 aan de indiaan Juan Diego op de heuvel van Tepeyac verschenen als Maria van Guadalupe. Ze koos

hem, een nederige lekkenboer, als haar vertegenwoordiger. Juan Diego moest haar boodschap van eenheid en harmonie aan de plaatselijke bisschop Fray Juan de Zumarraga doorgeven. Met deze opdracht is Juan Diego de belangrijke boodschapper van het Guadalupano-evenement geworden. Op Juan Diegos' tilma is het bewijs van het teken van de heilige Maria van Guadalupe voor de bisschop Fray Juan de Zumarraga in 1531 zichtbaar gebleven. Deze tilma hangt nu nog steeds in de Basiliek van Guadalupe in Mexico-stad.

Paus Johannes Paulus II verklaarde Juan Diego Cuauhtlatoatzin zalig in 1990 en heilig in 2002. Hij zei: "Deze man is heilig, hij is een bron van eenheid tussen hemel en aarde. Hij is een bemiddelaar." De Katholieke kerk viert zijn dag op 9 de-



cember, dit is de dag van de eerste verschijning van de heilige Maria van Guadalupe. Carmen Medrano

Video serie over Maria

Hoe Maria ons helpt op onze weg naar God? 5 video-inleidingen over het leven, de persoon en de zending van Maria. Gefilmd op locatie in Nazareth, Betlehem, Efeze, Lourdes... In het Salve Regina roepen we Maria aan als 'spes nostra', onze hoop. Zij vertrouwde altijd op de beloften en liefde van God. Ook al bid-



den we veel tot Haar en branden regelmatig een kaarsje bij een beeltenis, toch is het mooi om over haar te horen en mooie beelden te zien van bedevaartplaatsen. Misschien ook om te leren hoe we aan anderen over Maria kunnen vertellen.

De bijeenkomsten zijn op de dinsdagen 6, 13, 20 mei en 3 en 10 juni. Steenschuur 17, 20.00 - 21.30 uur. Dan is ook het boek beschikbaar met alle teksten en mooie gebeden. We kijken in inleidingen en gaan daar over in gesprek. O.l.v. pastoor Smith. Aanmelding is niet nodig.

Herdenking Jodenvervolging zondag 6 april

Oud-burgemeester van Leiden drs. Henri Lenferink zal de voordracht houden. Chazan Ken Gould en een ensemble gevormd door Adriaan Bedner (viool) en Herman Lodder (orgel, piano) verzorgen de muziek. Jongere en oudere aanwezigen lezen namen van vermoorde Leidse Joden en maken een bloemenmonument. De bijeenkomst is voor iedereen: jong of oud, Jood of niet-Jood, gelovig of niet-gelovig. Kortom voor iedereen die bereid is om niet te

vergeten. Leerlingen en studenten uit Leiden en omgeving worden nadrukkelijk uitgenodigd om bij te dragen aan de herdenking. De herdenking vindt dit jaar, evenals in 2024, plaats in de Petruskerk om 19:00 uur. Aansluitend aan de herdenking is vanaf ca. 20:30 uur een ontmoeting in de kerk. Tevens is er een collecte om de voortgang van het werk van de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden te bekostigen.

vanberkel
waddinxveen

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

Wij wensen u een Zalig Pasen

Coenecoop 2c, 2741 PG Waddinxveen
Tel. : +31(0)182 61 99 44
E-mail : info@vanberkelwaddinxveen.nl
Website : www.vanberkelwaddinxveen.nl

BOUW GARANT

bms notarissen

BMS Notarissen, dé Netwerknotarissen van Leiden, ondersteunt en adviseert u bij al uw notariële zaken. Wij adviseren zowel particulieren als ondernemers. Uw unieke persoonlijke situatie staat bij ons notaris-kantoor voorop. Op belangrijke momenten in uw leven ondersteunen wij u graag bij het maken van keuzes en zorgen we voor het juridisch juist vastleggen van uw zaken.

BMS Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
T.071 516 29 30
E.info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

Begraafplaats Zijlpoort

Een "oase van rust" op een unieke locatie direct naast de oude Leidse stadspoort

- Particuliere graven
- Algemene graven
- Urnengraven

Voor meer informatie:
www.begraafplaatszijlpoort.nl
info@begraafplaatszijlpoort.nl

Of bel
06 2508 5256
Haven 64
2312 ML Leiden

Meimaand, Mariamaand

De meimaand is de Mariamaand. Dit jaar is de meimaand wel heel bijzonder. Heel deze maand valt in de Paastijd. Iedere dag in de Paastijd is een vreugde volle dag omdat de Heer waarlijk is verzezen! Maria, de moeder van Jezus stond op Goede Vrijdag onder het kruis, waar zij haar Zoon zag sterven. Maar met Pasen is haar Zoon Jezus verzezen uit de doden. Zij was toen niet meer de Moeder van smarten. Hoe zal die ontmoeting met haar zoon Jezus geweest zijn, toen Jezus uit de doden was verzezen? Gelukkig heeft Maria lang mogen genieten van haar aardse leven en kon zij getuigen zijn van haar verzezen Zoon.

Maria - die nu met lichaam en ziel in de hemel is - is onze machtige Voorspreekster. Wij nemen onze toevlucht tot haar. Wij hebben vertrouwen in Maria. Tot haar willen wij bidden, voor de noden van de Kerk en de wereld. Je hoeft maar naar het journaal te kijken of de kranten te lezen ... en dan ga je al vanzelf bidden! De rozenkrans, het machtige gebedsnoer van de Kerk. Dat kleine gebed, het Wees gegroet, heeft zo'n diepe inhoud. Bij ieder Wees gegroetje, groeten wij Maria, en prijzen wij haar. En wij vragen haar om voor ons te bidden. Al onze zorgen, al onze noden, al ons verdriet en natuurlijk ook onze dankbaarheid kunnen wij aan de Moeder Gods Maria toevertrouwen. Zij zal ons bijstaan in ons leven, zij zal ons troosten als wij verdriet hebben.

Laten wij het voornemen maken om straks in de meimaand iedere dag de Rozenkrans te bidden. Naast het bidden van het Wees gegroet, overwegen wij ook de geheimen van de Rozenkrans. In het bidden van de Rozenkrans zijn wij met elkaar als parochianen verbonden. Laten wij het waarmaken want het is nodig, het is hard nodig!

Diaken Gerard Clavel

- 1 Genadekapel
- 2 Kaarsenkapel
- 3 Priesterhuis
- 4 Basiliek
- 5 Bron met Sacramentskapel
- 6 Biechtkapel
- 7 Forum Pax Christi



Bedevaart Opening Kevelaer 30 april / 1 mei

2-daagse openingsbedevaart van woensdag 30 april t/m donderdag 1 mei.
Via Sint Jozef in Smakt gaat de reis naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer in Duitsland, de Troosteres der Bedroefden. Op 1 mei zal het bedevaartseizoen van Kevelaer officieel worden geopend met vele gelovigen uit meerdere landen.
Info en aanmelding zie flyer in de kerk of: www.bedevaart.nl

MAART

- Di 25 Hoogfeest van Maria Boodschap.**
Missen 09.00 Petrus en 19.00 Lodewijk (tridentijnse Mis)
- Wo 26 Vastenmaaltijd in de Maria Middelaes**
(zie blz. 11)
- Do 27 Lezing over Hoop**
Steenshuur 17, 20.00 - 21.15 uur door pastoor Smith

APRIL

- Di 1 Gebedsavond o.l.v. Emmanuel**
- Do 3 Lezing over Liefde**, Steenshuur 17, 20.00 - 21.15 uur door pastoor Smith
Vastenmaaltijd, 18.00 uur in de Dorpskerk, Zoeterwoude-Dorp. Aansluitend vindt de vesper plaats om 19.15 uur.
- Vr 4 Stabat Mater gebedsgroep**, Steenshuur 17, 10.00 - 11.15 uur.
- Za 5 Gebed missionaire parochie** - Pater Pio, Josephkerk, 10.30 - 12.00 uur: Mis, inleiding en aanbidding
- Zo 6 Ontbijt en Sycamore** bij de Josephkerk (zie blz.9)
- Di 8 Bezinningsavond Opus Dei Dames**
- Za 12 Open kerk actie**
Hartebrugkerk, 13.00 - 16.00 uur
- Zo 13 Palmzondag - begin Goede Week**
- Ma 14 Avond van Barmhartigheid** (zie blz. 8)
- Di 15 Gebedsavond o.l.v. Emmanuel**
- Wo 16 Bezinningsavond Opus Dei Heren**
- Do 17 Witte Donderdag**
- Vr 18 Goede Vrijdag** - vasten en onthouding: geen vlees en sobere maaltijden
- Za 19 Stille Zaterdag** Avond Paaswake
- Zo 20 Verrijzenis van de Heer**
- Ma 21 2^e Paasdag**
- Do 24 Bijbelavond met Marieke Maes**, pastorie van de Maria Middelaeskerk 20.00 -22.00 uur. Aanmelden niet nodig.
- Zo 27 Zondag van Barmhartigheid**
- Di 29 Gebedsavond o.l.v. Emmanuel**

MEI

- Vr 2 Stabat Mater gebedsgroep** (zie 4 april)
- Za 3 Gebed missionaire parochie** - Pater Pio, Josephkerk
- Zo 4 Ontbijt en Sycamore** bij de Josephkerk
- Di 6 Video 1 over Maria**, Steenshuur 17, 20.00 uur (zie blz. 10)
Bezinningsavond Opus Dei Dames
- Zo 11 Roepingenzondag**
- Di 13 Video 2 over Maria**, Steenshuur 17, 20.00 uur
Gebedsavond o.l.v. Emmanuel
- Zo 18 1e Communievieringen**
Lezing Goede Mie (zie blz. 9)
- Zo 25 Tour of Faith** (zie blz. 7)

Nieuws vanuit De Bakkerij

Luierbank

De Bakkerij start met een Luierbank. Luiers én luierbreekjes zijn beschikbaar voor gezinnen die op of onder de armoedegrens leven. Wilt u helpen of bijdragen aan dit initiatief? U kunt (gesloten) verpakking van luiers dagelijks naar De Bakkerij brengen, of een donatie hiervoor overmaken naar het bekende bankrekeningnummer van de Diaconie. Aanmelding en informatie voor gezinnen kan via de mail: tamarabreton@debakkerijleiden.nl



Geen wintersprookje?

De afgelopen tijd wordt ons diaconaal centrum weer regelmatig benaderd voor huisvestingsvragen, van alle leeftijden (net 18 tot flink bejaard), stellen en gezinnen met kinderen, van schrijnend tot ronduit mensonterend. En gevaarlijk. Zo kwamen wij in contact met een jong stel dat woont in een afgelegen garagebox, zonder stromend water of verwarming. Zij slapen op een matras op de grond. Mevrouw is zeven maanden zwanger van hun eerste kindje. Gelukkig konden we dankzij onze contacten opvang regelen. Welkom op deze wereld, lieve Leidse baby. We hopen op een happy end voor jou en je ouders.

Kerkasiel. Een weerglans van het Paaslicht

Vanuit Leiden trokken we met een kleine kerkelijke delegatie naar het kerkasiel Kampen. De plek waar al meer dan drie maanden het gezin Babayants wordt opvangen, wat dreigt uitgezet te worden. Het werden indrukwekkende, heilige uren van samenzijn.



Bij aankomst ontvingen we van een Utrechtse groep het 'Paaslicht' en zongen we gezamenlijk in de kring "Dans nos obscurités". We vervolgden de uren met liturgie, gezang, gebed en gesprek. Tussendoor schoven bezoekers aan en deelden hun bijzondere verhalen. Een mevrouw was de dag ervoor gedoopt, een ander stond voor een ingrijpende levenskeuze, en samen deelden we in alle openheid en kwetsbaarheid wat ons raakte, met veel ontroering.

Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg geen rust, geen ruimte meer kon vinden, een toevluchtsoord in de woestijn.

Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase; hier kan men putten: nieuwe kracht, hier is beschutting voor de nacht, hier is het elke zondag Pasen! Gezegend alwie binnengaat en hier zijn lasten liggen laat.

Maart	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug
25 di Hoogfeest Maria Boodschap				19.00 EV - kapelaan Huntjens		09.00 EV - pastoor Smith		
29 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith		
30 zo		09.30 EV - pastor v/d Helm	11.00 EV - pastor v/d Helm	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kap Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV/KWD - kap. Huntjens
4e zondag veertigdagentijd								
April								April
5 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith		
6 zo		09.30 WG - dhr. Koot	11.00 WG - diaken Clavel	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV/KWD - kap. Huntjens
5e zondag veertigdagentijd								
12 za	19.00 WG - mw. Onderwater					17.00 EV - kapelaan Huntjens		
13 zo		09.30 EV - pastoor Smith	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD NL - kap. Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kap Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG/KWD	11.15 EV/KWD - pater Moons
Palmzondag								
17 Witte Donderdag	19.30 EV - pastoor Smith			19.00 EV - kapelaan Huntjens			19.00 EV - pater Moons	
18 Goede Vrijdag	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg voor kinderen			11.00 Kruisweg voor kinderen 15.00 Kruisweg
19 Stille Zaterdag	19.00 Paaswake - pastoor Smith	21.00 Paaswake - pastoor Smith		09.30 Lauden - pastoor Smith	21.00 Paaswake - kapelaan Huntjens	21.00 Paaswake - Dom Remery	19.00 Oecumenische viering	19.00 Plechtigheden - pater Moons
20 zo		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD - Dom Remery 16.00 Aanbidding en Biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV - kapelaan Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV - pater Gerritsma
Paaszondag								
21 ma				10.00 EV - pastoor Smith	11.30 EV - kapelaan Huntjens			
2e Paasdag								
26 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith		
27 zo		09.30 EV - pastor v/d Helm	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD NL - kap. Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pater Mattheus	11.30 EV/KWD - kap. Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV - pater Hoogenboom
2e zondag van Pasen								
Mei								Mei
3 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens		
4 zo		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - pastor v/d Bie	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG	11.15 EV/KWD - kap. Huntjens
3e zondag van Pasen								
10 za	19.00 WG - mw. Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith		
11 zo		09.30 WG - mw. Dingjan	11.00 EV - pastoor Smith E.H. Communie	10.00 EV/KWD NL - kap. Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kap Huntjens	11.30 EV/KWD - kap. Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV - pater Moons
4e zondag van Pasen								
17 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens		
18 zo		09.30 EV - pastoor Smith E.H. Communie	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV - E.H. Communie - kap. Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV - kap. Huntjens E.H. Communie		09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV - pastoor Smith E.H. Communie
5e zondag van Pasen								

Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebeds- dienst
LAT = Latijnse Mis
NL = Nederlandse Mis

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53

www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrusleiden.nl

Rijndijk 283
2331 AD Leiden
071 531 01 62
secretariaat@lamgodsleiden.nl
(wo 9.30-11.30 u.)
NL09 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

Internet Livestream

25 Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

5 **Kapel RK-Begraafplaats**
Zijlpoort, Haven 64
Dagelijks geopend van 09 - 17 u..
Maandelijkse Mis in de kapel,
1e dinsdag 10.00 uur
1 april en 6 mei
6 **Kapel Roomburgh,**
Hof van Roomburgh 46
Eucharistievieringen, Zondag
meestal om 10.30 uur. Door de
week meestal dinsdag en vrij-
dag om 17.00 uur. Zie voor actu-
ele tijden: www.roomburgh.nl

Weekvieringen in de parochie
Maandag
9.00 EV Lodewijkkerk
Dinsdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Woensdag
9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 EV/WG Goede Herderkerk
18.30 Aanbidding en biecht +
19.00 EV Sint Josephkerk
Donderdag
9.00 EV Lodewijkkerk
Vrijdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Zaterdag
9.30 EV Lodewijkkerk
Zondag
17.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgische feest

29 april
Heilige Catharina van Siena
Als een profetes riep zij de mensen op het vuur van Jezus' liefde in hun harten toe te laten. Ze doorkruiste Italië en reisde naar Avignon om de paus aan te sporen naar Rome terug te keren. Haar geschrift De Dialoog is een prachtig getuigenis van haar geloof. Ze is kerklerares en patrones van Europa.



Alle vieringen van de Goede Week en Paasweek in één overzicht

Vier de Goede Week mee om echt Pasen te kunnen vieren!

PALM/PASSIEZONDAG 12/13 april

Jesus trekt Jeruzalem binnen en de mensen roepen 'Hosanna'. In de vieringen worden de palmtakjes uitgedeeld. Het Passie-evangelie van Lucas wordt gelezen. De mensen roepen 'Kruisig Hem'.

Zaterdag

Sint Petrus	17.00	kapelaan Huntjens
Sint Jan	19.00	Gebedsviering, Margreet Onderwater

Zondag

Goede Herder	09.30	pastoor Smith, gezinsviering
Maria Middelaes	09.30	Gebedsviering
Heilige Lodewijk	10.00	kapelaan Huntjens
Laurentius	11.00	Gebedsviering, Marianne Turk
Hartebrug	11.15	pater Moons
Sint Joseph	11.30	pastoor Smith
Heilige Lodewijk	17.00	kapelaan Huntjens

WITTE DONDERDAG 17 april

Begin heilig Triduüm. Instelling van de Eucharistie en priesterschap, voetwassing en aan eind ontbloting van altaar en wake bij rustaltaar.

Maria Middelaes	19.00	pater Moons
Heilige Lodewijk	19.00	kapelaan Huntjens
Sint Jan	19.30	pastoor Smith

GOEDE VRIJDAG 18 april

Heilige vastendag van lijden en sterven van de Heer en zijn begrafenis. Op de middag de devotie van de kruisweg, de Tocht met het Kruis door de stad. 's Avonds de plechtigheden van deze dag met Passie-evangelie, universele voorbede, kruisverering en heilige Communie.

Kruisweg

Speciaal voor kinderen om 11.00 uur Hartebrug en 15.00 uur in Laurentius, Sint Jan, Goede Herder, Hartebrug, Heilige Lodewijk (kapelaan Huntjens) en Sint Joseph (pastoor Smith)

16.15 uur Tocht met het Kruis door hart van de stad met gebedsstaties. Beginlocatie Hooglandsekerk, eindlocatie H. Lodewijkkerk met erna verering van de Kruisreliëk.

Plechtige liturgie

Goede Herder	19.30	pastoor Smith
Hartebrug	19.00	pater Moons
Heilige Lodewijk	19.00	kapelaan Huntjens

Oecumenische viering in Maria Middelaes om 19.00 uur

STILLE ZATERDAG 19 april

Dag van het dood zijn van de Heer, zijn gang ter helle en het waken in geloof met Maria.

Heilige Lodewijk	09.30	Lezingendienst en gebeden uit de oosters orthodoxe traditie - pastoor Smith
------------------	-------	---



6^e kruiswegstatie Sint Jankerk

PAASWAKE 19 april

Zegenen en ontsteken Paaskaars en kaarsjes in de donkere kerk, lezingen uit de Schrift, zegenen van doopwater en hernieuwen van de doopbelofte, doop van volwassenen en heilige Eucharistie

Sint Jan	19.00	pastoor Smith, dames en heren koor
Goede Herder	21.00	pastoor Smith, Middenjongerenkoor
Sint Petrus	21.00	don Remery, Petruskoor
Sint Joseph	21.00	kapelaan Huntjens - doop van 2 volwassenen - Paaskoor en erna ontmoeting

PAASZONDAG 20 april

De Heer is verrezen! De Heer is waarlijk verrezen!

Goede Herder	09.30	kapelaan Huntjens
Maria Middelaes	09.30	pastoor Smith
Heilige Lodewijk	10.00	don Remery
Laurentius	11.00	pastoor Smith
Hartebrug	11.15	pater Gerritsma
Sint Joseph	11.30	kapelaan Huntjens
Heilige Lodewijk	17.00	pastoor Smith (Engelse Mis)

TWEEDE PAASDAG 21 april

Heilige Lodewijk	10.00	pastoor Smith
Sint Joseph	11.30	kapelaan Huntjens

Zondag van Barmhartigheid 26/27 april
Beloken Pasen. De verrezen Heer toont zijn doorstoken zijde aan Thomas. De apostel aanbidt Jezus en zegt: "Mijn Heer en mijn God."

Zie de website of het parochieblad voor alle vieringen op deze dag.

Adressen van de kerken

Josephkerk: Herensingel 3, Leiden
Lodewijkkerk: Steenshuur 19, Leiden
Maria Middelaeskerk: Rijndijk 283, Leiden
Petruskerk: Lammenschansweg 40A, Leiden
Hartebrugkerk: Haarlemmerstraat 110, Leiden
Sint Janskerk: Zuidbuurtseweg 15, Zoeterwoude
Laurentiuskerk: Dr. Van Noortstraat 88, Stompwijk
Goede Herderkerk: Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude-Rijndijk

