

LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de parochiekernen Lam Gods, Sint Petrus en Hartebrugkerk over het Laudato Si project in Regio-Zuid.



“Schepping: ons een zorg”



Van de Belhamel

AAN DE SLAG

Op 1 september is ons Laudato Si jaar begonnen met o.a. het onthullen van een Groene Kerk plaquette. Het is de bedoeling dat deze plaquette uiteindelijk op al onze kerken komt te hangen. Ze zijn wel wat op ‘de groei gekocht’, we zijn wat je noemt Groene-kerk-in-wording.

Datzelfde geldt eigenlijk ook voor het Laudato Si jaar zelf, we hebben ideeën gelanceerd en belofte gedaan. Nu moeten wij onze beloften waarmaken. Dat is niet alleen de taak van de projectgroep. Het gaat daarbij ook niet om een hoeveelheid aan activiteiten maar om een veranderingsproces, een anders kijken naar en omgaan met de Schepping en de schepselen.

Het is daarom dat er naar alle raden, werkgroepen en commissie een brief gaat. In deze brief wordt gevraagd naar ideeën maar vooral ook: ‘Hoe gaan jullie binnen jullie geleding werk maken van de oproep die de Paus doet, om zorg te dragen voor ons gezamenlijke huis? Daarover willen we regelmatig in deze krant berichten.



Marlène Falke, Pastoraal Werker

Ons nieuwe logo

Het is u zeker niet ontgaan dat wij een nieuw logo hebben! Dit prachtige logo is door Carel Bruens ontworpen (de wedstrijd heeft geen inzendingen opgeleverd) en wordt voortaan op onze website, flyers en uiteraard de Laudato Si Krant gebruikt.

Carl Bruens: “Voor de meeste mensen moeten de woorden ‘Laudato Si’ vertaald worden. Het moet duidelijk zijn dat het over de aarde gaat. Met de boom denk ik aan de rijkdom en kracht van de natuur. Het huis is het ‘gemeenschappelijke huis’ waar de Paus in zijn encycliek het over heeft. Water is onmisbaar en de vis stelt de zuiverheid van het water voor. De mens juicht God in zijn schepping toe.”

Als je goed kijkt, zie je ook een kruis. Heel subtiel maar wél centraal. En ‘Laudato Si’? Dat betekent ‘Wees geprezen!’

De melkpakwedstijd voor de kinderen is t/m de herfstvakantie verlengd. Inzendingen naar petrusenpaulusleiden@gmail.com

In dit nummer:

Voorwoord door p.w.
Marlène Falke

Ons nieuwe logo

Wat zegt de Paus?

Nuttige links

De Amazonesynode

Programma Laudato Si

Eco-tip van de maand

Wat zegt de Paus?

Citaten uit “Laudato Si”¹

Wanneer wij het hebben over “milieu”, verwijzen wij ... naar een bijzondere relatie: die tussen de natuur en de maatschappij die haar bewoont. Dit verhindert ons de natuur te beschouwen als iets dat los van ons staat, of als een pure omlijsting van ons leven.



Nuttige links



Onze Website: <https://rkleiden.nl/laudato-si/>

Deze maand raden wij de website van de Laudato Si' werkgroep Nederland aan. Hier vind je interessante artikelen en links: www.laudato-si.nl/ ¹De integrale tekst van de baanbrekende encycliek “Laudato Si” is te vinden op www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000

Amazone: Nieuwe Wegen voor de Kerk en voor een integrale ecologie



Amazonesynode 6 tot 27 oktober

Amazonië staat in brand. Maar de Paus vraagt ons een ander vuur aan te steken, een vuur dat redt, een vuur dat door de Heilige Geest wordt gevoed. “Gods vuur is een warmte dat aantrekt en verbindt. Het wordt gevoed door delen en niet door winst.” Met deze woorden en onder de hoede van de Heilige Franciscus van

Assisi ging de Amazonesynode op zondag 6 oktober van start. De synode is een vergadering van bisschoppen en adviseurs in het Vaticaan om de ecologische, politieke en pastorale problemen van het Amazonegebied te bespreken.

Het Amazonegebied verspreid zich over negen landen en omvat 40% van de werelds regenwoud. Als “longen” van de aarde en met zijn rijkdom aan planten en dieren is het onmisbaar voor *iedereen* op onze planeet. Het is ook “thuis” voor inheemse stammen en kleine boeren die vaak, in het belang van ontbossing en ontginning, bedreigd en vermoord worden. Regeringen en bedrijven beschouwen Amazonië niet als een regenwoud waar mensen wonen maar als een mijnstreek voor olie, goud en coltan.

Een inheemse zegt: “De multinationals hebben de aderen van Moeder Aarde doorgesneden. Wij willen dat onze schreeuw door de hele wereld wordt gehoord.” Tijdens de synode wordt naar deze woorden geluisterd.

Meer info op: www.deroerom.nl/pagina/5838/synode_amazone



Laudato Si Programma Regio-Zuid oktober/november

18 oktober Film en Spiritualiteit: Zorg voor de Schepping
19.15u Hartebrugkerk: “The Good Lie”

27 oktober Taizé-Viering: “Water”
19.00u Maria Middelaars: Oecumenische viering met projectkoor

2 november Open kerk rond Allerzielen
14-16u Hartebrugkerk: Franciscaanse verhalen in de dagkapel

06 november Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS)
14-17u Antonius: Bijeenkomst. Deelname mogelijk na
aanmelding via kootleo@hotmail.com

17 november Wereld Gebedsdag voor de armen
Regio-Zuid: Laudato Si activiteit

22 november Film en Spiritualiteit: Zorg voor de Schepping
19.15u Hartebrugkerk: “Homeless at Harvard”

24 november Film en Spiritualiteit: Kindermatinee
13.00u Hartebrugkerk: “The Lion King” (met popcorn) *

Voor meer informatie over het programma zie onze website

* Breng je eigen duurzame kom!

Eco-tips

Genadeloos gaat de ontbossing door omdat *wij* ijs, koek en shampoo kopen waarin palmolie wordt verwerkt. Zet druk op de producenten door deze producten niet te kopen! Kijk dus altijd naar de etiket of ga na <https://milieudefensie.nl/actueel/producten-met-palmolie>.

