

Nieuws & Activiteiten



Eerste Heilige Communie Viering op zondag 27 september

Wij verheugen ons op de eerste heilige communie van Victor, Mylo, Joël, Oliwia, Nina, Paulina, Philippe, Oliwier, Hanna en Naomi.

Onze Vormelingen

Wij bidden voor de zes jonge mensen die binnenkort door de bisschop worden gevormd:



Sebastian, Christine, Karla, Elio, Emilie en Robert.

Oproep voor nieuwe misdienaars en junioracoliëten

Misdienaars helpen de priester tijdens de zondagse Eucharistieviering. Ze dragen de kaarsen bij het Evangelie en brengen de gaven naar het altaar. De oudere misdienaars (junior-acoliëten) mogen ook wieroken. Elk jaar is er een misdienaarsuitje met etentje wat altijd heel gezellig is!

Je mag misdienaar worden als je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan en vanaf je Vormsel mag je junior-acoliët zijn.

Wil je meer weten of een keertje proefdraaien? Vraag het dan aan Cora Geerlings of Martijn van Nijnanten:

cwm.geerlings@gmail.com
mvannijnanten@gmail.com



DE KINDERBRUG (vakantie-editie)

Informatieblad voor kinderen in de Hartebrugkerk (ook in samenwerking met de Sint Petrus en Lam Gods) Nr. 41 sept/okt 2020



Lieve Ouders en Kinderen,

Welkom terug na de zomervakantie! Het schooljaar begint weer en in de kerk zijn wij bezig een leuk programma van activiteiten voor jullie in elkaar te zetten. En voor de kinderen die Eerste Heilige Communie en Vormsel gaan doen, is het tijd om de draad weer op te pakken en naar de vieringen uit te kijken.



Tijdens de maand september en tot het Feest van de Heilige Franciscus op 4 oktober willen wij extra aandacht aan de natuur geven. Deze weken heten ook "Scheppingsperiode". Hoe wij dat gaan doen, kan je hier lezen!

Veel liefs van het team xxxx

Begin seizoen op zondag 6 september met twee activiteiten

Jubileum Pater Leo van Ulden

Tijdens de kinderwoorddienst gaan wij een leuke kaart maken voor Pater Leo die zijn 60^{ste} jubileum als Franciscaan viert.

Scheppingsperiode

Na de Mis en kinderslunch vieren wij het begin van de scheppingsperiode door bloemen te planten.



Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15 in de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110)

6 september: 23^{ste} zondag door het jaar. Jubileum van Pater Leo van Ulden. 60 jaar Franciscaan!

Jesus zegt: "Als jullie een meningsverschil hebben, probeer dan tot een akkoord te komen. Blijf steeds proberen! Waar twee of drie mensen in Mijn naam bij elkaar komen, ben Ik in hun midden."

Tijdens de kinderwoorddienst gaan wij iets leuks voor Pater Leo maken. Na de Mis is er ook een lunch voor de kinderen.



20 september: 25^{ste} zondag door het jaar

Vandaag horen wij een verhaal over arbeiders die in een wijngaard werken. Sommigen werken de hele dag in de brandende zon maar anderen werken maar een paar uren. Krijgen ze dezelfde loon?

27 september: Eerste Heilige Communieviering. Iedereen zit in de kerk!

4 oktober: Feest van de Heilige Franciscus van Assisi

Franciscus wist dat de armste mensen en de kleinste dieren allemaal kinderen van God zijn. Vandaag mogen alle kinderen de kerk in processie binnenkomen!

Na de Mis is er ook een lunch voor de kinderen



18 oktober: 29^{ste} zondag door het jaar

Mensen komen met een strikvraag naar Jezus toe. Ze vragen Hem of het goed is om belasting aan de Keizer te betalen. Over welke keizer ging het en wat was het antwoord van Jezus?

1 november: Hoogfeest van Allerheiligen

Op 1 november denken wij aan de vele mensen die trouw aan Jezus zijn gebleven en nu met Hem in de hemel zijn.

De kinderlunches zijn op de eerste zondag van de maand aansluitend aan de Mis van 11.15 uur in de Romanuszaal. Dus **6 september, 4 oktober, 1 november** en **6 december**. Iedereen is welkom!



Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 9:30 in de Maria Middelaars (Rijndijk 283)

In onze zusterkerk, Maria Middelaars, is er elke vierde zondag een kinderwoorddienst tijdens de Mis van 9.30 uur.



zondag 27

september: Een man heeft twee zoons. De vader vraagt de jongens een klusje te doen. Wat gebeurt er?



zondag 27 oktober: Jezus geeft ons twee belangrijke regels. Soms zijn er zoveel regels dat wij niet weten waar wij moeten beginnen. Maar als wij deze twee volgen kan het niet mis gaan!

Catecheseclub Vriendjes van Franciscus

De patroon van onze club is de Heilige Franciscus van Assisi die veel liefde had voor God, mens en dier. Daarom is ons motto:

Liefde voor God, liefde voor elkaar en liefde voor de natuur.

De club is bedoeld voor kinderen **van groep 5 t/m groep 7** maar broertjes en zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom. De maandelijkse bijeenkomsten zijn boeiend en interactief en elk seizoen zetten wij een nieuw programma in elkaar. Dit jaar is ons thema **"Laudato Si!"** na de encycliek van Paus Franciscus.



Wij beginnen met een practicum op zondag 6 september na de Mis van 11.15 uur en de kinderlunch. Wij gaan onze handen uit de mouwen steken en een bloembak inrichten!