

Nieuws & Activiteiten

Er is een leuke activiteit voor kinderen van alle leeftijden op **zaterdag 14 maart van 14.00 tot 15.30** in de Romanuszaal met als thema:

“ 40 jaar in de woestijn!”

Samen met Mozes en het volk Israël gaan wij een tocht door de grote woestijn maken. Daar zullen wij veel avonturen beleven, maar eerst moeten wij ontsnappen aan de soldaten van de Farao. Gaat het lukken?



Op **zaterdag 4 april van 14.00 tot 15.30 uur** gaan wij **Palmpaasstokken maken in de Romanuszaal**



Wij zorgen voor de stok, het crêpepapier en de broodhaan. Breng jij snoep en andere versiering mee? In de pauze is er limonade met een klein hapje. Daarna leggen wij de stokken klaar voor de intocht op Palmzondag. Iedereen is welkom!

Doe mee voor Guinee!

Ook dit jaar houden de tieners een kleine markt voor de Vastenactie. Wij zoeken enthousiaste bakkers, knutselaars en donateurs. Als je mee wilt doen, neem dan contact op met Maaïke of Victoria: m.elinkschuurman@me.com of vj.twist@kpnplanet.nl



DE KINDERBRUG

Informatieblad voor kinderen in de Hartebrugkerk (ook in samenwerking met de Sint Petrus en Lam Gods) Nr. 37 mrt/apr 2020



Lieve Ouders en Kinderen,

Carnival is net voorbij en de lente gaat beginnen. De krokussen en narcissen bloeien al in de tuinen en parken van ons land. Ook de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op het grote feest van Pasen is begonnen.

Het is een traditie dat wij in deze periode extra aandacht geven aan mensen die onze hulp nodig hebben door mee te doen met de Vastenactie. Dit jaar steunen wij een project van stichting Fidesco die mensen in het Afrikaanse land Guinee helpen.



Daar leven veel arme mensen en niet iedereen heeft toegang tot een dokter. In de stad Conakry is er een gezondheidscentrum 'Saint Gabriel de Matoto' dat probeert de armste mensen, vooral vrouwen en kinderen, te helpen. Maar de kliniek is verouderd en ze hebben geld nodig om de hygiëne te kunnen verbeteren. Hoe wij kunnen helpen, lees je hier!

In de aanloop naar Pasen hebben wij veel extra activiteiten. Wij beginnen met een 40-dagentijdactiviteit voor kinderen van alle leeftijden op zaterdag 14 maart.



Tot dan, geniet van de lente en zorg nog steeds voor de vogels!

Veel liefs van het team xxxx



Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15 in de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110)



1 maart: 1^{ste} zondag in de 40-dagentijd

Jezus gaat naar de woestijn om te bidden en vasten. Wat gebeurt daar? En wat is de 40-dagentijd eigenlijk?

15 maart: 3^{de} zondag in de 40-dagentijd

Jezus ontmoet een vrouw bij een waterput. Jezus vraagt de vrouw om water



maar dan vertelt Hij over levend water!



Zondag 29 maart:

5^{de} zondag in de 40-dagentijd

Maria en Marta zijn goede vrienden van Jezus. Als hun broeder Lazarus dood gaat hebben ze veel verdriet. Maar ze weten dat Jezus alles weer goed zal maken.

Zondag 4 april: Palmzondag

Met versierde Palmpaasstokken lopen wij de Kerk binnen, zoals de kinderen lang geleden Jezus hebben toegejuicht toen hij op een ezel Jerusalem binnen reed.



Zondag 12 april: Hoogfeest van Pasen

Op deze grote feestdag zitten wij met elkaar in de kerk!

Zondag 19 april: 3^{de} zondag van Pasen

Jezus is opgestaan uit de dood en bezoekt zijn vrienden. Thomas is er niet en gelooft niet dat Jezus weer leeft.



Lunch in de Romanuszaal van de Hartebrug

Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom bij onze lekkere lunches na de Mis van 11.15 uur.

De volgende lunches zijn op **1 maart, 5 april en 3 mei.**

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 9:30 in de Maria Middelaes (Rijndijk 283)

Zondag 22 maart: 4^{de} zondag in de 40-dagentijd

Jezus geneest een man die blind geboren is. Hij zegt tegen de mensen: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt, loopt niet meer in de duisternis maar heeft licht dat leven geeft."



Zondag 4 april: Palmzondag

Met versierde Palmpaasstokken lopen wij de Kerk binnen, zoals lang geleden de kinderen van Jerusalem Jezus hebben toegejuicht.



De Goede Week en Pasen 2020

De Goede Week loopt van Palmzondag (Palmzondag) tot Stille Zaterdag. Pasen begint met de nachtwake in de nacht van zaterdag op zondag. Daarna begint de Paastijd die 50 dagen duurt en met Pinksteren eindigt. Hier zijn de activiteiten voor de kinderen rond de Goede Week en Pasen:

- zaterdag 4 april: Palmpaasstokken maken in de Romanuszaal 14.00 (ook in de Maria Middelaes vanaf 15.00 uur)
- zondag 5 april: Palmpaasprocessie in de Mis van 11:15 met uitgebreide kinderwoorddienst
- vrijdag 10 april: De kruisweg voor kinderen op Goede Vrijdag 11.00 gevolgd door activiteit "maak je eigen Paastuin"
- zaterdag 11 april: Paaswake in de Sint Petruskerk 21.00 (een bijzonder belevenis voor de oudere kinderen)
- zondag 12 april: Paaszondag! Na de Mis van 11:15 is er een verrassing voor iedereen!



Catecheseclub de Vriendjes van Franciscus

"Liefde voor God, Liefde voor elkaar, Liefde voor de natuur"

De catecheseclub is geschikt voor nieuwsgierige kinderen **van groep 5 t/m groep 7** maar broertjes en zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom.



De eerstvolgende bijeenkomst van de Vriendjes is op **zaterdag 16 mei** en gaat over "De onzichtbare krachten van het universum." Meer info via: vj.twist@kpnplanet.nl