

Nieuws & Activiteiten



Laudato Si Jaar begint met 'ploggen'

Op zondag 1 september, kort na 13.00 uur en gewapend met grijpers, handschoenen en vuilniszakken, begon een enthousiaste groep

'ploggers' hun wandeling van de Hartebrug naar de Antoniuskerk. De zon scheen en de sfeer was relaxed. De kinderen vonden het een groot avontuur om door de stad te lopen op zoek naar allerlei afval die ze in de grote vuilniszakken konden stoppen. Iedereen was zo bezig met het oprapen van straatvuil dat wij het nauwelijks in de gaten hadden dat wij om 14.00 uur bij de Antonius waren verwacht voor een lekkere High Tea en marktje met allerlei ideeën over hoe wij beter voor onze planeet kunnen zorgen.



Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, vooral door mijnheer broeder zon, die de dag is en door wie Gij ons verlicht.

En hij is mooi en straalt met grote pracht.
Van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

DE KINDERBRUG



Informatieblad voor kinderen in de Hartebrugkerk (ook in samenwerking met de Sint Petrus en Lam Gods) Nr. 34 sept/okt 2019

Lieve Ouders en Kinderen,

Een nieuw seizoen, een nieuw begin. Ons Laudato-Si-Jaar, een jaar waarin wij meer aandacht aan Gods Schepping willen geven, is net begonnen. Veel van onze activiteiten zullen met dit thema bezig zijn. En natuurlijk gaan wij door met onze catechese club "De



Vriendjes van Franciscus". Op 6 oktober vieren wij de feestdag van onze geliefde Franciscus met een processie, kinderwoorddienst en een lekkere biologische lunch.

Ook dit jaar hebben wij een Jongerenkalender ontworpen. Erg handig met al die feestdagen en activiteiten. Je kunt jouw kalender bij ons tijdens de kinderwoorddienst ophalen.

Tenslotte hebben wij een leuke wedstrijd voor jullie: Wat kan je van een melkpak maken? Stuur een foto van jouw idee voor 27 september naar Petrusenpaulusleiden@gmail.com en win liefst 4 repen Tony's Chocolonely. Geniet van het mooie najaar!



Veel liefs van het team Xxxx

(contact: vj.twist@kpnplanet.nl)

Alvast een paar belangrijke data:

zondag 15 september: Terugkomstviering Eerste Heilige Communicanten

zaterdag 21 september: Bijeenkomst van de Vriendjes van Franciscus

Het misdienaarsuitje wordt in oktober gehouden. Meer Informatie volgt binnenkort.

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15 in de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110)



Zondag 1 sept: Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping Paus Franciscus vraagt ons om beter voor Gods mooie wereld te zorgen. Wij maken de natuur kapot en dat mag niet. Heb jij ideeën over hoe wij beter voor de natuur kunnen zorgen?

Zondag 15 sept: 24 de zondag door het jaar

Een herder heeft 100 schapen maar één daarvan is weggelopen. Wat doet hij dan? Een man heeft twee zonen. Eén blijft bij zijn vader maar de andere verlaat het huis. Hoe loopt het verhaal af?



Zondag 29 sept: 26de zondag door het jaar



Jezus leert ons dat wij ons hart open moeten zetten voor mensen die arm zijn en onze hulp nodig hebben. Vandaag is het is ook het feest van de aartsengelen Michael, Gabriel en Raphael.

Zondag 6 okt: Feest van de Heilige Franciscus (van 4 oktober) Vandaag is het een groot feest in de Hartebrugkerk om het leven van de grote Heilige Franciscus te vieren. Wij beginnen met een mooie processie. Kom op tijd!

Zondag 20 okt: 29ste zondag door het jaar

Wij horen dat als je iets wilt, moet je niet opgeven! Als je bidt zal je hemelse Vader je zeker horen.



Lunch in de Romanuszaal van de Hartebrug

Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom bij onze lekkere kinderlunches na de Mis van 11.15 uur. De volgende lunches zijn op **1 september en 6 oktober**.

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 9:30 in de Maria Middelaars (Rijndijk 283)



Zondag 29 sept: 26de zondag door het jaar

Jezus vertelt een verhaal over een rijke man die mooie kleren draagt en elke dag aan het feesten is en een arme man die ziek is en niets te eten heeft. De rijke man en de arme man gaan allebei dood. Wat gebeurt nu?



Zondag 27 okt: 30^{ste} zondag door het jaar

Twee mensen gaan naar de tempel om te bidden. Maar ze doen het op twee verschillende manieren. Welke is beter?

Onze catecheseclub de Vriendjes van Franciscus

*“Liefde voor God, Liefde voor elkaar,
Liefde voor de natuur.”*

Elk seizoen zetten wij een boeiend programma in elkaar met gevarieerde en interactieve bijeenkomsten. Thema dit jaar is **“DE ELEMENTEN”**. De club is geschikt voor nieuwsgierige kinderen **van groep 5 t/m groep 7** maar broertjes en zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom.



Wij komen bij elkaar in de **sacristie van de Hartebrugkerk**, ingang Haarlemmerstraat 110, op zaterdagmiddag van **15.30 tot 17.00 uur**. De data in het najaar zijn: **21 september, 12 oktober en 9 november**. Voor meer informatie, stuur een mail aan Victoria vj.twist@kpnplanet.nl