

Een ongeken­de situatie – Gebed, contact en ver­trouwen

21-3-2020 Zondag Laetare

Beste medeparochianen,

Op Aswoensdag begonnen we ons voor te bereiden op de Goede Week en Pasen. We maakten onze 'vasten-voornemens' en overal begon al gewerkt te worden aan de liturgie en koorzang voor Palmzondag, het Triduüm met natuurlijk Pasen. De Vastenactie, de Vormsel- en 1^e Communie-voorbereiding waren in volle gang. Maar alles is nu stil gelegd. Zelfs de Zondagvieringen en de Weekmissen. Ongekend. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, zeggen dat dit toen nooit gebeurd is.

Heel de wereld is door dit ongeken­de getroffen. Wie had een paar weken geleden kunnen denken, dat alles wat we graag doen, elkaar ontmoeten, sporten, reizen, uit eten gaan, winkelen en zo veel meer, een tijd niet meer kan.

En het ongeken­de maakt ons ook angstig: hoe gaat het lopen? Wie gaat het treffen? Hoe verder met werk en met bedrijven die in financiële nood kunnen gaan verkeren? Zorg over onze ouderen en zieken, over de kinderen, over on­zelf...

Tegelijk zien we ook een nieuw soort solidariteit ontstaan: verplegend personeel dat bewonderenswaardige zorg verleent, vrijwilligers die zich aanmelden voor de zorg, burens die spontaan aanbieden boodschappen te doen, jongeren die zich melden om ouderen te gaan helpen, China dat artsen stuurt naar Italië, personeel dat doorwerkt waar nodig en mogelijk...

Ook onze thuis­situaties zijn veranderd: Gezinnen 24/7 samen in huis, kinderen en jongeren die via internet verder leren, maar ook een nieuw soort alleen-zijn en het zware van het moeten wachten op wat komen gaat.

Toch 'in beweging' blijven

Ook al is alles stil gevallen zoals wij het gewend waren, laten we toch 'in beweging' blijven.

Graag sporen wij u aan om:

- Op welke wijze ook **op zondag de Eucharistieviering** te blijven volgen. Via de TV of internet. En die ook echt mee te bidden, bijvoorbeeld door bepaalde houdingen ook aan te nemen zoals het staan bij Evangelie. De geestelijke Communie is een prachtige weg om zo met de Heer verbonden te zijn (en met elkaar!).
De priesters van de parochie vieren de Mis elke dag namens u en voor u.
- Elke dag **momenten van gebed en bezinning** te nemen. Onze bisschop spreekt over de Rozenkrans en het lezen in de Schrift (Jaar van het Woord!). U kunt bijvoorbeeld de lezingen van de dag volgen om zo deze Veertigdagentijd te beleven.
- Om ons meer **te verdiepen in het geloof**. Er staan vast nog ongelezen boeken in de kast, of een boek dat herlezen waard is. Ook via internet is veel te vinden en Radio Maria geeft mooie bezinningen. Volgt u ook de parochiesite en de site van uw kerk hierover.
- Met de **Vormelingen en 1^e Communicanten** de stappen door te nemen om toch op weg te blijven. Bas zal hiervoor handreikingen geven.
- Van tijd tot tijd een van de kerken die open zijn binnen te lopen en te bidden en iets voor de voedselbank achterlaten.

Dat doet velen heel goed, merken we nu al. **De kerken zijn dus niet gesloten**, maar de gezamenlijke vieringen zijn uitgesteld.

De Harteburg en Goede Herder zijn dagelijks open. De Joseph is op zondag open van 14.00 – 16.00 uur voor aanbidding en gaat mogelijk ook vaker open overdag.

Contact houden en mogelijk maken

We horen dat er allerlei initiatieven ontstaan om onderling contact te houden. Vooral als er meer weken voorbij gaan is dit heel belangrijk. Mensen die we in de kerk zagen, ontmoeten we daar nu even niet meer. Dus goed om even te bellen of een berichtje te sturen.

Wij van het PT zijn natuurlijk ook beschikbaar per telefoon of per email (zie onder). Waar mogelijk kan er een gesprek zijn via een van de internetmiddelen (Facetime, zoom, skype...), zodat we elkaar ook kunnen zien.

Aarzelt u dus niet contact met een van ons op te nemen.

Wij van onze kant zullen ook actief zijn om contacten te onderhouden.

Tijd van bezinning

Wat er plaatsvindt, is ongekend. Een wereld die dacht 'lekker te draaien' wordt stil gelegd. Misschien ook de lokale Kerk die dacht 'zo gaan we verder', wordt stil gelegd. Alles lijkt teruggebracht te worden tot het wezenlijke. Daarmee is dit ook een tijd van bezinning.

Vind ik werkelijk steun in mijn band met de Heer? Wat betekent de Zondagsviering echt voor mij? Lukt het me om trouw te blijven in het gebed? Sta ik werkelijk klaar voor de ander als het er op aan komt?

Maar misschien gaat het nog dieper. Het is een tijd van gezamenlijke onderscheiding welke richting de Heer ons uit wil gidsen, als dit alles achter de rug is.

De Goede Week en Pasen

De Goede Week en Pasen kunnen dus niet gevierd worden in open kerken. Maar we gaan ze wel vieren. Hoe u deze dagen dan thuis kunt meevieren, zullen we aanreiken wanneer ze naderen.

Tijd van gezamenlijk gebed en vertrouwen

Mogen we u nogmaals vragen u aan te sluiten bij het gezamenlijk gebed dat nu wereldwijd vorm vindt. Want de Heer is bij machte het tij te keren.

Bijvoorbeeld

- Volg de viering van de Eucharistie dagelijks op Radio Maria (09.00 en 19.00 uur) en op zondagen via de TV NPO 2 (met om 09.45 uur het geloofsgesprek) of via de media.
- Bid (samen, met het gezin) **de Rozenkrans**. Mogelijk kan dat binnenkort ook via internet met medeparochianen en leden van het PT.
- Vergeet **het gebed van de bisschoppen** niet. (zie bijlage)
- Loop **een van de open kerken** binnen (en denk ook aan de voedselbank!).

Laten we samen de genade vragen om op de Heer te blijven vertrouwen. **Hoe zaken ook lopen we zijn in Zijn Hand**. Hij behoedt ons en bewaart ons leven zelfs door de dood heen.

Na Goede Vrijdag en Stille Zaterdag komt Pasen.

Hartelijke groet en in Christus met u verbonden,

Pastoor Broeders	06 27 14 01 17 / w.p.l.broeders@gmail.com
Pastoor Smith	071 513 0700 / jhsmithpr@gmail.com
Diaken Clavel	06 53 73 23 62 / diakengjclavel@gmail.com
Pastoraal werker Bas van Pampus	06 52 24 68 26 / pwbasleiden@gmail.com
Pastoraal werker Marlène Falke-De Hoogh	06 53 24 91 87 / m.dehoogh@hotmail.com

Geestelijke Communie

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Gebed van de bisschoppen

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
 vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.