



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Sint-Petruskerk | **december 2021** |

De Advent, op weg naar het Licht | Adventus betekent ‘komst’. Het zijn vier weken die in de liturgie paars gekleurd zijn. Die kleur zou staan voor ‘boete en bezinning’. We tellen immers de dagen tot de komst van die Koning in een kribbe, Jezus Christus, Hij die Licht is en Leven brengt: een hoopvolle belofte die alle mensen ten deel valt, in alle tijden. Laat die hoop ons als mensen samenbrengen! Hoe toepasselijk in de donkerte van vandaag de dag! Laten we dan ook gebruik maken van deze tijd, om – dwars door alle angst, verdeeldheid en onzekerheid heen – met dankbaarheid te kijken naar zowel de grotere lichten in ons leven als de lichtpuntjes van alledag. Opdat we met de vlam van een dankbaar hart tot voeding mogen zijn voor een licht-zee van liefde in de wereld als rode loper voor die Koning... Ik wens u verdieping toe langs de weg van de advent!

Sam van Gent, stagiair-pastoraal werker Regio Zuid

Sam van Gent loopt sinds kort stage in onze Regio Zuid, bij pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh: “Ik doe dat als student theologie aan de Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht. Die studie leidt op tot pastoraal werker of geestelijk begeleider. Met die opleiding kun je veel kanten op, denk aan journalistiek, politie en zelfs het bedrijfsleven. Zelf liep ik vooral stage in de ouderenzorg, maar na de donkerte in het afgelopen jaar besloot ik ook het werken in de parochie te verkennen, dicht bij de traditie waar ik zelf het Licht vond. Ik woon in de abdij van Egmond, waar ik meeleeft met de monniken om te onderzoeken of mijn roeping daar ligt, of toch in het parochiepastoraat. Ik hoop velen van u te ontmoeten het komende half jaar, voor een kennismaking of bij een van de activiteiten.”



Coronamaatregelen

Het coronavirus blijft rondwaren. Voor alle activiteiten in de kerk geldt anderhalve meter afstand houden, handen desinfecteren, mondkapje dragen bij het lopen in de kerk. Als het om kerkelijke vieringen gaat, hoeft men geen coronatoegangsbewijs (QR-code) te tonen, zo hebben de bisschoppen eerder besloten. **Als activiteiten niet kunnen doorgaan door aangescherpte coronamaatregelen in december, laten we u dat weten.**

Vespers bidden in de Advent

In de vier Adventsweken gaan wij in de Sint-Petruskerk de vespers bidden. Dit doen wij op de donderdagen (2-12, 9-12, 16-12 en 23-12) aan het eind van de middag, van 17.00 uur tot 17.20 uur. Teksten liggen klaar. Van harte welkom.

Kerstactie Petruskerk



Zoals de traditie al vele jaren is, zullen de wijkcontactpersonen van de Petruskerk in de dagen vóór Kerstmis een attentie brengen bij medeparochianen die om wat voor reden dan ook in de kersttijd extra aandacht verdienen. Mist u de deurcollectes in de kerk en wilt u toch een bijdrage doneren, dan kunt u dit doen op bankrekening NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint-Petrus o.v.v. Kerstactie. We hopen dat we weer op u kunnen rekenen.

Kerstsamenzang in de Petruskerk

Samen kerstliedjes zingen in een sfeervolle kerk. Het is al jarenlang een traditie in de Petruskerk op de zondag voor Kerstmis. Dit jaar op zondag 19 december van 16.00 uur tot circa 17.00 uur. Het kerstverhaal wordt op een eigentijdse wijze verteld.

En dit jaar zal een speciaal Kerstensemble van het



Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek liedjes begeleiden en een mini-concert geven. Parochianen en buurtgenoten, iedereen is van harte welkom. Na afloop is er glühwein en warme chocolademelk.

Concerten in kerstsfeer

De Wijkraad Stevenshof (werkgroep Kunst en Cultuur) organiseert op zondagmiddag 12 december een concert in de **Maria Middelaeskerk**, Kamermuziek in Kerstsfeer 2021, van 15:30 tot circa 17:00 uur. Kaarten en meer informatie vindt u [online](#).

In de **Hartebrugkerk** geeft het Hartebrugkoor op 19 december om 15.00 uur een kerstconcert.

Kindje wiegen

Op Eerste Kerstdag is er in de **Petruskerk** om 12.00 uur voor gezinnen met jonge kinderen het traditionele Kindje wiegen. Bij de kerststal wordt het kerstverhaal verteld en worden kerstliedjes gezongen, begeleid op piano. Ook de kinderen kunnen, onder meer op de tamboerijn, muziek maken. Vanwege de geboorte van Christus zijn er ook beschuit met muisjes. Heel leuk, heel ontspannen, bij een prachtige kerststal. Ook in de **Hartebrug** is op Eerste Kerstdag kindje wiegen, om 13.00 uur.



Oudjaarsvieringen



In de **Antoniuserk** vindt op oudjaarsdag om 17.00 uur de oecumenische oudjaarsviering plaats. We staan stil bij wat 2021 ons bracht aan lief en leed en smeken Gods zegen af over het jaar dat komen gaat. Als de coronaregels het toelaten, is er na afloop een glaasje glühwein en een oliebol.

In de **Petruskerk** is er op oudjaarsavond om 17.00 uur een vesperviering, waar pastoraal werker Marlène Falke zal voorgaan. Ook daar na afloop glühwein en olieballen.

Catechese

De laatste bijbelstudie van 2021 onder leiding van catechete Marieke Maes wordt gehouden op donderdag 16 december. Aanvang 20.00 uur. De avond wordt (waarschijnlijk) gehouden in de dagkapel van de Antoniuskerk (eventueel wordt uitgeweken naar digitale bijeenkomst per zoom). Voor inlichtingen: Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com.

Livestreams ook vanuit de Antoniuskerk

Zoals de Hartebrug al langer doet, zo kunnen de vieringen vanuit de Antoniuskerk nu ook online bijgewoond worden. Ze zijn via www.kerkdienstgemist.nl te volgen, zowel rechtstreeks als later op een door u zelf te kiezen tijdstip.

Het team dat de uitzendingen verzorgt (Henk van Wijk, Max Spruijt en Jan Akerboom) heeft behoefte aan uitbreiding. Interesse? Neem dan contact op met Henk, Max of Jan, of stuur een mail aan secretariaat@lamgodsleiden.nl.



Schrijfactie voor Amnesty 2021

Amnesty International organiseert ieder jaar rond de kerstdagen een grote schrijfactie voor mensen die om hun overtuiging, godsdienst of geaardheid in de gevangenis zitten, vaak zonder neutrale rechtspraak en onder erbarmelijke omstandigheden. Over de hele wereld wordt geschreven naar regeringen en de mensen zelf. De stapel brieven die dat oplevert, is van enorme waarde. Het feit dat er aandacht voor deze mensen is, resulteert vaak in betere omstandigheden en de mensen zelf ervaren steun om vol te houden.



Vanwege corona kan de schrijfactie niet, zoals te doen gebruikelijk, fysiek plaatsvinden. Daarom liggen vanaf het weekend van 11/12 december t/m 25 december schrijfpakketten in onze kerken. In deze pakketten vindt u voorbeeldbrieven en informatie over de 10 mensen/groepen die dit jaar extra aandacht krijgen en wat hun situatie is. U kunt een pakket mee naar huis nemen om thuis in alle rust de brieven te schrijven of te typen. Als u de tijd en gelegenheid heeft om voor alle 10 te schrijven is dat heel fijn, het staat u geheel vrij om zelf te kiezen voor wie en voor hoeveel mensen u wilt schrijven. Iedere brief is er één! U kunt de brieven inleveren tot uiterlijk 2 januari bij de koster. Wij bundelen de brieven en leveren ze in bij Amnesty.

Aanvangstijdstip zaterdagavondvieringen Petruskerk



Na de corona-lockdown is de Petruskerk in april van dit jaar overgegaan naar zaterdagavondvieringen om 17.00 uur. Verheugend is dat we in de voorbije maanden het aantal bezoekers weer langzaam zien toenemen en dat we ook meer gezinnen met kinderen in de kerk zien. De overstap van 19.00 uur naar 17.00 uur lijkt dus een positief effect te hebben op het kerkbezoek. Daarom heeft de Locatieraad besloten het aanvangstijdstip op 17.00 uur te handhaven, in ieder geval tot en met Pasen 2022, het weekend van 16/17 april. Dan weten we ook wat het effect van het vroegere tijdstip in de winterperiode is. In het voorjaar van 2022 zal – mede op basis van reacties van parochianen – definitief worden besloten of we het tijdstip van 17.00 uur voor de zaterdagavondvieringen handhaven of weer teruggaan naar 19.00 uur.

Namens de Locatieraad Petruskerk, Wil Witte, voorzitter

Jaarlijkse Adventsactie

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis – vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop is nooit vanzelfsprekend.

In het kader van de Adventsactie hebben de diaconiewerkgroepen van onze parochie dit jaar gekozen voor het project **‘Verbeteren van de geboortezorg in Somalië’**, om-



dat dit past bij het Kerstfeest, wanneer wij de Geboorte van Jezus vieren. Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en van een recente hongersnood. Een van de gevolgen hiervan is dat in het hele land de kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheidszorg en geboortezorg slecht is. De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby's. Het hoogste ter wereld.

In 2020 is er in de stad Burdhubo in het zuiden van het land een gezondheidscentrum opgezet, dat aanstaande moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt. Het blijkt echter moeilijk om deze moeders met deze zorg te bereiken. Ze zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden en culturele tradities belemmeren het gebruik van deze zorg. Het project is erop gericht het belang van deze geboortezorg duidelijk te maken, het vertrouwen erin te laten toenemen en te organiseren dat het een herkenbare plek krijgt in de bestaande lokale gezondheidszorg.

ADVENTSACTIE

Wat doet Adventsactie? Met dit project willen we in de stad Burdhubo en de omliggende kampen voor ontheemden professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen worden hierbij als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf jaar inenting tegen infectieziektes. Het project wordt uitgevoerd door Trocaire, een internationale katholieke hulporganisatie.

Hoe kunt u helpen? U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollecte. Gedurende de Adventsperiode zal hiertoe achter in de kerk een collectebus staan. U kunt ook rechtstreeks doneren op NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Den Haag of geld overmaken via de QR-code die te vinden is op de folder die achterin de kerk ligt. Vermeld bij uw overschrijving **Somalië**. Dank voor uw steun.

Terugblik op Taizé-viering

Op zondag 14 november vond de Taizé-viering plaats in de Petruskerk. Het was een spirituele viering in een met de kleuren van Taizé en veel kaarslicht ingerichte kerk. De viering werd goed bezocht en na afloop hebben we vele positieve reacties ontvangen. Het thema AARDE werd op een mooie wijze uitgelicht. Onze zorg van het behoud van de aarde is groot. Het is goed deze traditie voort te zetten en op een andere manier mensen te benaderen om in stilte, mediterend en in gebed verbinding te zoeken met God, ook luisterend naar een muzikaal intermezzo en meezingend met de Taizé-liederen.



De Oecumenische Taizégroep Leiden hoopt in de loop van 2022 wederom een Taizé-viering te houden. Onze inzet is om elke keer een andere kerk in Leiden hiervoor te gebruiken. Wij zullen u op de hoogte houden waar en wanneer een volgende viering zal worden gehouden.

Namens de Oecumenische Taizégroep Leiden, Mieke van der Heijden

Afscheid van collectanten in de Petruskerk



Op 27 november hebben we tijdens de zaterdagavondviering afscheid genomen van onze twee trouwe collectanten Jan Verhaar en Piet Vink. Vele tientallen jaren waren zij op zondag en later ook op zaterdagavond present om met de collecteschalen rond te gaan door de kerk. En dat was niet hun enige taak. Het opgehaalde geld werd in de kluis afgestort en later geteld en naar de bank gebracht. Vele tienduizenden munten

en papiergeld zijn in al die jaren door hun vingers gegaan. Vanwege corona mocht er vorig jaar niet meer gecollecteerd worden en kwam daarmee (de heren zijn al op respectabele leeftijd) een einde aan hun werkzaamheden. Daarom nu pas in het zonnetje gezet. Met een mooie bos bloemen, wat geestrijk vocht en een woordje van pastoor Smith heeft de Petruskerk Jan Verhaar en Piet Vink veel dank gezegd voor hun grote inzet voor de Petruskerk.

Paus Franciscus over Kerstmis

“Beste broeders en zusters, Zalig Kerstfeest! Ik wil aan iedereen de boodschap overbrengen die de Kerk op dit feest verkondigt, in de woorden van de profeet Jesaja: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven” (Jes. 9,5). Een kind wordt geboren: de geboorte is altijd een bron van hoop, het is het leven dat bloeit, het is een belofte voor de toekomst.”



Misintenties december

Hartebrug | Coby Schoof-Vierhout, Ger Marcellis, Denis en Marie-José Schils-Rommens, Ali van Boheemen-Mooren, Giovanni Ammazzini, Corrie Koren-Hulsbosch, Henk Hack, Levi Aloysius Visscher, Bart Klein, Hans en Toos Wijgers-Mandemaker, Fia Preenen-van Leeuwen, Bernard Krabbendam, Joannes en Maria van Kampenhout, Jacomijn van Duin, Ouders De Goede-Juffermansm, Ouders Barning-Overduin

Lam Gods | 24 december: Frank en Jacques van der Hoeven.

Petruskerk | vr 3 december: Cornelia van den Ameele-Bergers, Reinier Kallenbergh, Agatha (Atie) van der Klugt-Fit; za/zo 4/5 december: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Paul Huisman, Catharina van Loon, Helena Stol; vr 10 december: Theresia Hosman-van der Maas; za/zo 11/12 december: Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes; di 14 december: Eva Rietbergen-Bavelaar; za/zo 18/19 december: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Kerstavond 24 december: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Paul Huisman, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Josephien Schoemaker, Overleden ouders Snijders-Stol, Helena Stol; di 28 december: Johannes Heymerink; vr 31 december: Familie Bruinsma-van Schaik, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes.

Voor alle drie kernen kunt u **misintenties opgeven** via het algemene emailadres. Daarbij graag opgeven voor wie en voor welke datum. De kosten zijn € 7.50 per intentie. Mooi om zo overleden parochianen in herinnering te houden, of gebed te vragen voor zieken dan wel bijzondere gebeurtenissen.

Hartebrug | Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 |

hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods | **Antoniuskerk**, Boshuizerlaan 13 - **Maria Middelaes**, Rijndijk 283
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 |

secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52

Vieringen/activiteiten in december (onder voorbehoud van coronamaatregelen)

Vr 03	Sint-Petrus	09.00	Eucharistieviering
Za 04	Sint-Petrus	17.00	Eucharistieviering, pastoor Smith, Petruskoor
Zo 05	Antonius	09.30	Eucharistie, pastoor Broeders
	Hartebrug	11.15	Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders
Di 07	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
	Zijlpoort	10.00	Eucharistieviering (elke 1e dinsdag van de maand)
Vr 10	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Za 11	Sint-Petrus	17:00	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo 12	Maria M	09:30	Eucharistieviering, pater Moons
	Hartebrug	11:15	Eucharistieviering, pater Moons
Di 14	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Vr 17	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Za 18	Sint Petrus	17.00	Eucharistieviering, pastoor Smith, Petruskoor
Zo 19	Antonius	09.30	Woord- en Gebedsdienst, Nora Bakker
	Hartebrug	11:15	Eucharistieviering, pastoor Broeders
Zo 19	Hartebrug	15.00	Kerstconcert door Hartebrugkoor
	Sint-Petrus	16.00	Kerstsamenzang, met Kerstensemble JSR
Di 21	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Vr 24	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Vr 24	Sint Petrus	17.00	Kerst, gezinsviering, pw Marlène Falke-de Hoogh
	Maria M	19.00	Kerst, gezinsviering, pw M. Falke, kinderkoor
	Antonius	21.00	Kerst, Nachtmis, past. Broeders, Lam Godskoor
	Sint-Petrus	21.30	Kerst, Nachtmis, pastoor Smith, Petruskoor
	Hartebrug	21.30	Kerst, Nachtmis, pater Moons, Hartebrugkoor
Za 25	Hartebrug	11.15	Kerstmis, pastor Van der Helm, Hartebrugkoor
	Petruskerk	12.00	Kindje wiegen, voor gezinnen met kinderen
	Hartebrug	13.00	Kindje wiegen, voor gezinnen met kinderen
Zo 26	Maria M	09:30	Eucharistieviering, pastoor Broeders, Lam Godskoor
	Hartebrug	11:15	Eucharistieviering, p. Broeders, Schola Cantorum
Di 28	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Vr 31	Sint-Petrus	09.00	Eucharistieviering
	Antonius	17.00	Oecumenische oudjaarsviering
	Sint-Petrus	17.00	Vesperviering, pw Marlène Falke-de Hoogh

Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen

Zondagvieringen in de Antoniuskerk online bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl

Voor alle vieringen in de parochie zie Rondom Petrus en Paulus of www.rkleiden.nl

