



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | juli/augustus 2021 |

Samen |

Naast het zorgelijk nieuws van wateroverlast en geweld in onze omgang met elkaar laten de Olympische Spelen in Tokyo een ander geluid horen. De openingsceremonie vroeg naast het 'sneller, hoger en sterker' als sportieve uitdaging ook aandacht voor het 'samen'. Sport als verbroedering tussen mensen. Ook paus Franciscus pleit voor een universele broederschap onder de vlag van gezonde concurrentie en noemt deze spelen een teken van hoop in een periode van pandemie. Misschien dat het vluchtelingen team dat broederschap het best symboliseert. Daarmee houden deze Spelen ons ook een spiegel voor: 'Is broederschap alleen mogelijk in sport en spel?' 'De mens' is een meervoud en vraagt dit meervoud niet altijd om de nabijheid van andere mensen, om een samen, om universeel broederschap? Zijn we niet juist in deze tijd geroepen om van het gebod tot naastenliefde topsport te maken, 'sneller, hoger en sterker' maar vooral samen.



Pw Marlene Falke-de Hoogh Belhamel van Zuid

Corona-update

Langzamerhand mogen wij met meer mensen naar de vieringen. Er is geen aanmeldingsplicht meer (wel registratie bij de deur) en het dragen van een mondkapje is niet meer vereist. Helaas is er nog geen samenzang maar daarentegen mogen er meer cantores voor ons zingen. Het aantal kerkbezoekers is afhankelijk van de grootte van het gebouw (wij moeten nog steeds de 1,5 m in acht

nemen) dus verschilt per kerk: Voor de Hartebrug is het maximum aantal kerk-gangers 100, de Sint-Petrus mag 125 mensen welkom heten. In de Maria Mid-delares en Sint Antonius is er plek voor 70 mensen. Dus ruimte genoeg!

Rondom de Kerk wordt Rondom de Petrus en Paulus

Na de zomer krijgt ons parochieblad Rondom de Kerk een nieuwe naam, 'Rondom Petrus en Paulus'. Het zal ook minder dik zijn en de afzonderlijke pa-gina's per kern komen te vervallen. Wél zal er voor elke regio een eigen pagina zijn, ook voor onze eigen Regio Zuid. Dat betekent dat in de toekomst "Het Geluid van Zuid" een belangrijker rol zal krijgen in het doorgeven van nieuws en informatie. Als u iemand kent die Het Geluid van Zuid nog niet krijgt, laat het a.u.b. aan een van de secretariaten weten. Wij willen dat iedereen van onze digitale nieuwsbrief kan genieten.



Met de bloemengroet verbonden

Onlangs heeft pater Leo van Ulden de bloemengroet van de Hartebrugkerk ontvangen. Op 14 juli was het 54 jaar geleden dat hij tot priester werd gewijd.

Wilt u pater van Ulden feliciteren? Het adres is:
Haarlemmerstraat 106 2312 GD Leiden

Met de pater gaat het naar omstandigheden redelijk en hij doet de groeten aan iedereen. Blijf bidden voor hem!

Boekenmarkt in de Sint Petrus

Voordat corona kwam, hielden we in de Petruszaal twee keer per jaar een grote boekenmarkt (ook met cd's en dergelijke) en de opbrengst ging naar een goed doel. We hopen dat dit over enige tijd toch wel weer kan. We blijven dus, onder het bezielend enthousiasme van John van der Woerd, bezig met verzamelen.



Elke eerste zaterdag van elke maand kunnen boeken, cd's, dvd's en lp's, ingeleverd worden in de Petruszaal tussen 10 en 11 uur. Dus de eerstevolgende datum is **7 augustus**. Wij zullen graag dan je boeken in ontvangst nemen. Coronamaatregelen (m.n. afstand) gelden!

Cathalijne Louwes

ZOMERLECTUUR

Wat is Wijsheid?

Zoekend in de boekhandel viel mijn oog op dit kleine boekje met zijn opvallende voorkant. Het woord economie viel op en vroeg om beter kijken. En zo las ik de ondertitel: 'Gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis' eerder dan de titel 'Wat is wijsheid?'

Deze combinatie maakte me nieuwsgierig. Er worden korte schetsen gegeven hoe natuur en economie op elkaar kunnen ingrijpen, wat dit voor maatschappelijke gevolgen kan hebben. Duidelijk is dat de schrijvers de moeilijke kanten van de coronacrisis niet verbloemen. Maar daar door heen worden ook positieve mogelijkheden getoond.



Menselijk gedrag, ons eigen gedrag, speelt een rol, neem ik mee na het lezen van de 53 bladzijden die dit boekje telt. De auteurs laten kansen zien, zetten natuur en alle levende wezens in een ander licht, bieden zicht op ruimte voor barmhartigheid en gerechtigheid, ten einde te groeien in verbondenheid. ISBN:978-94-93161-34-4 Adveniat (verkrijgbaar bij de Ichtus-boekhandel) De literaturopgave is stevig! *Cathalijne Louwes*



"Schepping: ons een zorg"

Laudato Si Nr 20

De LS krant voor juli is net per email verspreid. Wij kijken uit naar de scheppingsperiode die van 1 september t/m 4 oktober loopt. Nog geen LS krant ontvangen? Stuur een mail aan uw secretaar!

Tussenbeide Zomereditie

De zomereditie van Tussenbeide – het kwartaalblad van het bisdom Rotterdam – is nu in alle kerken te krijgen. Er is ook een speciale zomerbijlage (Groei en Bloei) met puzzels en doe-dingen voor jong en oud en een mooi stripverhaal over Laurantius en de schatten van de kerk. Tussenbeide kunt u ook online lezen en verder heeft het bisdom een digitale nieuwsbrief die om de twee weken verschijnt: <https://www.bisdomrotterdam.nl/>



Heiligen van de zomer

In de tuin van het voormalige Sint Elisabeth ziekenhuis op de Hooigracht staat een beeld van een minder bekende heilige: de Heilige Rochus van Montpellier. Deze beschermheilige tegen besmettelijke ziektes was in de late middeleeuwen heel geliefd en ook in onze streken was het bidden tot Rochus tijdens pestepidemieën heel gewoon.

Rochus werd rond 1350 in Montpellier, Zuid Frankrijk, geboren. Tijdens een bedevaart naar Rome verpleegde hij zieken, waaronder mensen die aan de pest leden. Uiteindelijk kreeg hij zelf de pest waarna hij zich in een bos terugtrok. Volgens een legende werd hij bevriend met een hond die hem elke dag brood bracht. Zo overleefde hij en genas van zijn ziekte.

Helaas, toen hij thuis kwam werd hij niet herkend en werd als spion in de gevangenis opgesloten waar hij een aantal jaren later stierf. Maar kort na zijn dood begon men zijn hulp in te roepen tegen de pest en de devotie tot de heilige verspreidde snel door heel Europa en bereikte ook Leiden. De

hulp van de H. Rochus was hier echt nodig; vanaf het midden van de 15e eeuw tot aan het eind van de 16e eeuw werd Leiden ongeveer één keer in de tien jaar door de pest getroffen.

In 2017, tijdens de opgravingen onder de Garenmarkt, is een terracotta beeldje van Rochus gevonden. Dit klein beeldje was voor privé gebruik en gemaakt door een zogenaamde 'heiligenbacker.' Daterend uit de 16^{de} eeuw of zelfs later, is de heilige ook zonder hoofd duidelijk herkenbaar. Zo draagt hij de kleren van een pelgrim en wordt vergezeld door een hond met een brood in zijn bek. Hij wijst naar een zweer op zijn been – een teken van de pest.

Je kunt deze zomer zelf het beeld van Rochus bezoeken via het terras van het restaurant Loetje, Hooigracht 23, Leiden. Het restaurant is dagelijks open van 10:00 tot 22:30. *Victoria Twist*



Het Elisabethziekenhuis is nu een studentenverblijf. Rochus gaat met de tijd mee!



Familieberichten

Hartebrug | 26 augustus Huwelijk van Fons den Ridder en Bianca Akkermans

Petruskerk | Geen berichten

Lam Gods | Geen berichten



Misintenties juli /augustus

Hartebrug | Alice van Dam – Schilder; Ouders Barning – Overduin; Ger Marcellis; Giovanni Ammazzeni; Corrie Koren – Hulsbosch; Henk Hack; Levi Aloysius Visscher; Bart Klein; Hans en Toos Wijgers – Mandemaker; Fia Preenen – van Leeuwen; Bernard Krabbendam; Joannes en Maria van Kampenhout; Jacomijn van Duin; Riet Jongmans-de Winter; Margaretha Maria de Geest-Barends; Ger Marcellis; Marie-José Schils-Rommens

Petruskerk | Za/Zo 25/26 juli : Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Josephien Schoemaker;

Vr 30 juli : Johanna Ruiter - van der Made;

Za/Zo 31/01 augustus : Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Paul Huisman, Catharina van Loon, Helena Stol, Hans Tummers;

Za/Zo 07/08 augustus : Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes;

Di 10 augustus : Sanne van Bohemen, Hans Tummers;

Za/Zo 14/15 augustus : Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon, Theo van Niekerk;

Vr 20 augustus : Hans Tummers;

Za/Zo 21/22 augustus : Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Reinier Kallenbergh Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes;

Vrijdag 27 augustus : Catharina van Loon;

Za/Zo 28/29 augustus : Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon, Josephien Schoemaker;

Di 31 augustus : Hans Tummers; Vr 03 september : Pim Perquin;

Za/Zo 04/05 september : Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Helena Stol;

Lam Gods | Ouders Vreeburg-Langezaal, Thea van de Berg-Buis, Pauline Buis, Tgv een verjaardag, Coby Schoof-Vierhout, Piet Bik, Mart van der Meer, Ouders Langezaal-Berbée, Ineke Buis-van Niel

Vieringenkalender

Voor een overzicht van alle vieringen in de parochie, zie de nieuwe uitgave van Rondom de Kerk of kijk op www.rkleiden.nl

Vieringschema juli /augustus

juli			
Za 24	Sint-Petrus	17.00 uur	Eucharistieviering Pater Lindeijer
Zo 25	Maria M.	9.30 uur	Eucharistieviering P.Broeders
	Hartebrug	11.15 uur	Eucharistieviering Pater Moons <i>ook online</i> ¹
Za 31	Sint-Petrus	17.00 uur	Eucharistieviering Pater Lindeijer
aug			
Zo 1	Sint Antonius	09.30 uur	Eucharistieviering P.Kuipers
	Hartebrug	11.15 uur	Eucharistieviering P.Smith <i>ook online</i> ¹
Za 07	Sint-Petrus	17.00 uur	Eucharistieviering P.Smith
Zo 08	Maria M.	9.30 uur	Woord en Gebed
	Hartebrug	11.15 uur	Eucharistieviering Pater Moons <i>ook online</i> ¹
Za 14	Sint-Petrus	17.00 uur	Eucharistieviering P.Smith
Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming			
Zo 15	Sint Antonius	9.30 uur	Eucharistieviering P.Broeders
	Hartebrug	11.15 uur	Eucharistieviering P.Broeders <i>ook online</i> ¹
Za 21	Sint-Petrus	17.00 uur	Eucharistieviering P.Smith
Zo 22	Maria M.	9.30 uur	Eucharistieviering P.Broeders
	Hartebrug	11.15 uur	Eucharistieviering P.Broeders <i>ook online</i> ¹
Za 28	Sint-Petrus	17.00 uur	Eucharistieviering P.Smith
Zo 29	Sint Antonius	9.30 uur	Woord en Gebed
	Hartebrug	11.15 uur	Eucharistieviering Pater Mons <i>ook online</i> ¹
sept	Begin van het nieuwe seizoen en de scheppingsweken		
Za 04	Sint-Petrus	17.00 uur	Eucharistieviering P.Broeders
Zo 05	Sint Antonius	9.30 uur	Eucharistieviering P.Broeders
	Hartebrug	11.15 uur	Eucharistieviering P.Broeders met KWD <i>ook online</i> ¹

¹ Livestream link via www.hartebrug.nl/vieringen

Aanmelden is **niet** meer nodig voor de vieringen. (In het nieuwste Rondom de Kerk staat het verkeerd gemeld voor de Hartebrug)

In de Hartebrugkerk zijn er geen doordeweekse vieringen op donderdag. In de Sint-Petrus is er elke dinsdag en vrijdag om 9.00 uur een eucharistieviering.

Kerken open voor privégebed

De Hartebrugkerk is open op zondag en maandag van 12.30 tot 16.00u en dinsdag tot en met zaterdag van 08.30 tot 16.30u.

Ook in de zomer staan de deuren van de Sint-Petrus op zaterdagochtend wijd open. Loopt u dan gerust binnen. Even rondlopen, een beetje kijken, kaarsje opsteken, even zitten, bidden, wat vragen, u bent van harte welkom tussen 10.00 en 11.00 uur.



Parochianen van de Lam Gods en de Hartebrug kunnen zich via hun secretariaat aanmelden voor het thuis ontvangen van de H. Communie. Communie wordt *niet meer* op de zondagmiddag in de Josephkerk uitgereikt.



Voorstelling Kees van der Zwaard in Antoniuskerk

Donderdagmiddag 5 augustus om 14:30 uur komt Kees van der Zwaard, theoloog, schrijver en theatermaker, naar de Antoniuskerk met een liefdevol en intiem optreden over oud worden.

Zijn voorstelling zal gaan over onderwerpen als herinneringen, omgaan met afhankelijkheid, verlieservaringen en dementie.... Maar ook voldaan terugkijken, leven bij de dag en genieten van de generaties die na jou komen.

Van der Zwaard brengt dit alles op een gevoelige, realistische en ook humoristische wijze. Zo neemt hij ons mee op de zoektocht naar herkenning, begrip, draagkracht en vreugde. De voorstelling duurt een uur en is voor mensen vanaf 75 jaar.

De middag wordt georganiseerd door de Commissie Ouderen Pastoraat (COP) van de Protestantse Gemeente Leiden (PGL) en is voor leden van de kerkgenootschappen in Leiden Zuidwest en De Verbinding.

Ouderen van de Lam Gods parochiekers zijn van harte welkom.

U moet zich van te voren aanmelden bij Herman de Geus, hermiek90@gmail.com of 071-5133679.

We houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen.

Collectes

De wekelijkse collectes zijn een belangrijke bron van inkomsten maar het aantal kerkbezoekers, en dus ook de collecte, is nog niet op zijn voormalige niveau. Maar de kosten gaan gewoon door. Des te mooier als u even aan uw kerk denkt en de collecteschaal digitaal weet te vinden. Zie de bankrekeningen hieronder. Hartelijk dank namens de penningmeesters van de parochiekernen.

Hartebrug

Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 | hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods

Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - **Maria Middelaes**, Rijndijk 283
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl |
NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk,

Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 | secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

