



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | juni 2021 |

Vrijheid die uitdaagt |

In ons samenleven lijkt er meer en meer mogelijk te worden. Onze regering is optimistisch en overweegt om de geldende beperkingen versneld op te heffen. Dat heeft ook direct gevolgen voor ons kerkelijk leven. Als gemeenschappen zullen we elkaar weer kunnen ontmoeten, spontaan zonder aanmelden en uiteindelijk zonder afstand en mondkapjes. Een fijn vooruitzicht. Het thuisblijven en thuiswerken heeft ons op onszelf teruggeworpen en in zekere zin ook 'gelovigen in het verborgene' gemaakt. Meer bewegingsvrijheid daagt ons uit om - ook gelovig gezien - weer in actie te komen. Om opnieuw zichtbaar en kenbaar te maken wie Jezus voor ons is en wat dit leven met Jezus voor ons betekent. Om diaconale missionaire gemeenschappen te vormen. Dat is zoveel als: "De vreugde van onze vriendschap met Jezus laten zien en horen opdat anderen met ons mee gaan doen", aldus Mgr. de Korte, de bisschop van Den Bosch. *Bron: <https://www.bisdomdenbosch.nl/de-vleugels-uitslaan/>*



Pw Marlene Falke, Belhamel van Zuid

Corona-update

Met de versoepelingen kan het aantal kerkgangers voor de weekendvieringen verhoogd worden. Voor de Hartebrug wordt het 90, voor de Lam Gods 50 en voor de Petruskerk 75 kerkgangers. Voor de Hartebrug blijft aanmelden vooraf nodig, voor de Petruskerk en Lam Gods hoeft het niet meer. Wel vindt registratie van de aanwezigen plaats conform de coronaregels.

Voorgangers en vieringen

Wij zijn blij om te kunnen doorgeven dat het de goede kant opgaat met de gezondheid van de leden van ons pastorale team. Maar uw gebeden worden nog steeds gevraagd voor Pater Leo van Ulden die wegens zijn ziekte voorlopig niet meer voorgaat in de vieringen in Regio Zuid.

Gelukkig hebben wij in deze moeilijke tijd kunnen rekenen op de steun van



pater Thijs Moons, Pastor Kuipers, Pastor Wessel en zelfs onze bisschop, Mgr. Hans van den Hende, die met Pinksteren in de Hartebrugkerk voorging.

Tijdens de laatste weken zijn er met de livestream van de Hartebrugkerk een aantal technische problemen ontstaan waardoor de kwaliteit van beeld en geluid niet optimaal is. Er wordt aan een oplossing gewerkt.

En *last but not least*, pw Marlene Falke is na haar gevecht met covid-19 weer in Leiden te zien! Hieronder een bericht van onze belhamel:

Weer langzaam aan het werk

Het gaat goed met mij. Vanaf 1 juni werk ik weer 8 u per week. Een flinke stap vooruit op de weg naar volledig herstel. Alles bij elkaar gaat dat nog wel even duren. Maar wat is het fijn om weer terug te zijn. Ik ben er van overtuigd dat al jullie bidden, bloemen, kaartjes en aandacht daar flink aan hebben bijgedragen. Wat dat betreft weet ik mij bevoorrecht dat ik, als 'Belhamel in Zuid', samen met jullie een kleine kudde mag vormen. Er versta mij goed, dat ervaar ik nooit als een optrekken met een groep van blatende volgzame schapen. Keer op keer gaat het daarbij om een ontmoeting met mensen met een doorleefd geloof, inspiratie en kwaliteit. Er is veel om dankbaar voor te zijn.



Pw Marlene Falke-de Hoogh Belhamel van Zuid



Leo van Ulden heeft onlangs zijn boeiende columns in het Friesch Dagblad gebundeld en uitgegeven. De bundel is in alle goede boekwinkels te krijgen!

Eerste Heilige Communie en Vormsel

Op de prachtige, zonovergoten middag van 6 juni ontvingen wij in de Sint-Petruskerk 4 feestelijk geklede kinderen. Helemaal klaar voor deze belangrijke gebeurtenis, helemaal klaar voor hun eerste Heilige Communie! Elk gezin had een 'eigen' beuk en zo kon men corona-proof met eigen gasten deelnemen aan de goed voorbereide viering. Alles verliep soepeltjes: het lezen door de kinderen, de voorbeden, de Eerste Heilige Communie zelf, de koorzang. Het was een mooie stap in het geloofsleven, zowel bij de kinderen als bij de ouders.



Rond dezelfde tijd liepen er 10 jongens en 2 meisjes op de Lange Mare richting de Hartebrugkerk om daar voor de eerste keer Jezus in de Eucharistie te ontmoeten. Een uitgebreid verslag van beide vieringen vindt u in de volgende Rondom de Kerk.

De voorbereiding voor het H. Vormsel is ook begonnen. Van de Hartebrug, Maria Middelaars en de Sint-Petrus zijn er in totaal 11 kandidaten. De kinderen zijn al 2 keer bijeen geweest in de zaal van de Sint-Petrus en er volgen nog 2 bijeenkomsten vóór de zomervakantie. Daarna wordt de voorbereiding weer opgepakt. De vormselplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 30 oktober. Wij wensen alle kinderen en begeleiders een gezegende voorbereiding toe.

Buurtinitiatief Zuid-West weer van start op 14 juli

Na een lange onderbreking vanwege corona gaan we proberen ons mooie Buurtinitiatief weer op te pakken! Het buurtinitiatief Zuid-West is een activiteit van de Lam Gods parochiekern, de Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest, het Apostolisch Genootschap (uit Zuid-West) en de Chr. Geref. Kerk Zuid-West. We organiseren circa 5 maal per jaar een middag voor ouders waarin we een inhoudelijk programma aanbieden.

De eerste keer vindt (nog onder voorbehoud) plaats op woensdagmiddag 14 juli, in 'De Tuin van de Smid', een uitspanning in Polderpark Cronesteyn. Deze locatie is niet voor niets gekozen: spreker is Bep van Houten van de IVN (natuurstudies), en zij weet alles van dit prachtige Leidse park, aan de rand van onze wijk! Misschien dat u denkt: maar hoe kom ik daar? Welnu, u wordt, als u dat wil, met een busje opgehaald uit Leiden Zuidwest vanuit drie opstapplaatsen. Meer informatie volgt. Op woensdagmiddag 22 september is een gesprek met *wethouder Damen* gepland, ook daarover later meer.

Jan Akerboom namens het voorbereidingsteam



Ploggen rond de kerken wordt een rage

Een van de nadelen van een binnenstadlocatie is de grote hoeveelheid zwerfvuil dat daar op straat belandt. Dus, op Tweede Pinksterdag, tussen de regenbuien door, hielden we rond de Hartebrugkerk een kleine opruimactie. Gewa- pend met afvalgrijpers gingen wij te werk tussen de fietsenrekken en in de bloembedden op de Lange Mare. Het was maar een bescheiden bijdrage aan een schoner milieu maar toch een mooie afsluiting van de Laudato Si-week 2021. Natuurlijk is afval oprapen een oneindige klus. Dus op de volgende zaterdag gingen wij weer aan de slag. Maar deze keer met een extraatje: wij gingen op zoek naar de stoeplantjes die in de omgeving groeien. Zo hebben wij de nederige Vroegeling en het mooie Robertskruid ontdekt. Een binnenstadlocatie heeft ook zijn voordelen!



Zaterdagochtend 15 mei kwamen de ploggers van de Lam Gods voor de tweede maal in actie om de Stevenshof schoner te maken, want “een schone wijk ligt voor het oprapen.” Dit keer sloten we aan bij de zwerfvuilrapers van Inluzio en Sol. Er zijn plannen om in juli met een aantal kajaks de wateren in de Stevenshof te gaan schoonmaken, dat wordt dan dus geen zwerfvuilrapen, maar drijfvuilvaren. Zodra de plannen concreet zijn, volgt meer nieuws.

En de ploggers van de Sint-Petrus die eind april een uurtje rondom de Petruskerk hebben ‘geplogd’ zijn op zoek naar versterking voor het ploegje. In het Geluid van september wordt de volgende datum genoemd. Meld u zich bij het secretariaat aan mét een telefoonnummer, want als u tijd en zin hebt, is meedoen een goed idee. En dankzij de hulp van de gemeente hebben we steeds ruim voldoende grijpers!

Victoria Twist, Jan Akerboom en Cathalijne Louwes



Heiligen van de maand

In de maand juni vieren twee van de vier kerken van Regio-Zuid de feestdagen van hun patroonheiligen. En natuurlijk op 29 juni viert de hele Petrus en Paulusparochie mee. Helaas laten de coronamaatregelen ons niet toe om uitgebreid te feesten maar wij hopen volgend jaar weer bij elkaar te mogen komen om het leven en voorbeeld van deze bijzondere heiligen te herdenken.

13 juni Antonius van Padua

Broeder Antonius was een heel bescheiden jonge franciscaan die toch bekend werd voor zijn uitgebreide kennis van de Bijbel en zijn boeiende preken. Deze gave combineerde hij met een eenvoudige en heilige levensstijl die hem heel geliefd maakte.

Hij werd benoemd tot provinciaal van Noord Italië en vestigde zich in Padua. Men zegt dat tijdens zijn laatste preken er zoveel mensen kwamen luisteren – tot 30,000 – dat ze niet in de kerk pasten en de heilige naar de piazza's en open velden uit moest wijken. Sommigen wachtten de hele nacht om een plek te krijgen en een lijfwacht moest hem beschermen tegen de mensen die met een schaar een stuk van zijn habijt probeerde af te snijden om als relikwie te bewaren. De 35 jarige Antonius stierf op 13 juni 1231 en hij werd binnen een jaar heilig verklaard.



Beeld van de H. Antonius van Padua in de Antoniuskerk



H. Petrus in een raam van de Petruskerk

29 juni Petrus en Paulus

In de stad Leiden hebben de HH Petrus en Paulus geen introductie nodig. Al sinds de 12^{de} eeuw was er een kapel aan de twee heiligen gewijd. Op de achterkant van *Het Laatste Oordeel*, het beroemde drieluik van Lucas van Leiden dat in de Lakenhal is te zien, staan beide patroonheiligen van de stad geschilderd. Maar toch is het de *Pieterskerk* en de *Sleutelstad* geworden!

Blijkbaar heeft de impulsieve visser uit Galilea iets dat tot de verbeelding spreekt. Hij was de 'kleingelovige' en degene die Jezus drie keer verloochende. Maar hij was een van de eerste discipelen die Jezus als de Messias herkende en, met al zijn onvolkomenheden, de rots waarop de Kerk werd gebouwd.

Familieberichten

Hartebrug | Gedoopt op 6 juni Jake Pijper

Petruskerk | Overleden op 10 mei dhr. Johannes A.C. (Jan) Beemsterboer, Hoge Morsweg

Lam Gods | Geen berichten

Misintenties juni

Hartebrug | Dorothea Rombout-Post, Chiara Colonna, Marie José Schils -Rommens, Margaretha Maria de Geest-Barends, Riet Jongmans-de Winter, Alice van Dam-Schilder, Ouders Barning-Overduin, Ger Marcellis Giovanni Ammazzini, Corrie Koren-Hulsbosch, Henk Hack, Levi Aloysius Visscher, Bart Klein, Hans en Toos Wijgers-Mandemaker, Fia Preenen-van Leeuwen, Bernard Krabendam, Joannes en Maria van Kampenhout, Jacomijn van Duin.

Petruskerk | za/zo 5/6 juni: Voor de goede afloop van een operatie, Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Paul Huisman, Catharina van Loon, Helena Stol; vr 11 juni: Theresia Betcke-Heuvelsland, Antonius Gordijn, Johannes Hagen; za/zo 12/13 juni: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Reinier Kallenberg, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes; vr 18 juni: Joop Jacobs-Oostdam, za/zo19/20 juni Elly en Piet Bollen, Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Ton Kwist, Catharina van Loon, Koos Mentink, Theo van Niekerk, overleden ouders Zandvliet-Mandel; di 22 juni: Jan Beemsterboer; za/zo 26/27 juni: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Catharina van Loon, Fam. Van Schaik-Overes, Josephien Schoemaker; di 29 juni: Jan Beemsterboer; za/zo 3/4 juli: Familie Bruinsma-van Schaik, Paul Huisman, Catharina van Loon, Helena Stol

Lam Gods | Geen intenties deze maand

Livestream in de Antoniuskerk

Binnenkort wordt de Antoniuskerk voorzien van een installatie om vieringen via internet te kunnen uitzenden: 'livestreamen'. Dit is niet bedoeld als vervanger voor het fysieke kerkbezoek maar het is wel een middel waarmee we ook mensen kunnen bereiken van buiten onze vaste bezoekers. Daarnaast geeft het mogelijkheden om vieringen zoals uitvaarten, huwelijken, en dopen op te nemen en beschikbaar te stellen aan familie. Ook huurders kunnen er gebruik van maken (denk aan concerten). Voordat we gaan uitzenden gaan we eerst een paar maal proefdraaien om eventuele kinderziektes op te lossen en om ervaring op te doen. Ook willen we de vieringen zodanig opnemen, dat de privacy van de bezoekers voldoende zal zijn gewaarborgd. Meer informatie volgt t.z.t.

Vieringenkalender

Voor een overzicht van alle vieringen in de parochie, zie de nieuwe uitgave van Rondom de Kerk of kijk op www.rkleiden.nl

Vieringschema juni /juli

juni			
Za 19	Sint-Petrus	17.00 uur	Eucharistieviering
Zo 20	Sint Antonius	9.30 uur	Woord en Gebed
	Hartebrug	11.15 uur	Eucharistieviering met KWD <i>ook online</i> ¹
Za 26	Sint-Petrus	17.00 uur	Eucharistieviering
Zo 27	Maria Midd.	09.30 uur	Eucharistieviering met KWD
	Hartebrug	11.15 uur	Eucharistieviering <i>ook online</i> ¹
juli			
Za 3	Sint-Petrus	17.00 uur	Eucharistieviering
Zo 4	Sint Antonius	09.30 uur	Eucharistieviering
	Hartebrug	11.15 uur	Eucharistieviering met KWD <i>ook online</i> ¹

¹ Livestream link via www.hartebrug.nl/vieringen

Aanmelden Hartebrugkerk: hartebrugkerk@kpnmail.nl vóór vrijdag 21 uur, of via 071-5120401 tussen 10.30 en 12.00 uur op de vrijdag. Aanmelden voor de Sint-Petrus, Maria Middelaars en Sint Antonius is niet verplicht.

In de Hartebrugkerk gaan de doordeweekse vieringen op donderdag voorlopig niet door i.v.m. ziekte van pater Van Ulden. In de Sint-Petrus is er elke dinsdag en vrijdag om 9.00 uur een eucharistieviering.

Iedere zondagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u de H. Communie ontvangen in de Sint-Josephkerk. Daarnaast kunnen parochianen van de Lam Gods en de Hartebrug zich via hun secretariaat aanmelden voor het thuis ontvangen van de H. Communie.

Kerken open voor privégebed

De Hartebrugkerk is open op zondag en maandag van 12.30 tot 16.00u en dinsdag tot en met zaterdag van 08.30 tot 16.30u.

Elke zaterdagochtend in de maand juni, als de kostersploeg rustig aan het werk is, staan de deuren van de Sint-Petrus wijd open. Loopt u dan gerust binnen. Even rondlopen, een beetje kijken, kaarsje opsteken, even zitten, bidden, wat vragen, u bent van harte welkom tussen 10.00 en 11.00 uur.



COLLECTES

De wekelijkse collectes zijn een belangrijke bron van inkomsten. Met het beperkt aantal kerkbezoekers komt ook een daling in de opbrengst van de collectes. Dit terwijl de kosten gewoon doorgaan. Des te mooier als u even aan uw kerk denkt en de collecteschaal digitaal weet te vinden. Zie de bankrekeningen in het colofon hieronder. Heel veel dank namens de penningmeesters van de parochiekernen.

Hartebrug

Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 | hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods

Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - **Maria Middelaes**, Rijndijk 283
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl |
NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk,

Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 | secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

