



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | augustus 2023

MIVA collecte 26-27 augustus

“Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar” Dit is de missie van zuster Pauline in Kenia.

Via de parochies vraagt MIVA aandacht voor het arme noorden van Kenia, waar zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten.

Het leven is bikkelhoud in de uitgestrekte en gortdroge provincie Isiolo. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten inkomen of eten of misschien zelfs zijn omgekomen, blijven de kinderen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken.

Daarom gaat zuster Pauline op pad om kinderen uit deze benarde situatie te redden. Ze voorziet deze kinderen en hun families van voedsel, zorg en helpt ze bij het vinden van een eigen inkomen. Echter de enorme afstanden en wegen, die bestaan uit zand en gravel, maken het werk van Zuster Pauline extreem uitdagend. Daarom is eigen vervoer cruciaal. Het alternatief is onveilig en tijdrovend. Tijdens een huisbezoek vond ze Daniël, een 11-jarige jongen, die noodgedwongen thuis was om voor zijn gehandicapte zusje Abigail te zorgen. Vader was omgekomen bij een gevecht om zijn kudde, zodat de moeder op zoek moest naar eten en werk.

Zuster Pauline geeft Daniël en zijn familie eten, zorgt dat moeder een klein inkomen krijgt en geeft fysiotherapie en medicijnen aan Abigail. Voor Daniël regelde ze plaatsing op de dichtstbijzijnde kostschool waar hij zowel een basismaaltijd als onderwijs krijgt. Die is echter wel op vier uur afstand. Goed eigen vervoer is daarom bepaald geen luxe.

Alleen met hulp van Zuster Pauline kunnen verlaten kinderen naar school. Eén auto is niet genoeg voor Zuster Pauline en haar collega's in dit enorme gebied. Onze steun is nodig voor de aanschaf van nog vier stevige terreinwagens, die opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia.

Op zaterdag en zondag staan wij als leden van de werkgroep Diaconie/MOV achter in de kerk met onze collecteschalen. *Onderwijs verslaat armoede, dankzij vervoermiddelen.* Voor meer informatie zie: www.miva.nl

U kunt natuurlijk ook uw bijdrage storten op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch

Een spetterende gezinsviering

Op zondag 2 juli kwamen de kinderen naar de Hartbrug om het begin van de zomervakantie uitbundig te vieren. Onder hen waren er ook vele dopelingen van de afgelopen jaren.

Het thema van de viering was gastvrijheid. De kinderen liepen in processie naar het priesterkoor waar een tafeltje stond met daarop een uitnodigend kopje thee! De eerste lezing ging over de vrouw die een logeerkamer bouwde voor de profeet Elisa. Zouden wij ook zo gastvrij zijn?

Tijdens de viering heeft pastor van der Helm de kerkgangers herinnerd aan hun doopsel door ze met wijwater te sprenkelen. De kinderen vonden het indrukwekkend.



Aan het einde van de dienst kregen alle gezinnen een pizzadoos "Church to go!" vol puzzels, spelletjes en knutselideeën. Het idee is dat Jezus ook met je mee gaat op vakantie. Een feestelijk kinderlunch in de Romanuszaal sloot het seizoen af.



De volgende gezinsviering is op **zondag 3 september** om 11.15 uur. Dan zullen de vormelingen zich presenteren, de Eerste Heilige Communicanten hebben hun terugkomviering en wij allen zullen het begin van het nieuwe schooljaar vieren. En als dat niet genoeg is, het is ook het begin van de Scheppingsweken!

Victoria Twist, coördinator Jeugdactiviteiten in de Hartbrugkerk

Scheppingsperiode 2023

Deze loopt van de “Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping” op 1 september t/m het feest van de Heilige Franciscus van Assisi op 4 oktober. De Scheppingsperiode wordt door de hele Katholieke Kerk gevierd, ook in onze parochie door een aantal gebedsmomenten en activiteiten te organiseren. Later leest u



**Laat Gerechtigheid
en Vrede Stromen**
Scheppingsperiode 2023

daar meer over.

In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september uit tot ‘Dag van Gebed voor het Milieu’. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief later over en in 2015, het jaar waarin zijn encycliek ‘**Laudato Si**’ werd gepubliceerd, riep Paus Franciscus 1 september uit tot de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Dit is dus de dag waarop **alle** christenen verbonden zijn in gebed voor de zorg voor de schepping.

Bijeenkomst van de universiteit over Sint Franciscus op 6 september

“Onze Franciscus” is ook de eerste bekende schrijver van de Italiaanse literatuur. Met zijn ideeën over de broederlijke verbintenis tussen de mensen en de natuur als schepping van God is Franciscus van Assisi bovendien een belangrijke figuur in het ecologisch gedachtegoed en in dat opzicht een echte “klassieker”, ook buiten de religieuze wereld. Maar wat kan hij betekenen voor de hedendaagse wereldburger, zo’n 800 jaar nadat hij zijn beroemdste werk, het zogenaamde Zonnelied, schreef? Daaraan wijdt de opleiding Italiaans een symposium op 6 september, ter opening van het academisch jaar.

Drie experts uit literaire, theologische en filosofische hoek belichten Sint Franciscus vanuit verschillende en complementaire perspectieven. De studiemiddag is voor iedereen toegankelijk. Deelname is kosteloos. Lipsius gebouw 0.05. Aanvang eerste lezing: 13.30 uur, inloop vanaf 13 uur. De lezingen duren 45 minuten, inclusief discussie. Een gedetailleerd programma is hier te vinden (<https://italianistica.weblog.leidenuniv.nl/>). Aanmelden kan bij l.migliori@hum.leidenuniv.nl.

Voor aankondiging Buurtinitiatief op woensdag 13 september

Op deze middag wordt van 14.00 – 16.15 uur een “Leids celloverhaal” verteld over muziek van drie Leidse componisten. Cellist Ruud Meester jr. wordt hierbij op de piano begeleid door Irina Bodrenkova. Gezellig napraten kan als altijd met een drankje. De middag is in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Cesar Franckstraat 38 in Leiden Zuidwest. Iedereen is welkom, toegang gratis. Meer info in het komende Geluid van Zuid.

Vieringen in augustus-september 2023

Za	19	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Broeders
Zo	20	09:30	Antonius	Eucharistieviering, pater Kortekaas
		11:15	Hartebrug	Eucharistieviering, pastoor Broeders
Za	26	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	27	09:30	Antonius	Gebedsviering
		11:15	Hartebrug	Eucharistieviering, pater Oude Vrielink
Sept				
Za	2	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Broeders
Zo	3	09:30	Antonius	Eucharistieviering, pastoor Broeders
		11:15	Hartebrug/KWD	Eucharistieviering, pastoor Broeders
Za	9	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	10	09:30	Antonius/KWD	Eucharistieviering, pastor vd Bie
		11:15	Hartebrug	Eucharistieviering, pastor vd Bie

Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen

Vieringen in de Antoniuskerk online bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl

Voor alle vieringen in de parochie zie Rondom Petrus en Paulus of www.rkleiden.nl

Hartebrugkerk | Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 | www.hartebrug.nl
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods | Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - www.lamgodsleiden.nl
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 | www.sintpetrusleiden.nl
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52

redactie Geluid van Zuid: Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com of 06-27058060