



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | april 2023

Elke dag Pasen

In de spiritualiteit van de Karmel neemt de Verrijzenis een belangrijke plaats in. Zo wordt er niet gesproken over de Verrezen Christus maar over de Verrijzende Christus. Het is een elke dag opnieuw vieren van het Paasmysterie: Jezus die door lijden en de dood heengaat en daar uit opstaat. Dit vieren voltrekt zich door de dag heen. Het brengt aan het licht dat als God in Jezus is mens-geworden en lijdt zoals iedere mens, ons lijden en de moeite van ons leven nooit van God los zijn. We ervaren dat soms wel zo, als een 'van God verlaten zijn'. Met Zijn uitroep aan het Kruis: 'Mijn God waarom hebt U mij verlaten', komt Jezus ons ook daarin nabij. Op Paasmorgen komt het aan het licht, in het diepste duister van ons bestaan worden wij door God gedragen en doet Hij ons opstaan uit wat ten dode is.

Pw Marlène Falke, Belhamel van Zuid en lid Derde Orde van de Karmel

Tussenstand Vastenproject

Het is intussen wel bekend dat in onze parochie geld wordt in gezameld voor het project "Zonder huis geen leraar" in Zambia. Door de enorme afstanden is het noodzakelijk dat de leerkracht vlakbij de school woont en dus wordt er een huis voor hem gebouwd!

Eind maart is de inhoud van de 'melkbus' in de Petruskerk geteld. De tussenstand is al ruim € 400 en de bus staat er nog tot Pasen! In de andere kerken staan natuurlijk ook bussen of kisten voor de Vastenactie. Hartelijk dank voor alle giften.

Kinderactiviteiten



Het marktje op zondag 19 maart voor de Vastenactie heeft maar liefst € 290 opgebracht!

Op Goede Vrijdag is er na de kinderkruisweg om 11 uur in de Hartebrugkerk de activiteit "Maak je eigen Paastuin".

Op zondag 16 april is het voor 12 kinderen hun Eerste Heilige Communie in de Hartebrugkerk. Een mooie dag voor de hele geloofsgemeenschap en vooral voor Lenna, Elena, Elise, Brayen, Jakub, Karel, Orry, Naygi, Sergio, Thijs, Gineva en Maika.

Verder is er natuurlijk elk weekend in één van de kerken in Zuid een kinderwoorddienst, zie het rooster aan het eind.

We maken gebruik van de materialen van Geloven thuis. Op deze site, <https://www.geloventhuis.nl/>, kunt u ook voor thuis allerlei informatie vinden. In de Petruskerk liggen op de andere zaterdagen bij het binnenkomen van de kerk wat werkbladen klaar, variërend van een woordzoeker op basis van de evangelietekst tot een werkblad van Geloven thuis. Schrijfmateriaal ligt eveneens op de tafel.

Een vooruitblik naar mei: op zaterdag 13 mei beginnen de Vriendjes van Franciscus weer om 15u30 in de bijsacristie van de Hartebrugkerk.

Actie Kerkbalans Sint Petrus (en elders)

Hoera we hebben voor de Sint Petrus het streefbedrag van de begroting binnen gehaald. Dank aan de gulle gevers. Helaas is onze hoera van korte duur, de inflatie van 10-12% achterhaalt ons waardoor wij toch nog te kort dreigen te schieten. Als u nog geen bijdrage heeft toegezegd of overgemaakt, dan bij deze een dringend beroep op u deze alsnog te doen, zodat we een sluitende begroting kunnen krijgen.

De penningmeesters van de Hartebrug en Lam Gods sluiten zich natuurlijk van harte bij deze oproep aan.

“Blijvend Gedenken” in de Petruskerk op zondag 16 april



De Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden organiseert zoals elk jaar een bijeenkomst in de Petruskerk voor alle belangstellenden. Aanvang om 19.30 uur. Arthur van Kleeff en Wil Witte zullen vertellen over “de biechtstoel van de Petruskerk”. Jongeren zullen de namen voorlezen van Leidse joden die tijdens WOII in kampen zijn vermoord en bloemen leggen. Er is muzikale omlijsting met zang, orgel en vioolspel. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting.

Hooravond Antoniuskerk op 18 april

Op deze dinsdag wordt er om 20 uur in de Antoniuskerk een hooravond belegd door het bisdom vanwege de voorgenomen sluiting van de kerk. Alle parochianen van de Lam Gods zijn hiervoor uitgenodigd. Aanwezigen worden natuurlijk ook bijgepraat over de voortgang van de verbouwing van de Maria Middelaeskerk.



Een tip van de sluier (of beter gezegd van de vloerbedekking van het priesterkoor) is hier alvast opgelicht: de oude tegels kwamen in verrassend goed staat tevoorschijn, net als de hardstenen treden.

Petrus en Paulus Pot op 22 april

Die zaterdag komen we bij elkaar om samen te eten, speciaal bedoeld voor mensen die anders alleen eten.

Na de H. Mis van 17.00 uur komen we bij elkaar en om 18.00 uur gaan we samen aan tafel in de pastorie van de Petruskerk, Lorentzkade 16A.

Aanmelden is wel nodig want dan weten wij voor hoeveel mensen we koken.

Mail naar petruspauluspot@gmail.com of bel naar 06 51 42 10 79. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. We zien u graag komen!

Concerten in de Hartebrugkerk op 27 en 28 april

Op donderdag 27 april geeft Jan Verschuren het traditionele Koningsdagconcert. Aanvang om 20.00 uur, de entree van € 10 is in zijn geheel bedoeld voor het groot onderhoud aan het Hartebrugorgel. Er worden al heel wat orgelpijpen gesponsord, maar er zijn er nog voldoende over!

De dag erna, 28 april, treedt het Londense koor “Highgate Choral Society” op in een sprankelend concert met werken van Duruflé en vele anderen. Aanvang om 19.15 uur en de toegang is gratis.

Boekenmarkt in de Petruszaal op 27 en 29 april

Op Koningsdag en de zaterdag erna is er van 11-16 uur een “opruimmarkt” van de voorraad boeken, CD’s en LP’s in de Petruszaal naast de ingang van de kerk. De ouderwetse markt is er weer in het weekend van 3-4 juni en daarvoor wordt al druk ingezameld.

Bijeenkomst Regio Zuid op Hemelvaartsdag!

De details zijn nog niet bekend, maar noteer vast in uw agenda dat er op deze donderdag 18 april een gezellig samenzijn is voor alle parochianen van Regio Zuid - na de viering om 10 uur in de Petruskerk.

Nacht van de Vluchteling (17-18 juni)



Er is al meer over geschreven: onze parochie doet weer mee, niet alleen met een team van Laudato Si’ dat net als vorig jaar de volle 40 km gaat lopen, maar dit jaar kan ook ingetekend worden voor 13 of 26 km. Mensen die niet willen/kunnen lopen, kunnen natuurlijk de lopers wel sponsoren voor het goede doel! Meer informatie bij Jan Akerboom, janakerboom@casema.nl of kijk op de website www.nachtvande vluchteling.nl.

Overleden

2 maart: Mevr. Cornelia de Vink – Koermans, 92 jaar (Petrus)

Vieringen in april 2023

Za	1	17:00	St. Petrus/KWD	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	2	09:30	Antonius/KWD	Gebedsviering, PW Marlene Falke
		11:15	Hartebrug/KWD	Eucharistieviering, pastoor Broeders
Do	6	19:00	Antonius	Eucharistieviering, pater Moons
Vr	7	19:00	Hartebrug	Plechtigheden, pater Moons
		19:00	Antonius	Oecumenische bijeenkomst
Za	8	21:00	St. Petrus	Paaswake, pater Moons
Zo	9	09:30	Antonius	Paasmorgenmis, pater Kortekaas
		11:15	Hartebrug	Paasmorgenmis, pater Moons
Za	15	17:00	St. Petrus/KWD	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	16	09:30	Antonius	Gebedsviering
		11:15	Hartebrug	EH Communie, pastoor Broeders
Za	22	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	23	09:30	Antonius/KWD	Eucharistieviering, pater Kortekaas
		11:15	Hartebrug	Eucharistieviering, pater Hoogenboom
Za	29	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	30	09:30	Antonius	Eucharistieviering, pastoor Broeders
		11:15	Hartebrug/KWD	Eucharistieviering, pastor vd Bie

Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen

Vieringen in de Antoniuskerk online bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl

Voor alle vieringen in de parochie zie Rondom Petrus en Paulus of www.rkleiden.nl

Hartebrugkerk | Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 | www.hartebrug.nl
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods | **Antoniuskerk**, Boshuizerlaan 13 - **Maria Middelaeskerk**, Rijndijk 283 |
www.lamgodsleiden.nl
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 | www.sintpetrusleiden.nl
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52

redactie Geluid van Zuid: Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com of 06-27058060