



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | september 2023

Het is bijna vanzelfsprekend om, als iemand aan je vraagt hoe het gaat, te antwoorden met: 'goed'. En ik moet zeggen, ik maak het goed. Dat is mede te danken aan alle bemoedigende berichtjes die ik krijg per post en mail. Dit betekent helaas niet dat ik volledig ben hersteld. Het gaat langzamer dat ik had gehoopt. Wel ben ik begonnen aan zoals ze dat noemen een re-integratie traject. Omdat ik al doende moet leren goed om te gaan met mijn energie, is het advies om zoveel mogelijk buiten mijn eigen werk te re-integreren. Concreet betekent dat ik taken vervul als het begeleiden van onze stagiair diaken Stefan Ansinger o.p., enige redactionele werkzaamheden en het begeleiden van projecten. In die tijd worden, net als tijdens mijn ziekteverlof, mijn andere taken naar het mogelijke waargenomen door de andere leden van het Pastoraal Team. Bijvoorbeeld ook de eerst aanspreekbaarheid voor onze regio: dat wordt voorlopig pastoor Broeders. Hoe het allemaal naar de toekomst zal gaan, ach dat ligt voor ons allen in Gods hand die zich in liefde naar ons uitstrekt.

Pw. Marlène Falke-de Hoogh, Belhamel van Zuid

Open Monumentendagen in de Hartebrugkerk op 9-10 september

Beide dagen is de Hartebrugkerk open van 12-17 uur. Er zijn vrijwilligers om de bezoekers te verwelkomen en te vertellen over de kerk.

Op zaterdagmiddag bespeelt vaste organist Jan Verschuren van 14 uur – 14u30 het vermaarde Maarschalkerweerd orgel en geeft daarna uitleg. Om 16 uur houdt Ronald Dijkstra, dirigent van het Hartebrugkoor een korte workshop over het Gregoriaans met medewerking van de Schola. Van 16u30 - 17 uur is er een mini-concert door het Hartebrugkoor.

Gregoriaanse zang gaat terug tot de tijd van keizer Karel de Grote en kenmerkt zich door eenstemmigheid en a capella, dus zonder instrumentale begeleiding. De term gregoriaans is een verwijzing naar paus en kerkvader Gregorius I de Grote (r. 590-604) die ooit - zowel in de middeleeuwen als in de moderne tijd - geacht werd een grote invloed gehad te hebben op het verzamelen en ordenen van muziek in de kerkelijke liturgie.

Buurtinitiatief op woensdag 13 september

“Een Leids Celloverhaal”. Aan de hand van drie Leidse componisten, waarvan



er twee ook cellisten waren, krijgt u een verhaal met muziek te horen. Cello en piano muziek die bijna nooit meer klinkt, maar toch zeker de moeite waard is. Het verhaal zal worden ondersteund met projecties van historische plaatsen en afbeeldingen, o.a. uit die tijd. Daarna zullen we enkele meer bekende cellowerken laten horen. De muziek zal worden toegelicht door Ruud Meester jr. (cello) die begeleid wordt door Irina Bodrenkova. Gezellig napraten met een drankje erbij voor wie dat wil. De bijeenkomst is in het gebouw van

het Apostolisch Genootschap, César Franckstraat 38, Leiden Zuid West.

Aanvang 14 uur (inloop vanaf 13:30 uur). Toegang is gratis en iedereen is welkom. Voor meer informatie: www.buurtinitiatief.com

Aandacht voor de Stichting Baby Hope

Vele jaren geleden heeft de werkgroep Diaconie van de Petrus ervoor gezorgd, dat de Pastorie aan de Lorentzkade 16A de inzamelingsplek is geworden voor ongebruikte kraammaterialen. Stichting Baby Hope gebruikt deze materialen

voor kraamprojecten in Gambia, Malawi, Senegal, Tanzania, Suriname en een aantal Oost-Europese landen. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, wat kan bijdragen aan de afname van de zuigelingensterfte. Zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby's levend en wel tegen zich aan kunnen drukken. Stichting Baby Hope geeft ze graag een sprankje hoop op een betere toekomst!

Velen weten de Lorentzkade 16A te vinden om niet gebruikte materialen af te geven. Als er niet op het aanbellen gereageerd wordt, kan verpakt materiaal ook op het bordes achtergelaten



worden. Regelmatig komt de Stichting Baby Hope deze ingezamelde spullen ophalen. Toch wil de Werkgroep Diaconie van de HH. Petrus en Paulus dit project nog eens onder uw aandacht brengen. Wellicht weet u iemand – dochter, kleindochter, nichtje, buurmeisje -, die in blijde verwachting is en kunt u hen op deze mogelijkheid wijzen? Dat zou fijn zijn.

Het Parochieel Diaconaal Beraad HH. Petrus en Paulus.

Wereld Opschoondag

Deze valt op zaterdag 16 september. Van 10-13 uur kunnen (vooral) tieners per kano vuil uit de sloten van de Stevenshof



**Laat Gerechtigheid
en Vrede Stromen**
Scheppingsperiode 2023

Een Nieuw Opgeloesde Beek
Amos 5,24

vissen. Aanmelding bij Jan Akerboom: janakerboom@casema.nl. Er zijn maar een paar kano's, dus wacht niet te lang!

Om 14 uur gaan de Vriendjes van Franciscus ploggen vanuit de Romanuszaal achter de Hartebrugkerk. Alle kinderen welkom!

Kazuifel actie Lam Gods

Op zondag 3 september heeft pastoor Broeders deze actie in de H. Mis gelanceerd. Omdat de huidige kazuifels lelijk en sleets waren geworden, is besloten een nieuwe set aan te schaffen (wit, groen, paars en rood) voor in de "nieuwe" Maria Middelaerskerk. Op het witte kazuifel staat speciaal een Maria embleem.



Het streefbedrag van de actie is € 1000. Wat is er een mooier cadeau van de parochianen voor de nieuwe kerk? Giften zijn welkom op NL14 INGB 0002 2103 01 van HHPP Lam Gods met vermelding van "kazuifel". De QR code hiernaast werkt ook!



Jubileum op 17 september



In grote parochie zijn er deze zondag twee jubilea: de kerk in Stompwijk bestaat 150 jaar, maar ook: de werkgroep Kinderwoorddienst van de Hartebrug bestaat 20 jaar. Daar wordt in/na de viering van 11u15 in de Hartebrugkerk uiteraard aandacht aan geschonken. Maaike en Victoria alvast gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Vieringen in de rest van september 2023

Za	9	17:00	St. Petrus/KWD	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	10	09:30	Antonius	Eucharistieviering, pastor vd Bie
		11:15	Hartebrug	Eucharistieviering, pastor vd Bie
Za	16	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	17	10:00	Antonius	Oecumenische Vredesviering
		11:15	Hartebrug/KWD	Eucharistieviering, pastor Wessel jubileum KWD
Za	23	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	24	09:30	Antonius/KWD	Eucharistieviering,
		11:15	Hartebrug	Eucharistieviering, pater Oude Vrielink

Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen

Vieringen in de Antoniuskerk NIET meer bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl

Voor alle vieringen in de parochie zie Rondom Petrus en Paulus of www.rkleiden.nl

Hartebrugkerk | Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 | www.hartebrug.nl
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods | Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - www.lamgodsleiden.nl
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 | www.sintpetrusleiden.nl
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52

redactie Geluid van Zuid: Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com of 06-27058060